



**Protestantse  
Kerk**

Protestants Kralingen



**Pro Rege**

**oudejaarsvesper, 31 december 2020**

• voorganger: ds Marianne Bogaard • ouderlingen: Joke van Heijst en Annie van Hoof • lector: Christine van Roekel • organist: Laurens de Visser • fluitiste: Anne Heemskerk-Duindam • m.m.v. zanggroep • koster: Marjolein Gorissen of Arie van Dijk • steward: Bart Reinders • Deze viering is te beluisteren op [kerkromp.nl](http://kerkromp.nl) en live te zien op [facebook.com/protestantskralingen](https://www.facebook.com/protestantskralingen)



**Orgel: Das Jahr geht still zu Ende | Karl Hoyer / Johannes Muntschick**

**Welkom**

**Bemoediging en gebed**

v **Onze Hulp is in de Naam van de Eeuwige  
allen die was, die is en die komen zal!**

v Genadige God,  
aan de avond zijn wij gekomen  
van een jaar dat anders was  
dan alle andere jaren.

2020 toonde ons de grenzen  
van onze maakbaarheid  
en stelde ons de vraag

naar vertrouwen in de angst  
naar waarheid in de verwarring  
naar solidariteit in de samenleving

Blijf ons nabij nu wij in stilte  
heel dit jaar door ons heen laten gaan  
in het licht dat hier op ons leven valt,  
het licht van Christus. Amen

**Avondlied 90 a: 1, 3, 4 en 6**

1. O God, die droeg ons voorgeslacht  
in nacht en stormgebruis,  
bewijs ook ons uw trouw en macht,  
wees eeuwig ons tehuis!

3. Gij zijt, van vóór Gij zee en aard'  
hebt door uw woord bereid,  
altijd dezelfde, die Gij waart,  
de God der eeuwigheid!

4. En duizend jaar gaan als de dag  
van gisteren voor U heen,  
een schaduw, een gedachte vaag,  
een nachtwoak, die verdween.

6. O God, die droeg ons voorgeslacht  
in tegenspoed en kruis,  
wees ons een gids in storm en nacht  
en eeuwig ons tehuis!

**Psalm 121 gelezen,**

**afgewisseld met het gezongen 'Oculi Nostri' uit Taizé**

Oculi nostri ad Dominum Jesum, oculi nostri ad Dominum nostrum.

(Onze ogen zijn gericht op de Heer Jezus, onze ogen zijn gericht op onze God)

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,  
van waar komt mijn hulp?

2 Mijn hulp komt van de HEER  
die hemel en aarde gemaakt heeft.

3 Hij zal je voet niet laten wankelen,  
hij zal niet sluimeren, je wachter.

4 Nee, hij sluimert niet,  
hij slaapt niet,  
de wachter van Israël.

5 De HEER is je wachter,  
de HEER is de schaduw  
aan je rechterhand:

6 overdag kan de zon je niet steken,  
bij nacht de maan je niet schaden.

7 De HEER behoedt je voor alle kwaad,  
hij waakt over je leven,

8 de HEER houdt de wacht  
over je gaan en je komen  
van nu tot in eeuwigheid.

**WAT ACHTER ONS LIGT ...**

**Lezing uit Romeinen 8: 31-39**

31 Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? 32 Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? 33 Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. 34 Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. 35 Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? 36 Er staat geschreven: 'Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.' 37 Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. 38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

**Moment van verstilling met muziek:**

**"Ubi caritas"**

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est

(Waar goedheid en liefde is, daar is God)

## Lied 675

### “Geest van hierboven”

1. Geest van hierboven,  
leer ons geloven,  
hopen, liefhebben door uw kracht!  
Hemelse vrede,  
deel U nu mede  
aan een wereld die U verwacht!  
Wij mogen zingen  
van grote dingen,  
als wij ontvangen  
al ons verlangen,  
met Christus opgestaan. Halleluja!  
Eeuwigheidsleven  
zal Hij ons geven,  
als wij herboren  
Hem toebehoren,  
die ons is voorgedaan. Halleluja!
2. Wat kan ons schaden,  
wat van U scheiden,  
liefde die ons hebt liefgehad?  
Niets is ten kwade,  
wat wij ook lijden,  
Gij houdt ons bij de hand gevat.  
Gij hebt de zege  
voor ons verkregen,  
Gij zult op aarde  
de macht aanvaarden  
en onze koning zijn. Halleluja!  
Gij, onze Here,  
doet triomferen  
die naar U heten  
en in U weten,  
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

### Gebeden, afgesloten met het Onze Vader

#### Lied van Dietrich Bonhoeffer

### “Door goede machten”

VERTALING CHRISTIEN CROUWEL, MELODIE LIED 511

1. Door goede machten trouw en stil omgeven,  
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,  
wil ik met jullie deze dagen leven  
en samen opgaan naar het nieuwe jaar.

2. Nog wil het oude jaar ons hart vernielen,  
belagen met een last die ons beklemmt  
o Heer, geef onze opgejaagde zielen  
het heil, waartoe Gij zelf ons hebt bestemd.
3. En wilt Gij ons de zware beker geven  
met bitter leed, gevuld tot aan de rand  
ontvangen wij die dankbaar, zonder beven,  
als goede gift uit uw geliefde hand.
4. Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken  
aan deze wereld en haar zonneschijn  
laat ons wat is geleden dan gedenken  
geheel van U zal dan ons leven zijn.
5. Laat warm en stil de kaarsen hier beamen,  
dat Gij het licht op aarde hebt gebracht  
en als het kan, breng ons dan weer tezamen,  
wij weten dat uw licht schijnt in de nacht.
6. Valt om ons heen het stille, diepe zwijgen,  
laat ons dan horen deze volle klank,  
die ongezien de wereld zal ontstijgen,  
het hoge mensenlied van lof en dank.
7. Door goede machten wonderbaar geborgen  
verwachten wij getroost wat komen mag.  
God deelt met ons de avond en de morgen  
en vast en zeker elke nieuwe dag.

### Zegenbede

**Orgel en fluit: Reigen seliger Geister | Christoph Willibald Glück**

### NIEUWSBRIEF EN CALEIDOSCOOP

De eerstkomende nieuwsbrief van Protestants Kralingen moet vrijdagavond 8 januari 2021 uitkomen. Kopij graag vóór 12 uur die vrijdag aanleveren.

De Caleidoscoop voor januari verschijnt vrijdag 8 of zaterdag 9 januari. De kopijsluiting is maandag 28 december.

### VOLGENDE VIERINGEN:

*Tot en met zondag 17 januari zijn morgendiensten uitsluitend online! De Taizéviering in Pro Rege in januari is afgelast; we denken dat we de tweede zondag van februari weer een Taizéviering kunnen houden in Pro Rege.*

**Zondag 3 januari 2021**

Hoflaankerk 10.00 uur: *ds Marianne Bogaard*

**Zondag 10 januari**

Pro Rege 10.00 uur: *ds Ilse Hogeweg*