



Protestantse Kerk

Protestants Kralingen



Jeugddienst

Hoflaankerk, zondag 31 januari 2021

• voorganger: ds Marianne Bogaard • ouderling: Kristel Hillebrand • diaken: Liesbeth de Boer • organist: Wouter van der Wilt • kosters: Leonard de Vos en Pieter van Drunen • Deze viering is te beluisteren op kerkroep.nl en live te zien op facebook.com/protestantskralingen



Voor deze dienst leverden meerdere tieners input: Aimelieke, Cedric, Coen, Floortje, Ghyslance, Hugo, Maurits, Pepijn, Philippina, Romy, Victor en Yannick. Marieke Bukman dacht mee bij de voorbereiding.

orgelspel

Welkom

Stilte

Wat moed geeft:

“Wij zoeken kracht bij God, die boven alles uitgaat.
Die ons trouw blijft en van ons houdt, ons leven lang”.

Muziek:

“U geeft rust door alles heen”

U geeft rust In mijn ziel	Door alles heen, door alles heen. Heer, kijk ik naar U.
U geeft rust, U geeft rust in mijn ziel. De aarde kent uw grote kracht.	Door alles heen, door alles heen. U geeft rust.
Uw stem heeft haar tot stand gebracht. En ook de zee, zo woest en diep wordt stil voor U, die alles schiep.	Door alles heen, door alles heen. Heer, kijk ik naar U. U geeft rust in mij.

Geef mij geloof dat niet bezwijkt, ook als de twijfel groter lijkt. De berg, zo groot en hoog voor mij verdwijnt in zee, de weg is vrij. Door alles heen, door alles heen. Heer, kijk ik naar U. Door alles heen, door alles heen...	Kijk op, laat los, vertrouw op Hem. De storm herkent nog steeds zijn naam. U geeft rust in mijn ziel.
--	---

Gebed

Muziek: Ruth B

“Dandelions”

Lezen: Psalm 133 (VERTALING: BIJBEL IN GEWONE TAAL)

Wat is het leven goed en mooi
als mensen in liefde met elkaar leven!

- 2 Iedereen geniet,
zoals je geniet van de geur van olie
bij een feest in de tempel.
- 3 Iedereen geniet,
zoals je geniet van de dauw
’s ochtends op de berg Sion.
Want daar geeft de Heer geluk en vrede,
voor altijd.

Over de liefde en over vertrouwen

Lezen uit Galaten 5: 13-14

(VERTALING: BIJBEL IN GEWONE TAAL)

- 13 Vrienden, God wil dat jullie als vrije mensen leven. Maar gebruik die vrijheid niet om toe te geven aan slechte verlangens. Gebruik die vrijheid om met liefde voor elkaar te zorgen.
- 14 Dan doe je ook precies waar het in de wet om gaat. Want eigenlijk gaat de hele wet over deze regel: «Houd evenveel van de mensen om je heen als van jezelf.»

Over vrijheid met daarin de muziek van Powerwolf “Blessed and possessed”

Muziek: Jimi Jameson “I’m always here”

Over je medemens

Collectes

1ste collecte: Kerk, 2e collecte: Jarige Job

De eerste collecte is om onze kerkelijke gemeenschap in stand te houden. Het rekeningnummer NL57 INGB 0000 3545 96 t.n.v. Gereformeerde kerk van Kralingen.

Jarige Job maakt het mogelijk dat kinderen in gezinnen waar

heel weinig geld is, hun verjaardag te vieren door het geven van een verjaardagsbox. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag thuis en op school.

U kunt uw gift overmaken naar de bankrekening van de diaconie: NL33 RABO 0373 7130 10 t.n.v. Diaconie van de protestantse gemeente i.w. Kralingen o.v.v. collectedoel en de datum.

Gebeden

Lied:

“De kracht van Uw Liefde”

Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichterbij, dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan. En elke dag mag leven
Door de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde (2x)

Zegen

Korte vertaling van de liederen:

Ruth B. “Dandelions”

Misschien is het de manier waarop je mijn naam uitspreekt
Misschien is het de manier waarop je het spel speelt
Maar het voelt zo goed, ik heb nog nooit niemand gekend zoals jij
Maar het voelt zo goed, ik heb nog nooit gedroomd van zo iemand als jij

En ik heb gehoord van liefde die eenmaal in je leven voorbij komt
En ik ben er vrij zeker van dat jij die liefde bent voor mij

Want ik ben in een veld vol bloemen
Ik bid tot God dat jij eens de mijne zult zijn. . .

Powerwolf: “Blessed and possessed”

Gezegend en getroffen (Benediscus et affectus)
Halleluja

Oorlog, pijn, moord,
Wij houden ons vast aan Golgotha
Voor het laatste ritueel van de hemel
Het zevende sacrament
Geboren uit vuur en bloed
en gezegend door de middernacht
in het hart van de brand,
het leed berouwt ons niet.

Jimi Jameson: “I’m always here”

Soms staan mensen in het donker,
bang om in het licht te stappen.
Sommige mensen hebben iemand nodig
op de rand van innerlijke overgave

Maak je geen zorgen
Het komt goed,
Want ik sta altijd klaar
Ik zal je niet uit het zicht verliezen.

Ik sta klaar
Wees niet bang
Voor altijd sta ik klaar

VOLGENDE VIERING:

De lockdown is verlengd. De komende tijd geen gemeente en geen zangers bij de vieringen, alles uitsluitend online

Zondag 7 februari

Pro Rege: ds Ilse Hogeweg