

Caleidoscoop

Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen

Jaargang 19 nr 5 | januari 2021

Protestantse Kerk



Op de foto: Broeder Dieleman bij de online albumpresentatie van 'De liefde is de eerste wet'
Volgende Caleidoscoop zaterdag 6 februari, kopijsluiting maandag 25 januari

Retouradres:

Leendert Butterstraat 44 Port Betaald
3062 XN Rotterdam



De liefde is de eerste wet

De Zeeuwse singer-songwriter Broeder Dieleman (de artiestennaam van Tonnie Dieleman) is héél erg Zeeuws. Zijn liedjes zingt hij in de Zeeuws-Vlaamse streektaal, zij vertellen over het Zeeuwse landschap, wandelingen, vogels, verlangen en liefde. In zijn liedjes komen bijbelse beelden voorbij – Dieleman komt uit een gedeeltelijk orthodox-protestantse familie. Toch raken zijn liedjes vele mensen overal. 'De liefde is de eerste wet' is zijn vijfde album, dat in mei is uitgebracht. In de titelsong van dit album zingt Broeder Dieleman over Jan de Prentenknipper. Jan de Prentenknipper leefde van 1798-1870 en trok rond als 'schurenslaper' langs Zeeuwse boerderijen, op zoek naar werk. Als er geen werk was, dan maakte hij ter plekke

papierknipkunst: uit papier sneed hij afbeeldingen met een spreuk of bijbeltekst. Deze afbeeldingen kleurde hij in met verf en plakte ze op een gekleurde ondergrond. In vele Zeeuwse oude bijbels ligt een 'prent', gemaakt door Jan de Prentenknipper. De grotere afbeeldingen, vaak op bestelling gemaakt, hingen aan de muur. Een zeer geliefde spreuk was: 'de liefde is de eerste wet'. Jan de Prentenknipper trok rond langs de hoeves met zijn geliefde Constantia du Préé, met wie hij niet kon trouwen, omdat zij katholiek was, en hij protestants. Acht kinderen kregen ze onderweg, van wie er drie in leven bleven. In het Zeeuws Museum in Middeburg is een tentoonstelling van het werk van Jan de Prentenknipper te zien tot juni 2021.

Broeder Dieleman zag zoals zovele artiesten in het voorjaar 2020 al zijn optredens afgezegd. Twee weken lang trok hij in het voetspoor van Jan de Prentenknipper zelf van dorp naar dorp, zonder van te voren te weten waar hij zou slapen. Daarnaast begon hij zelf papier te snijden en te knippen. Hij maakte het hoesontwerp, en zijn verkochte 'prenten' leveren hem nog enige aanvullende inkomsten. Hij deed onderzoek naar Jan de Prentenknipper en kwam nog nieuwe feiten op het spoor – Jan en Constantia bleken naar het heropvoedingskamp voor bedelaars Ommerschans in Overijssel te zijn gestuurd, en zijn daaruit ontsnapt. Het lied 'De liefde is de eerste wet' bezingt het leven van Jan de Prentenknipper » lees verder op p. 2 »

Protestants Kralingen

Predikanten

ds Ilse D. Hogeweg, Kralingseweg 366 B, 3066 RC; e: i.hogeweg@protestantskralingen.nl, t: 435 41 44. ds Hogeweg houdt de woensdagmiddag en zaterdag vrij.

ds Marianne M. Bogaard, Goosse van der Windstraat 57, 3062 XM; e: m.bogaard@protestantskralingen.nl, t: 737 04 55

Secretariaat

Scriba van de gefedereerde kerkenraad:

Jeannette Schravessande, Postbus 4326, 3006 AH Rotterdam, e: scriba@protestantskralingen.nl.

Ledenadministratie

Melding van verhuizing, geboorte, huwelijk, overlijden svp doorgeven aan de wijkadministratie. **Gereformeerd:** dhr J.C. (Hans) Buitelaar, Admiraliteitskade 74 Z 3063 ED Rotterdam, t: 06 212 324 06, e: admin-G@protestantskralingen.nl. **Hervormd:** dhr G.H. Heere, Mia van IJperenplein 55, 3065 JK, t: 447 14 30, e: admin-H@protestantskralingen.nl

Financiën

Activiteitenkas: dhr H.M. (Henk) van Heijst, Emiliyahof 17, t 230 60 42. Bankrekeningnummer: NL90 RABO 0373 7120 81, SoW-gemeente Rotterdam Kralingen inzake wijkkas.

NH College van Kerkrentmeesters: postbus 4326, 3006 AH, e: cvk@hervormdkralingen.com Algemeen bankrekeningnummer: NL26 RABO 0373 7239 03. Uitsluitend Kerkbalans: rekeningnummer NL04 RABO 0373 7239 11.

NH Collectebonnen: verkrijgbaar in de waarden € 0,75, € 1,25 en € 2,50, in vellen van 20 stuks. Te bestellen via bankrekening NL26 RABO 0373 7239 03 van de Hervormde Gemeente Kralingen. Na ontvangst van uw betaling volgt toezending per post.

GK College van Kerkrentmeesters: L.J. (Laurens) de Visser, Marie van Eijsden-Vinkstraat 235, 3066 JB t. 840 47 60, e: ljdevisser@tele2.nl.

GK Commissie VVB (Kerkbalans): mw N. (Nel) Slikker, t. 452 58 24 bankrek. NL27 RABO 0373 7109 84 t.n.v. Gereformeerde Kerk Rotterdam-Kralingen inz. Vrijw. Vaste Bijdr.

GK Collectebonnen: dhr B. (Bart) Reinders, Stalpaertstraat 102, 3067 XT Rotterdam, NL81 INGB 0003 5347 94, t.n.v. Geref. Kerk van Kralingen Coll. Bonnen.

Diaconie

Secretaris: dhr Sjaak Roos, Snelfilterweg 88, 3063 JH Rotterdam, t. (010) 485 75 32. NL33 RABO 0373 7130 10 ten name van Diaconie van de protestantse gemeente i.w. Kralingen.

Kerkgebouwen

Hoflaankerk, Oudedijk 2, 3062 AE Rotterdam, t: 411 20 75; e-gemeentewerk: kosters@protestantskralingen.nl e-verhuur: hoflaankerk@hervormdkralingen.com

Pro Rege, Oudedijk 113, 3062 AD Rotterdam. Koster/beheerder: mw M. Gorissen, t: 452 78 60, e: proregeinfo@kpnmail.nl

www.kerkomroep.nl

De kerkdiensten in Pro Rege en in de Hoflaankerk kunnen live worden beluisterd op www.kerkomroep.nl. Voor telefoons en tablets is er een speciale app. Ook achteraf zijn ze nog een paar maanden te beluisteren. Wie in aanmerking wil komen voor een kerkomroepadio wende zich tot H. Oosterhuis, t: 447 13 07. Voor technische vragen: dhr A. van Dijk, t: 06 307 251 75, e: arievandijk@gmail.com

Kinderoppas voor de kleinsten

Contactpersoon: Annemieke van der Meer, t: (010) 840 38 56, e: ajwspijker@hotmail.com

Kindernevendienst

Contactpersoon: Annemarie van den Toorn, t: (010) 202 14 98, e: kindernevendienst@protestantskralingen.nl

Autodienst Protestantse wijkgemeente

Pro Rege: dhr N.J. van Veen, t 452 68 72

Hoflaankerk: dhr H. Oosterhuis, t 447 13 07

www.protestantskralingen.nl

» vervolg pagina 1:

De liefde is de eerste wet

vanuit hemzelf. Telkens een stukje over zijn bewogen leven, afgewisseld met het refrein 'maar de liefde is de eerste wet, 'k èt er zo vaak opgezet, de liefde is de eerste wet ...'

Nu wij het jaar 2021 beginnen is dit een goed refrein om zelf telkens bij terug te keren. Hoe groot is de onzekerheid hoe alles verder zal gaan. Hoe veel zal er van ieder worden gevraagd, aan geduld, aan uithoudingsvermogen en aan verdraagzaamheid? Koning Willem Alexander noemde in zijn kersttoespraak Paulus' beroemde woorden over de liefde in 1 Korintiërs 13: de liefde is geduldig en vol goedheid (...) ze laat zich niet boos maken en rekent het kwade niet aan'. Hij verbond daaraan de oproep om in al het felle debat in de samenleving óók de 'zachte stemmen' er te laten zijn, de nieuwsgierigheid, de zelfrelativering, de openheid om van mening te kunnen veranderen. Wat 2021 van ons zal vragen weten we nog niet. Laat liefde, in alle kwaliteiten



die de liefde kent, ons refrein zijn. Het helpt om naar het liedje van Broeder Dieleman, zijn banjo en bandleiden te luisteren, zo haakt zich dat refrein vanzelf in je oren en je ziel: de liefde is de eerste wet.

ds Ilse Hogeweg

Week van gebed

In verband met de lockdown en de beperkte mogelijkheden om diensten voor te bereiden en te vieren gaan dit jaar in Kralingen de oecumenische diensten aan het begin en aan het einde van de 'Week van Gebed voor de eenheid van Christenen' niet door.

Landelijk wordt de Week van Gebed ieder jaar georganiseerd door de Raad van Kerken en Mis-sieNederland. De week vindt plaats van 17 t/m 24 januari 2021. Het thema is: #blijfinmijnliefde.

Zondag 24 januari in Pro Rege

Dienst van (her)bevestiging en ontheffing

Op zondag 24 januari hopen we, in welke vorm dan ook mogelijk is, weer een aantal nieuwe ambtsdragers te kunnen bevestigen. We nemen dan ook afscheid van hen van wie de ambtstermijn afgelopen is, soms ook na een lange ver-lenging. Dit zijn: Henny de Vos-Koerselman, Koos van der Steenhoven en Cees Zwinkels als ouderling kerkrentmeester en Johan Louwerse en Sjaak Roos als diaken. Gelukkig gaan Annie van Hoof (voor 2 jaar) en Joke van Heijst (voor 1 jaar) nog door als pastoraal ouderling. Cees Steendam blijft nog twee jaar ouderling-kerkrentmeester. We zijn heel blij dat deze laatste drie nog een korte periode willen helpen de kerk goed te besturen, zeker in deze tijd waarin zoveel lastige besluiten genomen moeten worden. Zij worden dus herbevestigd.

Bij het college van kerkrentmeesters is men nog bezig met enkele kandidaten, maar in ie-

der geval treden Hiddo Oosterhuis en Ton van Osch toe als kerkrentmeester, zonder het ouderlingschap. Het college van diakenen is blij dat Johan Louwerse de administratie van de diaconie van Ton gaat overnemen.

De kerkenraad is heel gelukkig dat we u, naast Kristel Hillebrand als jeugdouderling (er werden geen bezwaren tegen haar benoeming ingediend) enkele nieuwe ambtsdragers kunnen voorstellen. Als pastoraal ouderling is dat Corry Toxopeus en als diakenen zijn dat Liesbeth de Boer en Leonard de Vos. Mocht u bezwaar hebben tegen de bevestiging van een van deze nieuwe ambtsdragers, dan kunt u dat schriftelijk en ondertekend kenbaar maken bij de scriba, Jeannette Schravessande, Postbus 4326, 3006 AH Rotterdam. Dat kan tot 15 januari.

Jeannette Schravessande

Gedachten over de schuldverklaring van de Protestantse Kerk



“Natuurlijk mag de kerk – als zij daar behoefte aan heeft – als schuldbelijdenis uitspreken: ‘Wij schoten tekort in spreken en in zwijgen, in doen en in laten, in houding en in gedachten’; als Jood ga ik daar niet over, dat is een interne kerkelijke aangelegenheid. Maar de woorden van die ene 21-jarige student aan de Vrije Universiteit, in de zomer van 1944, zijn voor mij voldoende om zonder enige terughoudendheid te verklaren dat deze belijdenis niet ten overstaan van mij als Jood kan worden uitgesproken.”

Met deze woorden reageerde rabbijn Lody van der Kamp op 10 december op de schuldverklaring die de scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, René de Reuver, had uitgesproken bij de herdenking van de Kristallnacht, een maand eerder op 8 november. Een verklaring waarmee de PKN zich richtte tot de Joodse gemeenschap in ons land, in erkenning van het verdriet en de pijn van de Shoah. Nooit eerder had de Protestantse Kerk daarvoor schuld beleden. Nu gebeurde dat met een tekst die was gewogen in het overleg van een aantal betrokkenen binnen de PKN met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap. Om het proces niet nodeloos gecompliceerd te maken, werd de volledige tekst van de schuldverklaring pas op het moment van uitspreken bekend. Wel werd op 22 oktober meegedeeld dat er een verklaring zou komen. Dat riep voor sommigen meteen al vragen op, zowel naar de inhoud als naar de totstandkoming ervan.

Het hoeft geen betoog dat het immense verdriet en de mensonterende pijn die het Joodse volk zijn aangedaan erkenning verdienen, en dat het goed en nodig is om te reflecteren op

de rol die kerk en theologie hebben gespeeld bij de totstandkoming van het klimaat waarin de Shoah kon plaatsvinden in de Tweede Wereldoorlog. Om die reden kon de toespraak van de scriba op instemming rekenen uit Joodse hoek en binnen de kerk. Waarom dan toch deze reactie van rabbijn van der Kamp? Naast diepgevoelde weerstand van veel kerkleden binnen de PKN?

De 21-jarige student waar de rabbijn over spreekt, Hobbes Dijkstra, was de oudste uit een gereformeerd Rotterdams gezin. Hij raakte betrokken bij het verzet. In een afscheidsbrief aan zijn moeder schrijft hij in 1944 dat als hij valt, dat dan is in Zijn dienst. Hobbes keuze voor het verzet komt voort uit zijn geloof. “Wie ben ik als Jood”, aldus rabbijn van der Kamp, “ja ook als kind van oorlogsgetroffenen, dat de kerk tegenover mij haar schuld belijdt wanneer dezelfde kerk zulke ‘groten der aarde’ heeft voortgebracht die door hun geloof en Godsvertrouwen vanuit de kerk werden geïnspireerd om dat te doen wat er gedaan moest worden”. Daarmee onderstreept hij de kritiek die Joke Scheepstra en Jan Slomp al eerder hebben geuit. Zij zijn kinderen van voormannen in het verzet en benadrukken hoeveel mensen uit de kringen van het verzet zich hebben opgeofferd voor de kerk, voor het volk, voor Christus. Voor velen stond hun lidmaat zijn van de kerk niet los van hun keuze om Joodse onderduikers en anderen te helpen en zich teweer te stellen tegen de bezetter.

Hoewel de meeste kerkleden niet actief aan het verzet deelnamen, was een grote meerderheid van de 15.000 medewerkers van de LO-LKP (de grootste organisatie tot steun van onder-

Bij de Kristallnachtherdenking – de herdenking van de grote Duitse aanval op joodse winkels en eigendommen in de nacht van 8 op 9 november 1938 – sprak PKN scriba René de Reuver een schuldbelijdenis uit over de houding van de kerk tegenover de Joden voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Deze schuldbelijdenis heeft tot veel commotie en discussie geleid binnen onze kerken. Ook in Protestants Kralingen waren er verschillende boze en verdrietige reacties en is er over deze schuldverklaring gediscussieerd en geschreven.

In dit artikel reageren ds Marianne Bogaard en ds Ilse Hogeweg.

duikers) kerklid, aldus ds J. M. Snoek in ‘De Nederlandse kerken en de joden 1940-1945’. 1600 van hen kwamen om. Er waren ook nogal wat predikanten die dat verzet vanaf de kansel ondersteunden of daartoe zelfs opriepen. Van hen zijn er 200 in gevangenschappen en concentratiekampen beland. 50 predikanten hebben hun opstelling tegen de Duitse bezetter met de dood moeten bekopen. Die geloofstrouw moet gezinnen onder grote druk hebben gezet. Natuurlijk waren er ook anderen, die volgamer waren, of banger en daardoor, zoals de verklaring zegt, “tekort schoten”.

Dat bepaalt ons bij de vraag hoe het met ons historische besef van kerken en kerkmensen in oorlogstijd gesteld is. Wat weten we van de schaduwkanten en de sterke kanten? Het maakt ons er ook van bewust hoe lastig het is om achteraf een oordeel te vellen over de keuzes die mensen toen hebben gemaakt. Als wij voor hen ‘schuld belijden’ klinkt dat dan niet alsof wij vanuit een veilige positie een oordeel vellen? Beseffen we hoe moeilijk de omstandigheden waren? En kunnen wij wegen wanneer voldoende moed werd getoond? Het convent van kerken dat werd opgericht om publiek getuigenis af te leggen tegen de bezetter heeft op een aantal momenten geprotesteerd. De voorlopers van de PKN waren daarin vertegenwoordigd. In 1940 gebeurde dat bijvoorbeeld in een brief aan rijkscommissaris Seyss-Inquart tegen het Joodse ambtenarenverbod. In 1942 sprak een delegatie zich in een gesprek met de rijkscommissaris uit tegen het arresteren, wegvoeren en mishandelen van Joden. De begeleidende brochure bij » lees verder op p. 4 »

Schuldverklaring PKN

de verklaring somt die momenten op en de adviserende historicus concludeert dat er meer had gemoeten. Andere historici vinden dat te ongenueanceerd en wijzen erop dat de kerken de enige organisaties waren die überhaupt protesteerden en dat de opstellers van de protesten meermalen langdurig gevangen werden gezet.

Daarnaast roept de hele gang van zaken rondom de schuldverklaring de vraag op wat we eigenlijk bedoelen als we over de kerk spreken. De scriba van de PKN stelt uitdrukkelijk dat dit een schuldbelijdenis is van het instituut kerk ten opzichte van de Joodse gemeenschap. Die uitspraak valt nog het best te duiden vanuit de hervormde traditie, waarin er sprake was van één landelijke kerk en plaatselijke kerkelijke gemeentes. De gereformeerden spraken juist van plaatselijke kerken, in meervoud. Als dus de gereformeerden en hun predikant in een bepaalde plaats zich aansloten bij het verzet, dan was het de kerk die zich verzette. Gold dat echter, ondanks de terminologie, niet ook voor hervormde kerkleden? De rol van de kerk kent verschillende gezichten. Die van de officiële vertegenwoordigers en die van de plaatselijke leden die 'kerk-zijn' in hun eigen omgeving. De plicht die men ervoer om niet lijdzaam toe te kijken, het oprechte geloof dat kracht bood en het georganiseerde verzet van predikanten en kerkmensen, dat was niet minder 'kerk'.

Vanuit die gedachtegang zou het gesprek over de rol van de kerk ten opzichte van het Joodse volk niet alleen binnen een kleine kring rondom de synode moeten worden gevoerd. En zou de scriba van de landelijke kerk ook niet plaatsbekledend namens ons allen schuld kunnen belijden zonder dat wij zelf gewerkt hebben aan bewustwording over de rol van de kerk in onze eigen context én over de wijze waarop Bijbel en theologie doorwerkten en doorwerken in onze houding naar de Joden. Het erkennen van eventuele schuld die daarbij hoort zou ons alert moeten maken op de wijze waarop antisemitisme nog steeds doorwerkt in onze samenleving, bijvoorbeeld in hedendaagse complottheorieën, en onze eigen verantwoordelijkheid daarin. Deze bewustwording vraagt om doorgaand contact en gesprek met de Joodse gemeenschap van Rotterdam. In dat opzicht bieden woord en weerwoord rondom de verklaring veel aanknopingspunten om in onze eigen kerkelijke gemeenschap er over door te praten als wij weer met meer mensen bij elkaar mogen komen.

ds Marianne Bogaard en ds Ilse Hogeweg

Filmen van kerkdiensten

Apparatuur in de Hoflaankerk

In het begin van de coronatijd zijn we begonnen met het filmen van de kerkdiensten. Nu we bijna niet meer in de kerkgebouwen bij elkaar mogen komen, bieden de video-uitzendingen op Facebook voor veel gemeenteleden een goede mogelijkheid om de vieringen toch nog te kunnen meebelevén.

De filmploeg heeft stap voor stap geleerd om steeds betere uitzendingen te maken. Eerst is gezocht naar een manier om in de uitzendingen goed verstaanbaar geluid te krijgen. Een tijdje later is er andere software in gebruik genomen, waardoor er in een hogere resolutie uitgezonden kon worden. Tegenslagen waren er ook: twee weken achter elkaar mislukte de live uitzending. Dat bleek te komen door een update in de software van de iPad waarmee gefilmd werd. Na die update kon de iPad niet meer op de geluidsinstallatie van de kerken worden aangesloten. Met hulp van Stephan Kruisman (organisator van de filmploeg van Kralingen West) is dit probleem opgelost.

We proberen de uitzendingen verder te verbeteren. Vlak voor de Kerstdagen zijn in de Hoflaankerk nieuwe camera's opgehangen. Die zijn bij de Kerstnachtviering en de viering van eerste Kerstdag al gebruikt. Met deze camera's en de apparatuur die daarbij hoort, kunnen we de mensen thuis beter laten zien en horen wat de mensen die wél echt in de kerk aanwezig zijn ook zien en horen. Wat op de beamerschermen in de kerk getoond wordt, kan nu ook in veel betere kwaliteit naar de huiskamers worden gestuurd. En de resolutie waarin wordt uitgezonden is weer een stukje hoger geworden. Er zijn nog wel verbeterpunten waaraan wordt gewerkt, maar toch wordt het al bijna echte televisie. De installatie in de Hoflaankerk is nog niet compleet. Niet alle bedieningsapparatuur was voor Kerst leverbaar. Maar in de loop van januari moet dat allemaal in orde gaan komen. Vanaf dan kunnen alle drie de camera's vanaf de werkplek van de filmer van dienst worden bestuurd terwijl de bediening juist een stuk simpeler wordt. (Nu kan er nog maar één camera op afstand worden bestuurd, de andere twee staan in vaste positie.)

In februari krijgt de Hoflaankerk een veel snellere internetverbinding. Daarmee wordt de livestream van de kerkdiensten een stuk betrouwbaarder. Er kunnen dan zelfs gemakkelijk twee gelijktijdige livestreams worden doorgegeven. En zodoende kunnen we naast Facebook ook nog op een ander kanaal gaan

uitzenden. We gaan op zoek naar een uitzendkanaal dat voor de kijkers makkelijk is te vinden en simpel om te volgen.

De kerkrentmeesters verwachten dat deze goede filminstallatie in de kerk ook inkomsten zal opleveren bij het verhuren van de kerk. In de afgelopen maanden zijn er steeds weer filmploegen in de kerk aan het werk geweest bij allerlei samenkomsten. Over een paar weken zal het niet meer nodig zijn om apparatuur en mensen van buiten de kerk in te huren, maar kunnen we het helemaal zelf. Dan kunnen er uit al deze nieuwe apparatuur ook inkomsten komen.

Leonard de Vos

Foto: om kosten te besparen hebben we zelf de bekabeling voor de camera's aangelegd. Dat viel niet altijd mee.



Dank!

De aanschaf van deze apparatuur is mede mogelijk gemaakt door financiële hulp van de Stichting Oosterkapel en de Stichting Gemeenteleven wijk B. Ook de diaconie van de Hervormde Gemeente Kralingen, die de kerkomroep financiert, heeft bijgedragen aan deze investering om goed geluid en beeld te geven aan onze gemeenteleden en de eventuele gastbezoekers.

Namens het College van kerkrentmeesters,
Henny de Vos-Koerselman

Ondanks corona:

Kerkplein in december

Dit jaar was het de beurt aan Kralingen om voor onze vrienden van Kerkplein, die begeleid zelfstandig wonen in Rotterdam, een advents-bijeenkomst te organiseren. Door strengere coronamaatregelen was dat helaas niet mogelijk op de gebruikelijke manier.

Met meerdere kerken hebben we toen kleine groepjes uitgenodigd voor 12 en 19 december. Edith, Monique, Tanja en ondergetekende hebben dat voorbereid. Wij hebben op 12 december in Kralingen in de consistorie en gele zaal van de Hoflaankerk een 9-tal mensen in twee groepen kunnen ontvangen met mondkapjes op. Monique was inmiddels verkouden geworden, die kon er uiteindelijk niet bij zijn. Gelukkig heeft Henny de Vos een helpende hand toegestoken. We lieten ons de koffie, thee en kerstlekkernijen goed smaken.

Naast het vertellen van het kerstverhaal en het uitspreken van gebedswensen bij het aansteken van drie adventskaarsen, was het vooral fijn om zo in een kleine groep te praten over wat iedereen bezighield. Met de sterren van theezakjes, gemaakt door mevrouw Hanne-



wijk, knutselden we ieder een mooie kerstslinger en Tanja verraste ons allen met een leuke kerstattentie.

Wat hebben we geboft, want de voor 19 december geplande soortgelijke bijeenkomsten in

Ben jij onze held?

De christelijke ouderenzorgorganisatie Lelie zorggroep in Rotterdam e.o. zoekt extra helden in de verpleeghuiszorg. Juist in deze tijd willen we onze bewoners liefdevolle en kwalitatieve zorg blijven bieden. Daarvoor zijn veel mensen nodig! Dus, ben je arts, verpleegkundige, verzorgende IG, helpende of medisch student of was je dit vroeger en wil je (tijdelijk) bij ons werken? Of heb je geen zorgachtergrond, maar wil je ook graag je steentje bijdragen? Meld je dan aan via werkenbijleliezorggroep.nl/extraheld of bel/app onze afdeling Recruitment via 06 83 91 17 32!

kerken elders, moesten door de strengere lockdown worden afgelast.

We zien hoopvol uit naar nieuwe bijeenkomsten in 2021.

Hartelijke groet,
mede namens Edith, Monique en Tanja,
Annie van Hoof

La Sonrisa Naranja

Kerst in Guayaquil, Ecuador 2020

Ieder jaar organiseren we een groot kerstfeest voor de kinderen in onze wijk (en stiekem genieten de volwassenen mee 😊). Dit jaar moesten we op zoek naar een Covid-proof alternatief. Op dit moment zo'n 300 mensen samen brengen is natuurlijk onverantwoord. We gingen daarom op zoek naar iets passends. Net als eerder dit jaar, hebben we besloten een (kerst) optocht door de wijk te organiseren. Zo kan ieder vanuit zijn of haar eigen huis genieten én hebben de acteurs een welkom inkomen uit een veilige klus. En plezier was het die zaterdagmorgen. Dank voor uw bijdrage!!

Naast de optocht hebben we de 300 voedselpakketten, die we elke week uitdelen, aangevuld met een kip en een varkenspoot, samen met een knutselpakket voor de kinderen. Het is tenslotte kerst!

Zo'n gebaar maakt een groot verschil. Zeker aangezien de kinderen nog altijd niet naar school kunnen. Ook hiervoor onze hartelijke dank voor uw bijdrage!

Hennie van der Linden



Van gemeente en collega's:

Stola cadeau

Wat een verrassing, na afloop van de vesper ter gelegenheid van mijn 25-jarig ambtsjubileum op 14 november, het prachtige cadeau in de vorm van een nog te maken en te ontwerpen stola door kunstnares Annemarie van der Wilt! Ik was helemaal verrast en er erg blij mee. Graag wil ik aangeven hoe ik samen met Annemarie van der Wilt tot de uiteindelijke keuze ben gekomen.

Als suggestie werd mij gezegd: een regenboogstola. 'Omdat je de LHBT+gemeenschap een warm hart toedraagt en staat voor inclusiviteit – en de kerkgemeenschap van Kralingen beaamt dat van harte.' Wat een cadeau! Ook in gedeelde overtuiging. Ik heb hard en veel over nagedacht over mijn uiteindelijke verzoek aan Annemarie van der Wilt en wil alle gulle gevers daar graag in meenemen.

Eén van mijn eerste gedachten was: Een regenboogstola... voor mij? Ik heb van de gesprekken met LHBT+ers geleerd hoe vanzelfsprekend heteroseksualiteit is, hoe lastig het al is om in een veilige omgeving uit de kast te komen, laat staan in een onveilige omgeving. Een regenboogstola leek mij voor mij, als iemand die deze moeizame weg niet zelf heeft hoeven afleggen, een maat te groot.

Ik bezit een roze stola, waar het volgende verhaal aan vast zit. In maart 1999 was er een jeugdendienst in Biezelinghe over homoseksualiteit. De jongeren hadden veel publiciteit gezocht, de kerk zat overvol, de jonge organist speelde vooraf nummers met onderliggende boodschappen zoals 'You'll never walk alone'. Nooit hoorde ik na afloop van een dienst zo veel hartverscheurende verhalen. Ik eindigde de preek met een prachtig Zeeuws citaat van een Zeeuwse vrouw over LHBT+-ers, dat ik had gevonden: As God joe noe zò eschaepe eit, oe kan ie dan zegge: 'k mot joe nie...! Deze themadienst vond toevallig plaats op de roze zondag in de veertigdagentijd. Toen ik dat in de jongerengroep noemde heeft één van de jongeren haar moeder gevraagd een roze stola te maken. Ik heb de roze stola altijd gedragen op de roze zondagen in de advents- en 40-dagentijd, én bij roze vieringen.

Kunstnares Annemarie van der Wilt heb ik gevraagd om een groene stola voor mij te maken. Mét een regenboog. De meeste zondagen van het liturgisch jaar zijn groen, zodat ik deze vaak kan dragen. De regenboog op de groene stola laat de opdracht zien om te allen tijde te werken aan inclusiviteit – en deze nooit als vanzelfsprekend gelukt te beschouwen. Annemarie van der Wilt vroeg mij naar verhalen die horen bij de liturgische kleur groen, kleur



van de hoop, van groei, van leven. Zij vroeg mij waar ik aan dacht bij deze thema's. Ik vertelde dat ik zeer onder de indruk was van een foto van natuurfotograaf Frans Lanting. Hij woont in California en moest zijn huis ontvluchten voor de bosbranden. Op de dag van de Amerikaanse verkiezingen plaatste hij een foto van verschroeide aarde, waar overal kleine groene varenplantjes uit opschoten. 'Let's choose green over grey' schreef hij daarbij – op dat moment was het nog geheel onduidelijk welke kant de verkiezingen op zouden gaan. Het is een houding die je kiest: een houding die leven wil zoeken, na en onder welke moeilijke omstandigheden ook. Ik ben heel benieuwd hoe het eindresultaat eruit zal komen te zien. Wordt vervolgd!

ds Ilse Hogeweg

(foto: de roze stola voorafgaande aan een roze viering in de Paradijkerk)

Lievelingslied

Het Nieuwjaarslied van Riny Torn

Toen mij werd gevraagd om een lievelingslied op te geven, vond ik het moeilijk om te kiezen. Een levenlang zingen geeft een rijkdom aan liederen die je inspireren, troosten en bemoeidigen in verschillende fasen van je leven. Kies ik voor een vertrouwde psalm, een lied van Oosterhuis, vaak gezongen op de Lieddagen in een volle Dominicuskerk, Marijke de Bruijne, Sytze de Vries, Taizé? Ik koos voor een lied dat wij zongen met de cantorij. Ik kende het niet maar het raakte me door de woorden en de melodie.

Lied 816

“Dat wij onszelf gewonnen geven”

Tekst René van Loenen, melodie Niek Hermanides

*Dat wij onszelf gewonnen geven
aan het bevrijdende bestaan,
aan wat ons uitdaagt om te leven,
dat wij de stille roep verstaan.*

*Dat wij versteende zekerheden
verlaten om op weg te gaan.
Dat niet de greep van het verleden
ons achterhaalt en stil doet staan.*

*Omdat de huizen die wij bouwden
geen onderkomen kunnen zijn.
Omdat het bloedeloos vertrouwde
ons achterdochtig maakt en klein.*

*Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,
dat wij van elke dwang bevrijd
naar onbekende plaatsen reizen.
Dat Gij ons onderkomen zijt.*

Het is een lied van overgave en van aangesproken worden door een stille roep.

Een lied van loslaten, versteende zekerheden en de greep van het verleden.

Een lied om op weg te gaan naar onbekende plaatsen in het vertrouwen dat God ons onderkomen is.

Goede reis door 2021.

Hopelijk weer geïnspireerd door het samen zingen van mooie liederen.

Lievelingslied is een nog vrij nieuwe rubriek in Caleidoscoop. Eerder schreven André de Boer, Sipke Sels en Janny Korpershoek over liederen die hen extra aanspraken. Voel u vrij om de redactie te benaderen als er een kerklied is, binnen of buiten ons liedboek waar u iets over zou willen vertellen.

Pastoralia



Wie had met Pasen kunnen denken dat ook Kerst niet samen in de kerk gevierd zou kunnen worden? Het hele afgelopen jaar hebben we voor elkaar moeten zorgen door afstand te houden. Konden we alleen met mate bij elkaar op bezoek. En misten we fysiek contact. Voor de één is dat ingrijpender geweest dan voor de ander. Juist hen die veel alleen zijn geweest of bij wie het stil is thuis hadden we het gegund om de boodschap van Kerst in de kerk te horen en te genieten van de prachtige zang van onze eigen zangers. De lockdown wierp ons echter ook met de feestdagen terug op onszelf.

In die lockdown werd deze winter het Kind geboren. Kwam de Mens die in ons midden is gaan staan. Hoorden wij, ieder in haar of zijn eigen huis, de belofte van 'God met ons'. Soms blijft er weinig anders over dan dit. Maar juist in de leegte kan blijken hoe vol waarde het is. Het verhaal. Deze Mens. Het Licht dat het niet opgeeft. Dat dat genoeg mag zijn om het vol te houden zolang als nodig is.

Kerstwensen

Dank aan ieder die ons als predikanten een kerst- en nieuwjaarswens stuurde. Het is hartverwarmend om te horen en te lezen hoe betrokken velen zijn en blijven! Wij wensen u en jullie een jaar dat opnieuw mag opengaan naar ontmoeting en omarming.

Meeleven

Anonieme persoon, is vanwege haar beide armbruken enkele weken opgenomen geweest in

verpleeghuis Rubroek, en nu weer thuis. Zij hield pijn, en haar schouder blijkt door de val verbrijzeld. In het nu veel langere moeizamer herstel wensen wij haar heel veel sterkte.

Anonieme persoon, is in enkele weken drie keer opgenomen geweest in het ziekenhuis wegens benauwdheid. In deze nare tijd denken wij aan haar.

Anonieme persoon werd half december opnieuw in het ziekenhuis opgenomen, nu met een longontsteking. Gelukkig mocht hij het weekend voor kerst naar huis om verder te herstellen.

De gezondheid van *Anonieme persoon* blijft kwetsbaar, hij ondergaat regelmatig een behandeling. Beide naamgenoten en hun gezinnen zijn in onze gedachten.

Contactpersoon

Jarenlang is *Anonieme persoon* ... geweest. Daar is zij nu mee gestopt. Omdat er de afgelopen maanden geen bijeenkomst kon zijn kon zij, heeft zij persoonlijk bloemen ontvangen. Wij danken haar voor alle aandacht die zij gegeven heeft!

Bloemen

Zondag 6 december zijn de bloemen uit onze eredienst gegaan naar *Anonieme persoon*, met onze hartelijke gelukwensen voor haar 90ste verjaardag.

Het echtpaar *Anonieme persoon* vierde hun 60-jarig huwelijksjubileum. Op zondag 13 december zijn onze bloemen bij hen gebracht met onze hartelijke felicitatie.

De bloemen uit de dienst van 20 december zijn gebracht naar *Anonieme persoon*, vanwege zijn 98ste verjaardag, met onze goede wensen.

Op Kerstmorgen ontving *Anonieme persoon* de bloemen uit de dienst, met onze hartelijke dank voor wat hij ons geeft.

Op Tweede Kerstdag vierde nog een gemeentelid haar 90ste verjaardag: *Anonieme persoon* ontving daarom de bloemen uit de dienst van 27 december.

Ten slotte ontving onze gemeente zelf nog bloemen! Op 6 december ontvingen wij bloemen van Hervormd Kralingen West, als dank voor de ruil in kerkgebouw, zodat de kennismaking met de door 'West' beroepen predikant in de Hoflaankerk, met meer ruimte en voorzieningen, plaats kon vinden. Deze bloemen zijn op 6 december in dank ontvangen, en vervolgens geschonken aan Marjolein Gorissen, de kosteres van Pro Rege, met onze dank voor haar inzet. (Helaas heeft deze predikant kort voor Kerst dit beroep niet aangenomen – red.)

Uw pastores:

Marianne Bogaard en Ilse Hogeweg

(De tekst van pastoralia is vanwege AVG richtlijnen zo veel mogelijk geanonimiseerd.)

DANK!

Na mijn heupoperatie kreeg ik van veel gemeenteleden reacties: kaarten, bloemen, telefoontjes en mail.

Voor al die beterschapswensen wil ik jullie hartelijk danken.

Anonieme persoon

Felicitaties voor de jarige

Anonieme persoon

Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord of gelezen heeft *Anonieme persoon* op 26 december 2020 de respectabele leeftijd van 90 jaar mogen bereiken.

Vanwege alle beperkingen was een grootse viering natuurlijk niet mogelijk, maar de dag stond bol van verrassingen. Zij wil u hier graag deelgenoot van maken en heeft aangegeven om in het volgende nummer van Caleidoscoop hier nog even op terug te blikken. [Gezien de datum van kopijsluiting ging dat deze maand niet meer lukken, red.]

Ouders, kinderen, allemaal

De 2020 Advent Jongeren Actie

Een heel geslaagde actie!

Op fietsen, brommers en scooters gingen onze jongeren zaterdag 19 december op pad om een Kerstcadeautje brengen.

Samen hebben ze bij meer dan 60 mensen een hyacint in een potje en een Kerstkaart gebracht. Sommige mensen waren verrast, de meesten blij om een paar jongeren voor hun deur te zien die namens de kerk iets kwamen brengen.

Na afloop hebben we (anderhalfmeterend) nog even afgesloten met een hapje en drankje, een korte film en bedankje voor onze tieners (foto).

Simone, Maaïke, Pepijn, Kika,
Quinten, Luigi, Anna, Floris, Mevel,
Iris, Eline, Coen, Cedric, Yannick,
Ghislaine, Aimelieke, Margriet,
Lucas, Yoram, Romy, Florens,
Maurits en Victor.

Allemaal heel erg bedankt voor het blij maken van zoveel mensen!

Annemieke, Marianne en Sabina



Sint voor Kint 2020:

2575 cadeaubonnen voor gezinnen met een krappe beurs

Elk kind in Rotterdam verdient een Sinterklaascadeau! Met de benefietactie Sint voor Kint willen we gezinnen met een krappe beurs een steuntje in de rug geven rondom de feestdagen. In Rotterdam leeft 1 op de 4 kinderen in armoede, iets extra's zoals een Sinterklaascadeau zit er voor hen vaak niet in. Daarom willen we juist voor deze kinderen iets extra's doen!

We kunnen geweldig nieuws melden! Dit jaar konden we met de benefietactie Sint voor Kint 2575 cadeaubonnen van de speelgoedwinkel t.w.v. €20,- uitdelen aan Rotterdamse gezinnen met een krappe beurs. Dit staat gelijk aan een waarde van €51.500,-! Iedereen die een steentje heeft bijgedragen: enorm bedankt!

In de afgelopen maanden zijn er onder de huidige omstandigheden op creatieve manieren mooie sponsoracties georganiseerd. Zoals de 3x3 kruidnotenactie, sponsorloop, escaperoom, statiegeldflessen inzameling en verschillende

verkoopacties. Daarnaast hebben we ook heel veel donaties mogen ontvangen van kerken, bedrijven en persoonlijke giften.

De cadeaubonnen zijn uitgedeeld via de Voedselbank Rotterdam en via onze diaconale partners. Ook vanuit de Hoflaankerk deelden we 23 bonnen uit. Hiermee ontvingen kinderen en hun gezinnen een positieve en vreugdevolle herinnering in deze decembermaand!

Een uitdeelpunt liet ons weten: 'Mensen waren heel verrast en blij dat ze nu gewoon een keer naar de speelgoedwinkel kunnen en zonder zorgen iets kunnen uitzoeken voor hun kinderen.'

En een ouder reageerde dankbaar: 'Wat ongelooflijk fijn dat we deze cadeaubonnen mogen ontvangen. Op deze manier kunnen onze kinderen tóch de cadeaus krijgen die we als ouder zo graag willen geven maar waar eigenlijk de financiële ruimte niet voor bestaat. Heel erg bedankt en hele fijne dagen gewenst!'

Ook volgend jaar organiseren we weer Sint voor Kint. Wil jij ook meedoen of meer lezen over de actie? Ga naar: www.sintvoorkint.nl. Sint voor Kint is de jaarlijkse benefietactie van Serve the City Rotterdam, onderdeel van stichting Samen 010.

Meer weten? Kijk op www.sintvoorkint.nl of neem contact op met een van de coördinatoren: Elisabeth van der Ham: eh@sameno10.nl of Dorothee van der Veer: dv@sameno10.nl



Uit de kerkenraden

Uit de kerkenraadsvergadering

Aan het begin van deze zoomvergadering zagen we Jurek Woller in beeld. Hij loopt stage bij onze gemeente. Op deze digitale manier maakte hij kennis met de kerkenraadsleden. De voorzitter heette hem van harte welkom bij ons.

Enkele zaken die we bespraken:

- We besloten bij de Maaltijd van de Heer het delen van brood en wijn niet te filmen. Tevens zal bij de ingangen vermeld gaan worden dat de diensten opgenomen worden, zodat mensen die per se niet in beeld willen, daar rekening mee kunnen houden. Ook als algemene regel: er komen zo min mogelijk gemeenteleden in beeld. Dit allemaal vanwege de privacyregels.
- De kerkenraad stemde in met de namen van de op 24 januari te bevestigende ambtsdragers. De namen staan op pagina 2 van deze Caleidoscoop.
- De werkgroep die zich bezig houdt met de fusie tussen Hervormd Kralingen West en Kralingen Oost en de Gereformeerde Kerk praat in goede sfeer over zaken zoals naamgeving van de gefuseerde gemeente en over bestuurlijke structuren.
- Natuurlijk ontkwamen we er niet aan om het over corona te hebben. Voortdurend blijven we meebewegen met de landelijke regels en de adviezen die de PKN geeft. Dit keer dus de streaming van de diensten zonder kerkgangers, maar alleen met enkelen die een taak hebben in de dienst. Vooral in deze tijd vinden we dat heel erg jammer voor iedereen. Met name voor diegenen die veel alleen zijn.
- We bespraken het doen van huisbezoeken in deze tijd. Afspraak is dat we afstand houden en alleen komen als de mensen die bezocht worden zich er goed bij voelen. Gemeenteleden moeten dat eerlijk zeggen tegen elkaar.
- De financiën van de Caleidoscoop werden goedgekeurd. Met grote dank aan Hans Buitelaar. Er komt nog wel een kascontrole door Peter van Hoof en een nog te vragen tweede persoon.
- De schuldverklaring door de scriba van de PKN werd aan de orde gesteld. Afsproken is dat ds Ilse Hogeweg en ds Marianne Bogaard een beschouwend stuk over deze kwestie zullen schrijven. Dat vindt u in deze Caleidoscoop op pagina 3.

Namens de kerkenraad,
Jeannette Schravessande, scriba

Algemene Kerkenraad

Op 1 december kwam de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Kralingen

bij elkaar, dat wil zeggen dat we allemaal thuis achter onze computer zaten en via het scherm met elkaar spraken.

- Het door Kralingen West uitgebrachte beroep op ds Bergshoeff was nog heel vers. Er was een goede gemeentevond geweest. Op 6 december is ds Bergshoeff komen preken en kennismaken met de gemeente. Helaas is inmiddels duidelijk dat hij voor het beroep heeft bedankt. De beroepingscommissie zal weer verder op zoek gaan.
 - Er stonden de nodige financiële zaken op de agenda; de begrotingen 2021 van diaconie en kerk werden vastgesteld. De diaconie van de Hervormde Gemeente Kralingen kent iets meer uitgaven dan inkomsten, maar dat is beleid om de reserves niet te laten groeien, maar juist af te laten nemen.
- Voor de kerkelijke begroting geldt dat de tijden onzeker zijn en dat de begroting met de nodige armslag is opgesteld. Ontvangsten levend geld gaan nog onverwacht goed, verhuur is wel veel lager. De datum van de komst van een nieuwe predikant maakt natuurlijk ook nogal uit. De stukken hebben inmiddels ter inzage gelegen.
- De jaarrekeningen van 2019 mochten van-

wege de coronamaatregelen later worden ingediend, dat is inmiddels rond en de goedkeuring van deze stukken door het CCBB (classicale college voor de behandeling van beheerszaken) is ontvangen. Hun aanbevelingen over onder meer onderhoudsplannen en functiescheidingen worden ter harte genomen.

- Er is verslag gedaan van de werkgroep die met andere fusiezaken dan de gebouwen actief bezig is. Zo wordt er gewerkt aan plaatselijke regelingen, gesproken over naamgeving, verkend over hoe in een gebouw te kerken met twee wijkgemeenten. De gemeenteleden zullen uiteraard ook betrokken worden, iedereen wil dat graag, maar dan moet er natuurlijk ook iets te vertellen en te besluiten zijn, dus nu moeten we ons geduld toch nog even bewaren.

- Verder stellen we het kerkdienstenrooster vast voor de komende twee jaar, worden de voorbereidingen voor de kerst doorgenomen en neem ik afscheid als scriba. Wie het stokje overneemt, is nu nog onzeker.

Volgende vergadering van de AK is in februari 2021.

Henny de Vos-Koerselman, scriba AK

Tel je zegeningen



Op donderdag 10 december werd het onderzoek 'Tel Je Zegeningen 2.0' gepresenteerd door de Gemeente Rotterdam waarin ook SKIN-Rotterdam als samenwerkende partner te gast was.

Hoe zou Rotterdam eruit zien zonder het maatschappelijk werk van kerken of andere religieuze organisaties? Zou het gemist worden of kan de samenleving prima zonder? De waarde van religieuze organisaties valt niet in euro's uit te drukken. Toch doet het rapport 'Tel Je Zegeningen' een poging. Het Verwey-Jonker Instituut heeft de hulp die religieuze en levensbeschouwelijke organisaties geven op het

gebied van armoede, eenzaamheid en zorg in kaart gebracht en daar een prijskaart aan gehangen. Zouden deze kerken en andere religieuze organisaties dit werk niet doen dan kost het de overheid 195 - 365 miljoen euro om die hulp alsnog te leveren.

De kerk speelt een belangrijke rol in de maatschappij, want waar de overheid de mensen niet kan bereiken kunnen de kerken dat wel. Het is dan ook prachtig om te zien dat kerken tot op de huidige dag nog altijd een rol van betekenis spelen in de moderne samenleving.

Directeur SKIN-R'dam, Karin de Schipper

Stichting Muzikc in Pro Rege:

Even pauze

Het kerstconcert van Muzikc met het Rotterdams Hellendaal Muziek Instituut is een mooie traditie. We beginnen altijd met de jongste talenten van Preludio en we sluiten af met het Young Talents Orchestra. Dit orkest bestaat uit jonge talenten van Hellendaal en Codarts. De solist is een laureaat van de Classic Young Masters. (Vorig jaar de fagottist Simon Dallmeier.) We hadden het programma al helemaal rond. Als solist hadden we Tim Ouwejan geselecteerd, laureaat van Classic Young Masters en prijswinnaar op een trombone festival in Saarbrücken, waar leerlingen van muziekscholen uit heel Europa met elkaar om de eer streden. Tim kreeg een onderscheiding voor 'Ief en muzikaliteit'.

Het kerstconcert is altijd heel gezellig. Alle zalen van Pro Rege zijn ingericht als kleedkamer en er hangt een geweldige sfeer. Ook zijn de concerten drukbezocht. Het was heel lastig dit prachtige evenement coronaproof te maken. Een maximum van 30 bezoekers is al lastig te hanteren als de ouders allemaal graag het concert willen bijwonen en veel kaarten door onze trouwe bezoekers in de voorverkoop worden verkocht. We besloten daarom het concert voor



het grootste deel online te doen en maar een beperkt aantal bezoekers toe te laten tot het slotconcert. Het gemeenschappelijk zingen van de mooiste kerstliederen was deze keer niet mogelijk. Ons slotlied "Joy to the world" moest door de strijkers worden uitgevoerd.

We kregen het verzoek van het bestuur van de Jeugdorkesten in Rotterdam aan te sluiten bij een online evenement. In Pro Rege werd Tim begeleid door Henk Nichting, pianist/docent van Codarts. Hoewel er weinig aanwezigen waren, was de sfeer in Pro Rege heel vertrouwd. Tim had het heerlijk gevonden om bij ons op te

treden en we houden contact. De technici van de Doelen voerden de regie en uitzending via Youtube. (Zie www.muzikc.nl) Alles moest in korte tijd georganiseerd worden, maar het resultaat was prachtig en er is een mooi netwerk ontstaan.

Ondertussen is de bedreiging van het Covid virus toegenomen en we hebben dan ook besloten om alle concerten in januari en februari 2021 uit te stellen. Een heel moeilijke beslissing! We zien u graag op onze concerten in betere tijden!

Anne Gercama

Livestream orgelconcert 2de Kerstdag Hoflaankerk

In de Caleidoscoop van begin december verheugden we ons nog op het traditionele Tweede Kerstdag orgelconcert met 30 fysiek aanwezige personen. Hoe anders verliep het, maar gelukkig konden we via een livestream het concert in de Hoflaankerk volgen.

Bij aanvang lichtte Wouter van der Wilt zelf het programma nog even toe. Om 14.00 uur begon het concert – geheel coronaproof, want de twee registranten die verantwoordelijk waren om tijdig de muziekbladen om te slaan en de verschillende registers van het orgel te bedienen, droegen beiden een mondkapje.

Ondanks de beperkingen wist Wouter de kijker in de zo gewenste kerstsfeer te brengen.

Wouter speelde een zeer gevarieerd programma, met kerstmuziek uit Duitsland (Bach, Lux en Scheidemann), Engeland (Hollins), De verenigde staten (Sowerby), Franse Noëls en improvisaties.

Bij die vraag hoe hij het zelf heeft ervaren, vertelt hij het volgende: "Hoewel we aan het begin wat technische problemen hadden, die gelukkig binnen een paar minuten werden verhol-



pen, kijk ik tevreden terug op het concert. Er was nu natuurlijk geen publiek in de kerk, maar die zie je sowieso niet. En er staat ook eigenlijk altijd een camera aan voor een opname of voor de beamers in de kerk. Het was nu wel erg stil, dat voelde je wel. En je weet natuurlijk helemaal niet hoeveel mensen er mee luisteren, dat is wel een raar idee. Verder heb ik vrij veel onbekende muziek gespeeld. Wanneer je ieder jaar een kerstconcert speelt, word je ook wel een beetje gedwongen om steeds

met iets nieuws te komen, maar dat vind ik juist leuk."

Mocht u nu niet in de gelegenheid zijn geweest om het kerstconcert te bekijken, kan dit alsnog. Het is zeker de moeite waard. Ga voor meer informatie naar: orgelconcertenhoflaankerk.nl. Donaties zijn natuurlijk ook heel welkom: Rekeningnummer NL29 ABNA 0504017470, t.n.v. Concertcommissie Hoflaankerk, Rotterdam.

Thea van Santen-Kloosterman

Geef vandaag voor de kerk van morgen!

De Actie Kerkbalans komt er weer aan, dit keer met een krachtig thema dat goed de noodzaak weergeeft van deze jaarlijkse actie. Het thema voor de actie in 2021 is: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Een thema dat de waardevolle toekomst van de kerk centraal stelt. De kerk van morgen kan er alleen zijn, als wij ons daar vandaag voor inzetten.

De financiële situatie is onzeker, hoelang hebben we nog te maken met de beperkingen van corona, hoelang duurt het nog voor er duidelijkheid kan zijn over de gebouwen. We hopen dat al zo lang. Van belang is dat de inkomsten uit Kerkbalans de financiële basis vormen voor onze gemeente. Vandaar dat we elk jaar u weer om een bijdrage vragen.

Door de maatregelen rond corona zijn mensen meer en meer op zichzelf en hun kleine kring aangewezen en dan is de kerk een plek van verbinding, al dan niet via internet. Vandaar dat overall juist nu met de actie Kerkbalans wordt opgeroepen om gul te geven en de bijdrage voor ondersteuning van de plaatselijke kerk niet over te slaan. Ook al omdat de vaste kosten van de kerk gewoon doorgaan en er extra uitgaven worden gedaan om streaming van de



diensten mogelijk te maken en ook om contact te houden met gemeenteleden.

Dus: doe mee aan Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 18 januari komt een vrijwilliger de enveloppe bij u bezorgen en waar mogelijk ook weer ophalen. U kunt uw bijdrage natuurlijk ook direct overmaken. De juiste bankrekeningnummers staan vermeld in de brief die u dan ontvangt.

Namens de Colleges van kerkrentmeesters,
Henny de Vos-Koerselman
Cees Steendam

Inzameling toegelicht

Zondag 10 januari 2021 is de inzameling voor: Stichting Ondersteuning Mensen Zonder Verblijfstitel Pauluskerk.

Zij helpt met bijdragen in het levensonderhoud, tijdelijke huisvesting voor de meest kwetsbare mensen, bemiddeling naar juridische instanties en medische hulp. Daarnaast organiseert zij activiteiten voor een zinvolle dagbesteding en helpt vluchtelingenvrouwen en -kinderen

weerbaarder te worden. Ook behartigt zij de belangen van deze groep vluchtelingen richting de lokale en landelijke overheid en vertelt hun verhalen aan de stad.

U kunt uw gift overmaken naar de bankrekening van de diaconie: NL33 RABO 0373 7130 10 t.n.v. Diaconie van de protestantse gemeente i.w. Kralingen o.v.v. bovenstaand collectiedoel en de datum.

Nieuwe dominee in de Pauluskerk

Ds Ranfar Kouwijzer is de nieuwe predikant-directeur van de Pauluskerk in Rotterdam. Hij volgt ds Dick Couvée op, die na twaalf jaar aan de Pauluskerk verbonden te zijn geweest op 13 november afscheid heeft genomen en met emeritaat is gegaan.

Kouwijzer (1973) is sinds 2003 predikant in de PKN en was van 2013 tot 2020 directeur van Stem in de Stad, een huis van ontmoeting in Haarlem. Daarnaast bekleedt hij verschillende functies op het gebied van toezicht en advies, onder meer op het gebied van zorg, hulp en zingeving. Hij is in dienst getreden bij de Centrale Diaconie van de Hervormde Gemeente

Rotterdam en is als predikant met een bijzondere opdracht verbonden aan de Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum. De Pauluskerk komt sinds jaar en dag op voor de meest kwetsbare mensen in Rotterdam.

Kouwijzer schrijft: "Met veel plezier ben ik vorige maand begonnen als predikant-directeur van de Pauluskerk. Ik geniet erg van de levendigheid van dit bijzondere huis. Ik werkte in Haarlem in een soortgelijke organisatie, dus ik kende wel het bijzondere karakter van werken met wie maar binnen komt lopen. In Rotterdam is het allemaal een maatje groter en intenser..."

Collecteopbrengsten november 2020

In september is er totaal € 966,39 gecollecteerd t.b.v. de kerk.

Bart Reinders

Diaconie:

01-nov	Stichting Eboo, Kenia	€ 222,90
08-nov	Havenzicht	€ 248,50
15-nov	Sint voor Kint	€ 424,00
22-nov	Hospice De Regenboog	€ 187,60
29-nov	Ver. Prot. gem. Curaçao	€ 196,50

Ton van Osch

Activiteitenkas

Dikke enveloppen met dagafschriften vielen bij mij de laatste weken in de bus. Veel giften van gemeenteleden, groot en klein. Gelukkig echter ook veel declaraties van gemeenteleden die activiteiten ontplooiden ten bate van ons allen. Hartelijk dank voor de ontvangen giften, maar niet minder dank voor alle activiteiten! Verreweg de meeste bijdragen komen via de bank binnen. Soms echter ook in contanten, zoals die van de heer DV € 30,- en van mevrouw VDT € 50,-. Ook voor deze bijdragen mijn welgemeende dank.

Hartelijke groet van

Henk van Heijst, penningmeester

COLOFON CALEIDOSCOOP

Caleidoscoop is een uitgave van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen.

Redactie:

ds M.M. (Marianne) Bogaard, ds I.D. (Ilse) Hogeweg, mw H. (Hennie) van der Linden, dhr G. (Gijs) Roodhorst, mw D. (Thea) van Santen, dhr L.A. (Leonard) de Vos.

Adresadministratie:

Mw M. (Marina) Mekking (Kerkelijk bureau), postadres: Postbus 4326, 3006 AH Rotterdam; e: mekking@hervormdkralingen.com, m: 06 387 80 830.

Financiële administratie:

Dhr J.C. (Hans) Buitelaar, p/a Admiraliteitskade 74 Z, 3063 ED Rotterdam, e: admin-G@protestantskralingen.nl. Caleidoscoop bankrekeningnummer: NL29 RABO 0373 7239 46 tnv Kerkblad Caleidoscoop te Rotterdam.

Eerstvolgende nummers:

Voor het februarinummer is de kopijsluiting maandag 25 januari, Caleidoscoop zou dan moeten verschijnen op zaterdag 6 februari. Het maartnummer is voorzien voor 6 maart, kopijsluiting 22 februari.

Redactie- en kopij-adres:

Leendert Butterstraat 44, 3062 XN
e: kopij@protestantskralingen.nl | t: (010) 453 16 90

Erediensten in januari

Vieringen worden live uitgezonden via kerkromp.nl en op facebook.com/pg/protestantskralingen.



Protestantse Kerk



Het nieuwe jaar begint in het wit. De liturgische kleur op de eerste zondagen van Epifanie is die van het feest. We vieren de komst van Christus en horen hoe het allemaal begon met Hem en zijn leerlingen. Zo opent 2021 zich naar het nieuwe. Tegelijkertijd komt 'het oude' natuurlijk op alle mogelijke manieren mee. De jaarwisseling roept helaas geen halt toe aan het virus en andere dingen die we liever achter ons zouden laten. Mede daarom is de kleur wit passend. Want het is ook de kleur van de doop. Van de symboliek van hoopvol leven dat opstaat uit dreigende golven. Van de keuze om je toe te vertrouwen aan Gods Liefde en daarin zelf betrouwbaar te zijn.



Zondag 10 januari

lezing: Marcus 1:1-11 • 2de collecte: Pauluskerk, Stichting Ondersteuning Mensen Zonder Verblijfstitel

Pro Rege, 10 uur: ds Ilse Hogeweg
Doop van de Heer

Vandaag beginnen we bij het begin van het evangelie van Marcus. Marcus vertelt niet over de geboorte van Jezus. Hij vertelt over Johannes de Doper. Marcus vertelt kernachtig. Het is het kortste evangelie, geen woord staat er teveel. We horen hoe Jezus wordt gedoopt en we horen de kortste samenvatting van alles wat Jezus wil zeggen.

N.B. De Taizéviering die deze zondag om 20 uur in Pro Rege

zou zijn is afgelast. Hopelijk kan er de tweede zondag van februari weer een Taizéviering plaatsvinden.



Zondag 17 januari

lezing: Johannes 2: 1-11 • 2de collecte: Fonds Bijzondere Noden Rotterdam

Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg
Kanazondag

In een mensenleven kan er steeds opnieuw iets stokken, en er kan weer iets gaan stromen. Hier stukt het feest. Totdat Jezus, de grote ceremoniemeester, verandering brengt en het leven weer laat stromen.



Zondag 24 januari

lezing: Marcus 1: 14-20 • 2de collecte: Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam

Pro Rege, 10 uur: ds Marianne Bogaard en ds Ilse Hogeweg
onthefing en bevestiging ambtsdragers

Op deze zondag is het goed om stil te staan

bij: geroepen zijn. In de protestantse kerk is 'het ambt van alle gelovigen' het belangrijkste. Allemaal zijn wij geroepen om Jezus te volgen, met onze krachten en met onze kwetsbaarheden. Vandaag horen we hoe Jezus vissers van vissen tot vissers van mensen maakt. Zij weten dan nog niet wat Jezus voor ogen staat. Dat kun je je alleen eigen maken door met hem op weg te gaan.

Wij zijn dankbaar voor de ambtsdragers die hun taak de afgelopen jaren met inzet hebben vervuld en voor degenen die nu het ambt van ouderling of diaken op zich nemen. Hun namen staan op p. 2 in deze Caleidoscoop vermeld.



Zondag 31 januari

2de collecte: PKN – Jong Protestant: Sirkelslag

Hoflaankerk, 10 uur: ds Marianne Bogaard
dienst door en voor tieners (en anderen!)

Met kerst was er een prachtig filmpje van onze tieners die het licht doorgeven. Coen reikte daarvoor de muziek aan: 'Light on'. In deze dienst is er alle ruimte voor muziek en teksten die hen aan het denken zetten, over henzelf en over God. Of het een fysieke dienst kan zijn en hoe dat online uitpakt is nog een verrassing.

Zondag 7 februari

2de collecte: Werelddiaconaat – Kerk in Actie: Bangladesh

Pro Rege, 10 uur: ds Ilse Hogeweg
viering Maaltijd van de Heer, speciaal met en voor kinderen

Opnieuw vieren we de Maaltijd van de Heer met woorden en liedjes die voor kinderen verstaanbaar zijn.

*Christus ging als eerste
waar het water stond,
waar de diepte heerste
schiep Hij vaste grond.
Al wat wij misdeden
Is met Hem vergaan,
Wie gelooft is heden
met hem opgestaan*

*Christus trok als eerste
door de doodsjordaan,
wat als scheiding heerste
kan niet meer bestaan.*

*Christus staat als eerste
voor Gods aangezicht,
waar de doodsnacht heerste
wenkt en lacht het licht.*

lied 523