

Caleidoscoop

Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen

Jaargang 19 nr 8 | april 2021

Protestantse Kerk



Schilderij van William Blake: Christ Appearing to the Apostles after the Resurrection, c. 1795
Volgende Caleidoscoop zaterdag 1 mei, kopijsluiting maandag 19 april.

Retouradres:

Leendert Butterstraat 44
3062 XN Rotterdam

Port Betaald



Het eerste Paasbericht

Het eerste Paasbericht komt uit een verrassende hoek. Het is niet van één van de evangelisten die hun lezers al schrijvend meenemen op de weg die Jezus gaat. Tot op het kruis en bij het open graf. Het allereerste bericht over de opgestane Heer dat we in de Bijbel tegenkomen, is zo'n vijftien jaar eerder opgeschreven dan het vroegste evangelie. Waarschijnlijk in het voorjaar van 55 na Christus, iets meer dan twintig jaar na de kruisiging.

In dat jaar schrijft Paulus een brief aan de christelijke gemeente in Korinthe, die een paar jaar eerder is ontstaan. Daarin benadrukt hij dat de kern van het geloof bestaat uit de dood, het be-

graven worden en de opwekking van Christus. Om daaraan toe te voegen "dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. Vervolgens is hij aan Jakobus verschenen en daarna aan alle apostelen. Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen." (1 Korintiërs 15: 5-8)

Alsof hij er persoonlijk bij geweest is, zo overtuigend klinkt het. Maar deze uitspraak spreekt minder vanzelf dan je zou denken. Want Paulus

is helemaal nog niet in beeld als in de evangeliën verteld wordt over ontmoetingen met Jezus ná zijn dood. Hij wordt pas christen ver na het Pinksterfeest waarop de leerlingen de wereld worden ingestuurd om in de Geest van Christus te leven en te spreken. Hij schrijft zichzelf hier dus in een verhaal waar hij in werkelijkheid nooit onderdeel van is geweest.

Toch is dit het eerste Paasbericht. En het komt voort uit een oprecht geloof. Dat is fascinerend. Het maakt nieuwsgierig naar de manier waarop Paulus de Opgestane dan wel heeft ontmoet in zijn leven, jaren nadat die uit de kring van zijn volgelingen werd » lees verder op p. 2 »

Protestants Kralingen

Predikanten

ds Ilse D. Hogeweg, Kralingseweg 366 B, 3066 RC; e: i.hogeweg@protestantskralingen.nl, t: 435 41 44. ds Hogeweg houdt de woensdagmiddag en zaterdag vrij.

ds Marianne M. Bogaard, Goosse van der Windstraat 57, 3062 XM; e: m.bogaard@protestantskralingen.nl, t: 737 04 55

Secretariaat

Scriba van de gefedereerde kerkenraad:

Jeannette Schravessande, Postbus 4326, 3006 AH Rotterdam, e: scriba@protestantskralingen.nl.

Ledenadministratie

Melding van verhuizing, geboorte, huwelijk, overlijden svp doorgeven aan de wijkadministratie. **Gereformeerde:** dhr J.C. (Hans) Buitelaar, Admiraliteitskade 74 Z 3063 ED Rotterdam, t: 06 212 324 06, e: admin-G@protestantskralingen.nl. **Hervormd:** dhr G.H. Heere, Mia van IJperenplein 55, 3065 JK, t: 447 14 30, e: admin-H@protestantskralingen.nl

Financiën

Activiteitenkas: dhr H.M. (Henk) van Heijst, Emiliëhof 17, t 230 60 42. Bankrekeningnummer: NL90 RABO 0373 7120 81, SoW-gemeente Rotterdam Kralingen inzake wijkkas.

NH College van Kerkrentmeesters: postbus 4326, 3006 AH, e: cvk@hervormdkralingen.com Algemeen bankrekeningnummer: NL26 RABO 0373 7239 03. Uitsluitend Kerkbalans: rekeningnummer NLo4 RABO 0373 7239 11.

NH Collectebonnen: verkrijgbaar in de waarden € 0,75, € 1,25 en € 2,50, in vellen van 20 stuks. Te bestellen via bankrekening NL26 RABO 0373 7239 03 van de Hervormde Gemeente Kralingen. Na ontvangst van uw betaling volgt toezending per post.

GK College van Kerkrentmeesters: dhr Flip Bukman, Kralingseweg 391 B, 3065 RD Rotterdam, 010 456 23 87,

GK Commissie VVB (Kerkbalans): mw N. (Nel) Slikker, t. 452 58 24 bankrek. NL27 RABO 0373 7109 84 t.n.v. Gereformeerde Kerk Rotterdam-Kralingen inz. Vrijw. Vaste Bijdr.

GK Collectebonnen: dhr B. (Bart) Reinders, Stalpaertstraat 102, 3067 XT Rotterdam, NL81 INGB 0003 5347 94, t.n.v. Geref. Kerk van Kralingen Coll. Bonnen.

Diaconie

Secretaris: dhr Leonard de Vos, Leendert Butterstraat 44, 3062 XN Rotterdam, t. (010) 453 16 90. NL33 RABO 0373 7130 10 ten name van Diaconie van de protestantse gemeente i.w. Kralingen.

Kerkgebouwen

Hoflaankerk, Oudedijk 2, 3062 AE Rotterdam, t: 411 20 75;

e-gemeentewerk: kosters@protestantskralingen.nl

e-verhuur: hoflaankerk@hervormdkralingen.com

Pro Rege, Oudedijk 113, 3062 AD Rotterdam. Koster/beheerder: mw M. Gorissen, t: 452 78 60, e: proregeinfo@kpnmail.nl

www.kerkomroep.nl

De kerkdiensten in Pro Rege en in de Hoflaankerk kunnen live worden beluisterd op www.kerkomroep.nl. Voor telefoons en tablets is er een speciale app. Ook achteraf zijn ze nog een paar maanden te beluisteren. Wie in aanmerking wil komen voor een kerkomroepradio wende zich tot H. Oosterhuis, t: 447 13 07.

Kinderoppas voor de kleinsten

Contactpersoon: Annemieke van der Meer,

t: (010) 840 38 56, e: ajwspijker@hotmail.com

Kindernevendienst

Contactpersoon: Annemarie van den Toorn, t: (010) 202 14 98,

e: kindernevendienst@protestantskralingen.nl

Autodienst Protestantse wijkgemeente

Pro Rege: dhr N.J. van Veen, t 452 68 72

Hoflaankerk: dhr H. Oosterhuis, t 447 13 07

www.protestantskralingen.nl

» vervolg pagina 1:

Het eerste Paasbericht

weggenomen. Op basis waarvan beaamt hij dit bericht alsof het hem in eigen persoon is overkomen?

Een levensveranderende gebeurtenis is het moment geweest dat hij, op weg naar Damascus, verblind werd door een groot licht. De evangelieschrijver Lucas vertelt daarover in het boek Handelingen. Tijdens die ervaring hoort Paulus, dan nog Saulus genoemd, een stem die zegt "Ik ben Jezus". Zelf zegt hij erover in een brief aan de Galaten "dat God besloot zijn Zoon in mij te openbaren" (Galaten 1: 15-16). Er gebeurt dus niet alleen iets aan hem, er gebeurt iets in hem.

Paulus heeft, jaren na dato, iets ervaren waardoor Christus in hem is gaan leven. Daardoor hebben kruis en opstanding betekenis voor hem gekregen. Hij is, in zijn eigen woorden, "met Christus gestorven en opgestaan". Hij heeft de kans gekregen om opnieuw te beginnen, en dat heeft voor hem alles te maken met

het Licht van de Opstanding dat is doorgebroken. Daarom verbindt hij het bericht van de verschijning van Christus, dat hij ongetwijfeld aangereikt heeft gekregen uit een oudere traditie, vrijmoedig met zichzelf. Hij is de laatste in de rij!

Als je vanuit dat perspectief naar de opsomming kijkt van mensen aan wie Christus is verschenen, dan is het geen afgesloten lijst. Dan kan Zijn Licht nog steeds doorbreken, omdat Paaservaringen niet beperkt zijn tot de 40 dagen na de ontdekking van het lege graf. Dan kan de Opgestane ook door ons 'ontmoet' worden. In een nieuw en hoopvol begin. In een dringend beroep dat op ons wordt gedaan. In een moment dat helder wordt hoe wij voor God en voor elkaar mogen bestaan. We zullen het niet snel zo verwoorden, maar misschien hebben ook wij wel een plekje in die rij.

ds Marianne Bogaard

Nieuwe predikant EBG-Rotterdam Centrum

Op 7 maart mocht ik aanwezig zijn in de dienst waarin Christian Lindner intrede deed in de EBG-Rotterdam Centrum. Namens onze gemeente had ik het boek '111 plekken in Rotterdam die je gezien moet hebben' bij me. Hij is immers 26 jaar voorganger geweest in Amsterdam Zuidoost, dacht ik, dus de komst naar onze stad zal een hele overgang zijn. Tot mijn verrassing werd hij echter door een lid van de oudstenraad opnieuw welkom geheten. Dertig jaar geleden, voordat hij naar Amsterdam ging, is hij in Rotterdam begonnen als vicaris. Hij blijkt de stad goed te kennen en heeft een voorliefde voor de skyline. Die kreeg hij dan ook in kunstzinnige vorm cadeau voor aan de muur.

Tijdens de dienst volgde de tweede aangename verrassing. De schuldbelijdenis was geheel in het Surinaams en werd door deze collega van Duitse afkomst vlekkeloos uitgesproken. Ook uit zijn preek, die hij begon met de vraag "Wie ben je", bleek dat hij de Surinaamse gemeenschap goed kent. Via de onder Surinamers bekende uitspraak "Wie is je vader, wie is je moeder" kwam hij te spreken over de erfenis die de traditie van de EBG aanreikt. Heel passend op de dag dat ook het begin van de Broeder-uniteit op 1 maart 1457 werd herdacht. Voor br. Lindner heeft de identiteit van de Broedergemeente alles te maken met de woorden uit Efeziërs 5: "Eens was u duisternis, maar nu bent u licht" en



"Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid".

In een voordracht benadrukte één van de vrouwelijke gemeenteleden dat de gemeente zich erop verheugt om nu samen verder te varen met hem als leidsman. Waarop de nieuwe voorganger antwoordde dat ieders inzet daarbij nodig is, omdat je anders niet door de soela's (stroomversnellingen) heen komt. Ook wij kijken uit naar het moment dat de samenwerking weer opgepakt kan worden en wellicht onze excursie naar Zeist alsnog door kan gaan. Br. Lindner meldde in de dienst dat het dit jaar 40 jaar geleden is dat de EBG het kerkgebouw kocht aan de Avenue Concordia. Alleen al daarin ligt een verbinding met onze Protestantse Gemeente.

ds Marianne Bogaard

Herdenkingsdienst 11 april 2021, 19.00 uur

De Jom ha Sjoa Herdenkingsdienst

Op 11 april 2021 wordt in Rotterdam de dienst gehouden om de zes miljoen slachtoffers te gedenken die het naziregime onder de Joden heeft gemaakt.

Ontstaan van herdenkingsdienst in Rotterdam

In 1951 besloot het Israëlische parlement om jaarlijks de 27^e Nissan te gedenken. Dat is de dag volgens de joodse jaartelling waarop in 1943 het getto van Warschau werd vernietigd. Deze gedenkdag kreeg de naam Jom ha Sjoa, 'Dag van de Vernietiging'. De joodse gemeenschap overal ter wereld viert die dag sinds 1951.

In 1983 deed de rabbijn van Den Haag, Abraham Soetendorp, een oproep aan de christenen om mee te gedenken. Ds Huib van der Steen heeft die oproep in Rotterdam vorm gegeven in de jaarlijkse dienst in de Laurenskerk. Het bijzondere is dat de dienst wordt voorbereid en uitgevoerd door leden en voorgangers van vele kerken en van de joodse gemeenschap in Rotterdam. Zij werken sindsdien samen in het Jom ha Sjoa-Beraad Rotterdam. Wolfgang Kotek is vanaf het begin lid.

Kind in nazi-Duitsland

Er zijn nog maar weinig mensen die de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog bewust hebben meegemaakt en daarover kunnen vertellen. Wolfgang Kotek (90) is één van die weinigen. Wij spreken hem over zijn ervaringen uit de nazitijd, en waarom het belangrijk is te gedenken.

Wolfgang Kotek werd in 1930 geboren in Wuppertal in Duitsland. Zijn vader was een Poolse jood en zijn moeder een Duitse vrouw die lid was van de Evangelische Kirche. Haar ouders waren tegelijk lid van het genootschap Odd Fellows, een internationaal humanitaire instelling.

Wolfgang heeft de opbouw van haat vanaf 1933 in Wuppertal meegemaakt en is er het slachtoffer van geweest. In de straten verschenen borden met teksten als: "Koop niet bij Joden", "Joden niet welkom", maar ook scheldwoorden als 'Jood verrek'. "Als kind werd ik uitgescholden en mishandeld door de Hitlerjeugd, alleen omdat ik joods was. Ik werd diverse malen in elkaar geslagen, opgesloten in een kelder, en met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht: 14 hechtingen aan mijn linker hand." In de nacht van 9 op 10 november 1938, op de verjaardag van Maarten Luther, vond in heel Duitsland een georganiseerde actie van de Sturmabteilung (SA) plaats tegen Joden en hun bezittingen. Synagogen, scholen en huizen werden in brand gestoken, winkelruiten ingegooid, de



Wolfgang Kotek

brandweer mocht niet uitrukken, veel Joden zijn die nacht gedood. Dit was de Kristallnacht.

"Na de Kristallnacht stuurden mijn ouders mij naar hun vrienden van de Odd Fellows in Nederland. In Apeldoorn werd ik in 1938 als 8-jarige hartelijk ontvangen. Mijn vader werd al in oktober 1938 gedeporteerd naar Polen. Iedere jood die geen Duits staatsburger was, moest terug naar zijn land van herkomst. Mijn moeder was gedwongen in de hele oorlogsperiode in Duitsland te blijven. Mijn ouders zijn toen bewust gescheiden om mijn moeder te redden. Zij werd door de nazi's gediscrimineerd, omdat zij door haar huwelijk een Poolse Jodin was geworden. Dat werd beschouwd als een verloochening van haar Duitse staatsburgerschap. Zij moest voor straf nationaalsocialistische kranten aan de man brengen. Dat had één voordeel: zij kreeg een perskaart, waardoor het leek alsof zij journaliste was. Met die perskaart kon zij indringen in het getto van Lodz waarin de hele familie van mijn vader was gedreven. Zij kon voedsel binnen smokkelen en kleine bezittingen aanreiken, zodat grootvader die kon ruilen voor voedsel. Dat kon nog in de eerste periode van het getto. Mijn vader kreeg in 1939 een permit voor vier weken om mij in Nederland te bezoeken. Tijdens dat bezoek vond op 1 september 1939 de Duitse inval in Polen uit. Vader kon niet terug en hij bleef in Nederland.

Ik verbleef in Apeldoorn zonder ouders in 14 pleeggezinnen of kosthuizen. In het begin van de oorlog in Nederland moest ik van de nazi's naar een joods schooltje in Apeldoorn. Ik heb

meegemaakt dat ik uit school kwam en het huis leeg aantrof. De familie was ondergedoken. De meeste medeleerlingen moesten naar Westerbork en de vernietigingskampen.

Ik heb mijn moeder tussen 1938 en 1945 niet gezien. Met tussenpozen miste ik mijn vader vier jaar lang. In 1945 werd ik met mijn ouders verenigd. We moesten wel aan elkaar wennen, maar na een paar dagen was dat over. Wij hebben geluk gehad dat we door zoveel goede mensen waren opgevangen. Na mijn studietijd heb ik 40 jaar als arts gewerkt. Ik ben lid van de Liberaal Joodse Gemeente in Rotterdam."

Waarom zouden jongeren nog herdenken, voor hen is de oorlog zo ver?

"De wens om jongeren erbij te betrekken is bij mij even sterk als bij de leden van het Jom ha Sjoa-Beraad: je kunt niks anders doen dan het onder de aandacht te brengen. Zes miljoen vermoorde joden is vernietiging van een ongekende omvang van oorlogsgeweld. Je herdenkt met die onschuldige joodse slachtoffers al de slachtoffers die in het hier en nu nog vervolgd worden.

Het gaat dus niet alleen om de dictatuur en de vernietigingsdrang van de nazi's, maar om de vernietigingsdrang van talrijke, grote en kleine ideologieën in het hier en nu, op macro- én op microniveau. De universele mensenrechten worden door talloze staten aan hun laars gelapt. Het gedenken is belangrijk om de slachtoffers te eren, én door te gedenken te waarschuwen voor machten van onbegrip, haat en vernietiging in de wereld van nu.

Ik heb het voorrecht als gastspreker voor het Centrum Gastsprekers herinneringskamp Westerbork op scholen te komen. Ter afsluiting van een bezoek wil ik de jongeren altijd een boodschap meegeven. Als ik op een christelijke school ben, doe ik dat met een gebed en zeg dan zo iets als: "Almachtige Koning in de Hemel en op de Aarde, weest u ons genadig. Moge er een tijdperk komen waarin mensen in vrede en harmonie met elkaar leven en wilt u ons de kracht geven om daar bouwstenen toe bij te dragen."

Dideri Mattijssen

Voorzitter Jom ha Sjoa-beraad Rotterdam

Voor een film over het leven van Wolfgang Kotek: zoek op Google naar 'wolfgangkotek apeldoorn'. De film is gemaakt door leerlingen van ROC RijnIJssel in Apeldoorn/Arnhem.

De Jom ha Sjoa Herdenkingsdienst wordt uitgezonden op 11 april om 19.00 uur op de lokale omroep: OPEN ROTTERDAM, www.openrotterdam.nl

Intro

U heeft ons enorm verrast met al uw 'Kerkdienst online' ervaringen, waarvoor dank! Vanzelfsprekend waren er parallellen, maar toch ook specifieke waarnemingen die u ons liet weten. Zelf kijk ik vrijwel altijd live en vind het heerlijk om luidkeels mee te kunnen zingen, soms met lange uithalen. Niemand hoort je immers. De koffie ná de kerkdienst is door velen aangegeven als een extra gemis. Mijn eigen gewoonte is, om direct na de zegen, dus tijdens het afsluitende orgelspel, van een heerlijk kopje koffie te genieten en soms een mede gemeentelid te bellen. De waardering voor de noodgedwongen online kerkdiensten is gelukkig hoog. Lees de ervaringen van gemeenteleden in de stukjes op deze pagina's.

Mocht u nu bedenken dat het jammer is dat u niet heeft gereageerd, dan kan dat alsnog. In het meinummer bieden we gelegenheid voor nagekomen reacties. Stuur uw mening (in maximaal 150 woorden) over de online kerkdiensten naar: kopij@protestantskralingen.nl of bel naar onze redactie 010 - 2021002

Namens de redactie,
Thea van Santen - Kloosterman

Henny de Vos-Koerselman

Henny de Vos-Koerselman ervaart de zondag anders dan de rest van de week. "We beginnen al met een ander ontbijt, voor mij niet de boterham met hagelslag, maar een beschuitje, een eitje en vers geperst sinaasappelsap. Helaas voor mij vertrekt Leonard dan, ofwel kosteren in de Hoflaankerk ofwel diaken of andere activiteiten in Pro Rege. Tegen tien is het altijd weer spannend... gaat het lukken, is de techniek op orde... wat duurt het lang voor de uitzending aangaat. Gelukkig net op tijd doet alles het meestal en kan ik goedemorgen wensen aan de andere bezoekers. Leonard heeft ervoor gezorgd dat thuis de uitzending op ons beeldscherm van de tv komt en zo zit ik daar dan achter met de uitgeprinte liturgie op schoot. Niet hardop meezingend, wel zachtjes in mijzelf. Het is behelpen, maar ik ben vooral blij dat we zo nog een beetje met elkaar verbonden zijn. Ik mis u zo!"

Jack en Ria Overdijk

Jack en Ria Overdijk kijken al sinds de kerk dicht is online naar de diensten zowel in Pro Rege als de Hoflaan. In het begin wat problemen met zoeken van de site en het geluid.

"We vinden het fijn om ook nu zo verbonden te zijn en samen te luisteren, te bidden en te zingen. Wel vinden we het jammer dat er soms zo veel liederen zijn waarvan we de melodie niet kennen. We zouden het fijn vinden als er aan het einde van de dienst een bekend lied gezongen of gespeeld zou worden waar je blij van wordt. Fantastisch trouwens het lied en het verhaal dat voor de kinderen wordt verzorgd. We hopen dat we snel weer naar de kerk mogen."

Riny Torn

Riny Torn is heel blij met de online kerkdiensten. Complimenten voor de technici. Riny kijkt meestal aan het eind van de zondagmiddag, omdat het haar niet lukt om rechtstreeks verbinding te krijgen. "Thuis blijft het natuurlijk een vervanging, maar je kunt wel alles zelf doseren, zoals geluid, tijdstip etc. In de begintijd van corona keek ik ook vaak naar de Laurenskerk. Het niet echt zingen blijft jammer, mede omdat ik geen printer heb en de liturgie mis. Bij andere kerken zie ik dat men soms de tekst van de liederen op beeld toont, zoals normaal ook in de Hoflaankerk op de beamer. Ook zag ik laatst een online kerkdienst waar men een filmpje vertoonde van een volle kerk met zingende gemeenteleden. Uiteraard van vóór corona. Dat zou ik wel willen aanbevelen. De aandacht voor de kinderen is heel mooi. Zouden ze dan echt met hun ouders zitten te kijken? Tot slot: Graag aan het eind van de dienst een bekend lied als mooie 'uitsmijter'."

Mevrouw Vellekoop

Mevrouw Vellekoop, die na haar terugkeer vanuit Australië meteen haar heup brak, heeft de computer even geparkeerd. Over een kastje voor de kerkomroep beschikt zij niet, maar zij geniet vooral van alle kerkdiensten die via de televisie worden uitgezonden. Als je maar lang genoeg schakelt, lukt dat ook prima. Vaak zijn het wel rooms-katholieke diensten, maar ook mooi om naar te kijken. Als zij straks weer wat mobieler is, komt de computer wellicht weer tevoorschijn of – nog beter – kunnen we weer fysiek naar de kerk.

Eén jaar online



Jakob Brederveld en Hanny

(op het zeilschip Jonas, vanuit Almerimar Spanje – maar dat is niet waar de foto is genomen)

"Dat de kerkdiensten online zijn gegaan gaf ons de mogelijkheid om ze te volgen! Het begon toen we met ons schip nog in Australië waren. En nu in de Middellandse zee blijven we zo verbonden. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we vaker de diensten vanuit de Spieghelkerk in Bussum volgen, omdat we daar lid van zijn. Maar regelmatig kijken we ook naar Kralingen!! Oude liefde roest niet!!"

Lutina Luth

Lutina Luth over haar 'geestelijk voedsel' in deze coronatijd. "Vrijwel elke zondag belt mijn zus vanuit Hooftgeveen om samen naar de kerkdienst aldaar te luisteren. Beiden zijn we op hoge leeftijd en wanneer de nachtrust onvoldoende is geweest, gebeurt het best weleens dat we vanuit bed de dienst volgen. Later op de dag kijk ik dan via YouTube naar onze eigen kerkdienst en ik hecht er waarde aan om dan netjes gekleed te zijn, alsof ik fysiek naar de kerk ga. Ik zing graag met de liederen mee, maar mis toch ook wel de 'bekende' psalmen of gezangen. Immers een lied van bijvoorbeeld Johannes de Heer zouden veel ouderen erg op prijsstellen. Al is het er maar eentje. Daarom stem ik ook graag op de EO af, want bij Nederland Zingt komen die wat vaker aan bod. Verder de complimenten voor alle mensen die deze kerkdiensten mogelijk maken."

kerkdiensten

Hans Buitelaar

Hans Buitelaar laat ons weten dat het hem en Andrien ook iets goeds heeft gebracht.

“Ondanks de verschraling zijn we nu trouwere ‘kerkgangers’ geworden dan voorheen en kijken rechtstreeks naar zowel de Hoflaankerk als ProRege.

Een bijkomend gemak is dat je de deur niet meer uit hoeft, later kan opstaan en bij wijze van spreken in je pyjama kunt kijken.

De techniek gaat gelukkig de laatste tijd beter. Zoals zo velen, missen we wel steeds meer het sociale contact en de verbindende zang. Psalmen voorlezen lost dat niet op. De – vooraf opgenomen – liederen met de cantrix is een goed idee. We zijn nu ook meer met het geloof bezig en lezen weer dagelijks uit het 40-dagen boekje. Het is een goede tussenoplossing, maar het duurt toch wel erg lang.”



Marjan Verveda kijkt al een jaar via de streamingsdienst

“Vanaf 9 maart 2020 zagen wij het al aankomen dat wij in lockdown zouden gaan. Op 15 maart was het dan ook zo ver. Kerkdiensten konden door een zeer beperkt aantal mensen bezocht worden. Met dank aan Johan Louwerse en Wouter van der Bas hebben wij wekelijks de kerkdienst kunnen volgen via het Facebook kanaal van Protestants Kralingen. Ik ben trots op de kerk waar ik lid van ben. Met veel liefde wordt er door alle betrokkenen aandacht besteed aan het gemeente zijn.

Voordat corona uitbrak bezochten wij, vooral tijdens vakanties, altijd een dienst in een andere kerk. Dit jaar heb ik alle diensten vanuit onze eigen kerk gekeken, maar tijdens onze ‘corona vakantie’ in Stegeren/Ommen, trof ik voor de deur van de kerk bemoedigende woorden aan (zie de foto hierboven).

Voorlopig zullen wij de diensten online blijven volgen, maar ik verwacht dat de kerkdienst er straks misschien toch anders zal uitzien.”

Jan Brackmann

Jan Brackmann houdt – ook bij de online kerkdiensten – graag vast aan de reguliere tijd, dus op zondagochtend stipt om 10.00 uur. En niet met een kopje koffie, want dat heb je tijdens een gewone kerkdienst ook niet. Wel vindt Jan het ontzettend jammer dat je geen mensen meer ziet. “Je voelt je dan toch extra alleen, terwijl hij juist betrokken wil worden. Ten tijde dat er 30 personen aanwezig mochten zijn, zag je nog weleens iemand voorbij schuiven.”

“Mijn suggestie is dan ook: zoom eens wat meer in op details zoals het prachtige wandkleed in Pro Rege of de Paaskaars. Projecteer bijvoorbeeld in de Hoflaankerk een close-up van een kroonluchter of een detail van het mooie gebrandschilderde raam.”

Leen van den Ouden

Leen van den Ouden wil graag zijn dankbaarheid uitspreken over de mogelijkheid om thuis de dienst te volgen. In de afgelopen periode heeft hij gebruik gemaakt van de kerktelefoon en Youtube.

“Het is heel erg wat mensen om ons heen overkomt, die familieleden hebben die getroffen zijn of die het zelf hebben meegemaakt.

Ik werk bij de brandweer en wij helpen nu de ambulancecollega’s door het uitvoeren van reanimatie en afhijsen van mensen uit hun woning, waarbij het zaak is dat de brandweermensen zelf niet besmet raken.

Tot voor corona wist ik niet van de kerktelefoon en nu luister ik elke zondag. Het geeft een gevoel van vrijheid en rust dat ik niets hoeft te missen omdat ik plotseling weg moet.

Diep respect voor de geloofsgenoten die dit technisch mogelijk maken.

Ook veel bewondering voor de predikanten, die in een bijna lege kerk de bezieling over weten te brengen. Dat voelt zo persoonlijk en helpt mij om alle droefheid van de afgelopen week te kunnen loslaten en kracht op te doen voor een nieuwe week.”

Lenie en Kees Kosten

Lenie en Kees Kosten sprak ik direct na de kerkdienst waarin Jurek Woller voorging.

“Met de zang van Mirjam – nu weer live aanwezig in de kerk – en de begrijpelijke taal was het, ondanks de leegte, een prachtige dienst. Ook de aandacht naar de kinderen was heel specifiek en goed naar de camera gericht. Met het slotlied ‘Ga met God’ hebben we heerlijk meegezongen. Je bent er dan toch bij betrokken. We kijken overigens elke week naar onze eigen online kerkdienst met Ilse of Marianne om 10.00 uur. We hebben dan ons eerste kopje koffie al genuttigd.

De Gedachtenisdienst in november hebben wij ook als heel bijzonder ervaren en vonden het fijn om hier thuis een kaarsje te branden. Alleen jammer dat, met name vanuit Pro Rege, het geluid soms hapert, maar dat zal hopelijk verbeteren. Verder kijken we geregeld naar ‘NL zingt’ op de zaterdagavond. Nu hopen op betere tijden.”

Verschillende mensen zeiden ons dat het ze de diensten niet live konden volgen via Facebook. Dat is erg jammer, want het is wel mogelijk, ook als je zelf geen lid bent van Facebook. De goede link is: facebook.com/protestantskralingen/videos We gaan uitzoeken of het mogelijk is de diensten live op de website van Protestants Kralingen uit te zenden.

Uit het leven van *Laurens Korevaar*



Als rode draad in het leven van Laurens Korevaar geldt 1 Korinthiërs 15:58 dat samengevat zegt: ‘Zet je altijd volledig in voor het werk van de Heer in het besef, dat uw inspanningen nooit tevergeefs zijn’
Dat hij als predikant voor velen wat heeft betekend, bracht zijn ambt mee. De vraag is nu: wat draag je na je emeritaat bij aan de maatschappij? Wat geeft ‘zin’ aan het leven?

Op de eerste plaats staat voor Laurens dat hij nu veel meer samen met Judith kan beleven, om te beginnen met kinderen en kleinkinderen. Ook is er nu veel meer gelegenheid voor fietstochten, museumbezoek, gewoon eens ergens lunchen. En dan natuurlijk hun heerlijke huis in Frankrijk. Het gewone leven met al zijn bijzonderheden geeft veel voldoening.
Bij ons beiden is die vraag naar de ‘zin’ nooit opgekomen. Die vraag is er typisch een van deze tijd, we lezen vaak “wat is de zin van mijn leven”. Voor Laurens is dat tot op vandaag geen vraag. Het zit in zijn aard om zich, beroepsmatig en als vrijwilliger, in te zetten. In Rotterdam was dat jarenlang bij het werk van ‘De Heuvel’, het oecumenisch centrum voor Jeugd- en Jongerenwerk. Ook bij gezondheidscentrum Levinas is hij vanaf het begin als bestuurder nauw betrokken. En via de Rotary neemt hij plaatselijk en landelijk deel aan beraad over allerlei ethische vraagstukken, onder andere het omgaan met morele dilemma’s.

Eenmaal met ‘pensioen’ viel hij zeker niet in een diep gat. Zo is hij mediator gebleven, wat hij nu al zo’n twintig jaren is. Mediators pro-

beren door bemiddeling een goede oplossing te vinden bij conflicten van allerlei aard. Vaak werkt dit en wordt zo een gang naar de rechter bespaard.

In deze lijn treedt hij al drie jaar op als buurtbemiddelaar. Hebben – bijvoorbeeld – twee burens last van elkaar door houtkachelsmog en komen ze niet tot een oplossing, dan kan hulp worden geboden door bemiddeling. Laurens gaat dan, samen met een ander, praten met de één, dan met de ander en in een gezamenlijk gesprek vindt men vaak een goede oplossing. Verder staat al jaren zijn deur open voor een gesprek. Met name veel jongeren die zoeken naar ‘zin’ wisten en weten dat Laurens een goede luisteraar is. Vaak is het ruim voldoende om de vragen en/of de moeilijkheden met hem te bespreken en zo weer perspectief te hebben. Ons één op één gesprek waaiert vele kanten uit. Je beluistert dingen, waarvan je niet wist, dat de ander die beleeft. Daarom is het een verrijking, in vertrouwelijke sfeer van gedachten te wisselen.

Samengevat zegt Laurens: ‘als een rode draad loopt door mijn leven heen dat het normaal en nodig is om je in te zetten voor de samenleving. Ik herken zoveel van de ander bij mijzelf en dat is de basis om te kunnen delen, geven en vooral ontvangen. Dit gekoppeld aan Pasen kom ik uit op Paulus’ Paasevangelie I Korinthiërs 15 vers 58.’ Daarmee is nauw verbonden dat we ervan overtuigd zijn dat het geloof een noodzakelijk goed is voor de gehele samenleving.

Gijs Roodhorst

Zingend op weg naar Pasen

Online kerkdiensten beluisteren, online je boodschappen bestellen, online je familie spreken: gelukkig is het op deze manier veilig voor iedereen, maar leuk is anders!

Ik mis de ontmoetingen met de gemeente en ik mis het zingen in de kerk! Om in deze 40-dagentijd op weg naar Pasen zinvol bezig te zijn, heb ik mij opgegeven voor online zingen met de zangpedagoog Bert van de Wetering. Elke zaterdagmorgen om 10 uur sta ik achter mijn laptop en zing de sterren van de hemel!

En toen werd het nog mooier: je kon je opgeven voor het instuderen van de koralen van de Johannes Passion en meezingen op Goede Vrijdag! Pffff, dat was wel een opdracht!!

Ik heb me opgegeven en heb daar absoluut geen spijt van! Je krijgt les in zingen, tekstbeheersing en ademhaling. Het kost je zeker een paar uur per week, maar wat is het heerlijk om je zo ergens in vast te bijten en te verdiepen. Het is pittig en je legt de lat steeds hoger, want je wilt niet de “valse noot van het koor” zijn, want op Goede Vrijdag om 20 uur is de uitvoering van deze Passion en mag ik meezingen!

En ik ga ervoor zorgen dat het goed komt!

Hennie van der Linden

Rubriek lievelingslied

Het lievelingslied van Merlijn van Hoof:

Merlijn, door de redactie gevraagd naar haar lievelings Paaslied schreef terug: “Helaas heb ik geen favoriet Paaslied. Mijn lievelingslied is ‘Hoor de Engelen zingen d’eer’. In deze tijd iets minder toepasselijk, maar in principe kan je het hele jaar door in de kerststemming blijven, denk ik. En bij nieuwgeboren Heer kun je ook denken aan ‘opgestane Heer’. Het positieve die de tekst weergeeft, vind ik heel mooi. De melodie past daar ook goed bij, een soort jubelstemming waarbij goed nieuws wordt gebracht. Ik herinner me nog goed dat we dit lied zongen, toen ik op mijn 12de bij het Maastedelijk meisjeskoor lid was geworden. Met de mooie bovenstempartij van het 3de couplet en indrukwekkende orgelmuziek erbij. En omdat het mijn lievelingslied is, hebben we het om die reden ook op onze bruiloft in september 2018 tijdens de dienst in de Hoflaankerk gezongen.”

De tekst is van Charles Wesley, vertaald door Willem Barnard, Liedboek gezang 481, muziek Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Na één jaar corona

Hoe vergaat het onze cantrix Mirjam?

Vorig jaar interviewde ik onze cantrix Mirjam van den Hoek in coronatijd toen duidelijk werd dat alles tot minimaal 1 juni op slot ging. Gaandeweg kwamen er in de zomer toen weer wat meer mogelijkheden, maar hoe gaat het nu met haar?

Hoe heb je deze coronaperiode verder ervaren en wat mis je nog steeds het meest?

“Na de zomervakantie, die voor mij natuurlijk helemaal niet als vakantie voelde, ben ik weer gaan oefenen met een van mijn koren en kon ik een concert met 30 personen geven. De regeling die toen gold stond immers kleinschalige concerten toe. Begin december heb ik nog een kerstconcert kunnen geven, maar het zingen met een klein groepje in de online kerkdiensten, zoals in de Hoflaankerk en Pro Rege, was niet meer toegestaan.

Met een aantal van mijn koren kon ik weliswaar via Zoom oefenen, maar daarbij mis je heel erg het directe contact en natuurlijk ook de sociale aspecten, met name de spontaniteit. Neem nu bijvoorbeeld de cantorij. Deze mensen wil je gewoon zien. Het zijn veelal ouderen en door niet te oefenen raak je het persoonlijk contact kwijt, terwijl ik dat juist een belangrijk aspect van het vak vind. Bovendien mis ik het regelmatig concerten. Immers, wanneer je elke week oefent en concerten geeft heb je alles meer onder controle. Het is gewoon, er is regelmaat en je zit dan in die modus.

Nu niet! En dat zorgt voor de nodige stress, die ik normaliter niet of veel minder ervaar.”

Wat vond je ervan toen er helemaal niet meer fysiek gezongen mocht worden?

“Net als ikzelf waren heel veel mensen erg teleurgesteld. Een van de alternatieven was toen om van tevoren een filmpje op te nemen om dat vervolgens tijdens de online kerkdienst uit te zenden. Persoonlijk mis ik dan wel heel erg ‘de functionele plek’ van het lied. Tijdens een normale dienst heb je de liturgie en zing je op de juiste momenten een passend lied. Bij filmopnames zing je gewoon de opgegeven liederen achter elkaar.”

We zagen mooie opnames o.a. vanuit Antwerpen, maar wie is organist Niels???

Mirjam lacht, “hij heet Niels de Klerk” en zegt dat hieraan een leuk verhaal is verbonden.

“Ja, Niels heeft mij inderdaad bij de opnames begeleid. Wij hebben samen kerkmuziek gestudeerd en tijdens een van de studietrips naar Engeland leerden we elkaar beter kennen. Een jaar later – na het eindexamen Conservatorium van Niels – kregen we een relatie.”



“Hoe romantisch.” reageer ik spontaan. “En dan waren de uitstapjes voor de filmopnames waarschijnlijk ook wat relaxter, omdat jullie in dezelfde bubbel zitten?”

“Ja dat waren heel mooie momenten. In bijvoorbeeld de Sint Pauluskerk te Antwerpen heeft Niels af en toe les en dit is zo’n prachtige laatgotische kerk met veel barokke kunst. Ook zijn we voor opnames in een kerk in Zeeland geweest, waar Ilse als dominee werkzaam is geweest en natuurlijk in de Hoflaankerk.”

Op welk perspectief hoop je in de komende maanden?

“Op dit moment mag er weer beperkt worden gezongen en daar ben ik al heel blij mee. Met Pasen is het in ieder geval de bedoeling dat zowel Merlijn Mol-van Hoof als ikzelf tijdens de diverse diensten live zingen.

Inmiddels werk ik weer in de bibliotheek van Codarts en heb daar binnen mijn functie ook meer verantwoordelijkheden gekregen. Met een aantal koren repeteren we via Zoom, terwijl andere koren nog stil liggen. Hopelijk worden de mogelijkheden in de komende maanden weer verruimd. Daar kijk ik erg naar uit.”

En hoe liggen de mogelijkheden qua werk voor jou Niels?

“Tja, ik werkte altijd veel in de muziek, maar dat kan nu niet. Na mijn Master Conservatorium ben ik in het bedrijfsleven terecht gekomen. Gelukkig heb ik ook Economie gestudeerd en dat biedt door de coronacrisis meer mogelijkheden dan muziek. In de toekomst hoop ik toch wel weer meer in de muziek te gaan wer-

ken, waaronder wellicht het begeleiden van de koren van Mirjam.

We hebben immers al goede ervaringen met het opnemen van de filmpjes.

Daarnaast ben ik organist in de Ontmoetingskerk in Sleeuwijk. Dat doe ik met veel plezier, maar mijn hoop en vertrouwen zijn toch – net als bij iedereen – gevestigd op het moment dat er structureel meer mogelijk is.”

Het interview besluit ik niet alleen met de instemming van deze hoop en het vertrouwen, maar wens hen beiden veel succes en bovenal ook veel geluk!

Thea van Santen - Kloosterman

E-mailnieuwsbrief van Protestants Kralingen

Al sinds maart 2020 is er een wekelijkse e-mail nieuwsbrief van Protestants Kralingen. Meer dan 200 gemeenten hebben zich daar al op geabonneerd. Hij is bedoeld als een extra communicatiemiddel in coronatijd, nu we elkaar minder vaak zien. En het is veel makkelijker om actueel nieuws uit de gemeente door te geven via de wekelijkse nieuwsbrief dan door middel van de maandelijkse Caleidoscoop.

Handig dus als u zich daarop abonneert. Dat kunt u simpel doen via de website Protestantskralingen.nl. Links (bijna) onderaan op de homepage staat de aanklikbare tekst: ‘abonneren e-brief’. Als het u op die manier toch niet lukt kunt u ook een e-mail sturen naar nieuwsbrief@protestantskralingen.nl en uw naam en e-mailadres doorgeven. Houd wel in de gaten of de nieuwsbrief niet in de spamfolder van uw e-mail komt.

Psalm 146

Met de psalmen het bos in – deel 6

In deze 40dagentijd op weg naar Pasen komen de werken van barmhartigheid veelvuldig langs: in de preken, in het 40dagenboekje en nu ook tijdens de wandeling door het Kralingse bos.

Marieke Bukman en Hennie van der Linden trotseren de miezerregen en verheugen zich op het gesprek, de wederzijdse gedachten en natuurlijk het lopen door het bos, dat uitloopt met bloesem en bollen.

Deze psalm 146 raakt aan de werken van barmhartigheid. Hoe doe je eigenlijk barmhartig en wat laat je liever aan anderen over? We vinden daar een ander woord voor, namelijk rechtvaardigheid. We kunnen ons vinden in het opkomen voor anderen: de gebogenen. Anderen in hun kracht zetten, hen zien en laten oprichten, in ons werk en privé.

Net één dag voor de verkiezingen was de vraag over 'de mensen met macht' en hoe je daar tegenaan kijkt, wie dat voor jou mogen zijn, die je wel of niet vertrouwt een mooi moment om van gedachten te wisselen al lopende weg.

Jenny Staal en Gijs Roodhorst wandelden enkele dagen later. De zon schijnt en zij stemmen van harte in met de lovende woorden van deze psalm. Al lezende ontdekken ze toch dat de psalmmist een aantal ervaringen heeft, die zij

niet zo beleven. Niettemin geloven ze dat de HEER tot al de opgesomde eigenschappen in staat is. We hopen, dat in bepaalde situaties, die ook herkend worden.

De barmhartigheid voert de boventoon en Marianne vraagt ons om na te denken over 'hoe doe jij barmhartigheid' of laat je dat liever aan anderen over? Wanneer het gaat om materiële zaken is het niet zo moeilijk: geld of boodschappen, daarvoor kunnen ze bij ons aankloppen. Mits het maar geen pijn doet. Anders wordt het wanneer onze mening wordt gevraagd over personen. Zijn we gekwetst? Zijn we barmhartig in ons oordeel? Dat kost vaak moeite!

Een uurtje wandelen levert in ons geval veel stof tot nadenken. Dat is het heerlijke van dit kuieren met een opdracht. Jenny en ik komen even tot rust op bankje. We hebben genoten. Doe eens mee.

U kunt – net als wij – zelf dag en uur kiezen, met dank aan Marianne.

Nog meer zingen

We zingen graag, maar beperken ons zeker niet tot de psalmen. Gelukkig heeft Marianne Bogaard niet alleen psalm 146 met bijbehorende vragen doorgegeven, maar ook als toegift een deel van psalm 146 uit '150 psalmen vrij' van

Huub Oosterhuis, gezongen door zijn schoondochter Edsilia Rombley. Het is te vinden op youtube als u zoekt naar Edsilia Rombley, Laat mij maar zingen.

Hennie van der Linden

Psalm 146

*Laat mij maar zingen zolang het nog kan
Laat mij toch zingen zolang ik nog ben
Bij mijn verstand en bij stem*

*Zolang de aarde nog rond is
En vrede een vierkante cirkel
Laat mij nog zingen
Laat me toch zingen
Mijn hart op mijn tong*

*Zolang de oorlogen duren
De levende sterven
De doden niet opstaan
Zullen wij zingen
Laat mij maar zingen*

*Laat mij maar zingen zolang het nog kan
Laat mij maar zingen zolang ik nog ben
Bij mijn verstand en bij stem*

(Huub Oosterhuis)

Teken van hoop!

Er zijn van die periodes in je leven dat alles tegenzit. Om te beginnen is er Covid. Het heeft ons al een jaar in de greep en het ziet er niet naar uit dat het snel verdwijnt. Mensen zijn het zat. Het is niet zo, dat gedeelde smart de smart verminderd. Er is in dit land wel sprake van meer betrokkenheid op elkaar maar ook verdeeldheid. In ieder geval een bron van zorg. Wij konden al maanden niet naar de kerk en onze concerten moeten nog steeds worden uitgesteld.

In Bijbelse tijden is er vaak sprake van zorgelijke omstandigheden. In zo'n situatie is de amandelboom als bemoedigend teken belangrijk. Zo belangrijk dat afbeeldingen van de bloeiende amandeltak in de Ark meereisden met het volk in verdrukking.

Iemand die met mij de concerten organiseert, vraagt me –voor de website– een foto van onze Heer Jezus aan het kruis. Ik heb een foto gestuurd met een deel van het schilderij van Sandra de Neef dat in Pro Rege hangt, het beeld van Golgotha vanuit het open graf: dat is zoals we Pasen kunnen beleven. Niet als een



sluitsteen, een grafsteen dat een leven definitief afsluit maar een belofte van opstanding. In het Joodse geloof is die hoop verbonden aan de amandelboom. Het is heel bijzonder dat de amandelboom in de Bijbelse tuin van Pro Rege

nu bloeit en ons troost biedt in deze vreselijk moeilijke tijd. Vanuit de hoop en troost gaan we op weg naar Pasen!

Anne Gercama

Pastoralia



Hoor mijn stem God, hoor mijn klacht

Hoe vaak zal ik het in een pastoraal gesprek gehoord hebben? De uitspraak 'ik mag niet klagen' is ontelbaar vaak voorbijgekomen. En altijd werden deze woorden uitgesproken door mensen die genoeg lasten te dragen hadden. Altijd kon ik dan antwoorden: je mag klagen, er staan zelfs klaagliederen in de bijbel!

Waar komt dat gebod 'gij zult niet klagen' toch vandaan? Vaak wordt het gedicht van Nicolaas Beets aangehaald: niet klagen, maar dragen, en bidden om kracht... maar dat komt uit 1905, het is al meer dan 100 jaar oud! Misschien is het de vrees van ons allen, om iemand te zijn die door vele negatieve uitspraken anderen van zich wegjaagt. Misschien wordt ons door onze samenleving meegegeven 'dat je niet negatief mag zijn', dat het onze opdracht is om altijd maar positief te zijn. Dat is voor de meesten van ons een onmogelijke opgave. Ieder mens overkomt verdriet of leed. Het is van het grootste belang om te klagen, om je gevoelens daarover te mogen en te kunnen uiten. Als verdriet of rouw niet geuit kunnen of mogen worden, dan lopen we vast. Op z'n minst worden mensen bijzonder eenzaam. Door de eeuwen heen werd bij een overlijden in verschillende culturen de hulp ingeroepen van klaagvrouwen: vrouwen die voor jou huilden en klaagden, als je het zelf niet (meer) kon.

Behalve in Klaagliederen klinken er ook klachten in de psalmen. Psalmen zijn innerlijke gesprekken tussen de mens en de Eeuwige. Daar

Dank!

Zoveel medeleven, wat fijn. Ik dank iedereen van harte voor de kaarten, telefoontjes en app-jes. Dit heeft me zo geholpen.

Xxxx xx Xxxx

mag al het moois en al het moeilijks benoemd worden. Daar kan gezegd worden: Hoor mijn stem God, hoor mijn klacht (64:2) en ook: Hij vervult het verlangen van wie hem eren, hij hoort hun klacht en komt te hulp (145:19). De Schrift houdt ons voor: je mag klagen, je mag je uiten, je zult gehoord worden. Ook zó laat God zich kennen: als de Hoorder en de Helper van wie hun nood klagen.

Overleden

Op 26 maart is Xxxx xx Xxxx overleden. In het volgende nummer zal een in memoriam verschijnen. Xxxx xx Xxxx zijn in onze gedachten en gebeden.

Meeleven

Bij Xxxx xx Xxxx hebben de behandelingen enige tijd stil gelegen omdat die niet samen gingen met een covid-19-vaccinatie. Inmiddels zijn de controles hervat. Wij wensen hem het allerbeste.

Xxxx xx Xxxx, ondergaat behandeling vanwege zijn ziekte. Wij wensen hem, Xxxx xx Xxxx de troost en de kracht van de Eeuwige. Xxxx xx Xxxx

Xxxx xx Xxxx is verhuisd van xxxxxxxx naar de Nieuwe Plantage. Een grote overgang, waar wij haar heel veel sterkte in wensen.

Bloemen

Op 7 maart ontving Xxxx xx Xxxx, de bloemen uit de eredienst ter bemoediging na zijn heupoperatie. Gelukkig verloopt het herstel zoals gehoopt.

Bij Xxxx xx Xxxx, werden de bloemen uit de dienst van 14 maart bezorgd, ter bemoediging in hun zo moeilijke tijd.

Xxxx xx Xxxx, xxxx xxxx xxx, is herstellende na de operatie van een gebroken arm. Met onze goede wensen voor een voorspoedig her-

Dank

Zondag 7 maart jl. mocht ik de bloemen van de kerk ontvangen vanwege mijn heupoperatie. Hartelijk dank hiervoor. Zo ook voor de vele kaarten, telefoontjes en mailtjes. Belangstelling en aandacht doet een mens goed. De revalidatie gaat goed. Nogmaals dank.

Groeten, Xxxx xx Xxxx

stel zijn de bloemen uit de dienst van 21 maart naar haar gebracht.

Op 28 maart zijn de bloemen gegaan naar Xxxx xx Xxxx, om ons medeleven en bemoediging over te brengen na het overlijden van echtvriend en vader Xxxx xx Xxxx.

Verhuizing

Vele jaren heeft Xxxx xx Xxxx aan de xxxxxxxx gewoond. In de week voor Pasen is hij verhuisd naar een appartement aan de Xxxx xx Xxxx. Per 1 april is zijn nieuwe adres: xxxx xxxx Rotterdam. Wij wensen hem een hoopvol begin en een fijne tijd in zijn nieuwe huis.

Gebeden

Wij kunnen elkaar niet in het kerkgebouw ontmoeten, maar de verbondenheid in het op afstand vieren is groot. In de voorbeden denken we daarbij in het bijzonder aan hen die met ziekte te maken hebben of door een moeilijke periode heen gaan. Het is mogelijk voorbede voor iemand uit ons midden te vragen, mits de persoon zelf daarmee instemt. Er kan ook gebeden worden zonder iemands naam te noemen. Laat het ons gerust weten.

Met een hartelijke groet van uw pastores,
ds Marianne Bogaard en ds Ilse Hogeweg

Als Gij er zijt

*Als Gij er zijt, wees dan aanwezig,
niet als een vuur dat ons verbrandt
-vuur is te heilig en te hevig-
geef ons de schaduw van uw hand*

*om in te schuilen, dat wij leven
al zijn wij dood, zo dood als as.
Laat ons er zijn, een eeuwig even,
laat ons er zijn met U die was,*

*die is, die komen zal ten laatste,
ten eeuwigste. Kom niet te laat!
Gij kunt U toch in ons verplaatsen?
Kom dan, wij zijn ten einde raad.*

Willem Barnard

Lied 948

Ouders, kinderen, allemaal



PALMPASEN EN PASEN

Op 28 maart was het Palmpasen. De feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem vierden we met jullie eigen Palmpasestok.

Alle kinderen hadden thuis een pakketje gekregen met spulletjes en lekkers om hun stok te versieren!

Nog even de betekenis van de Palmpasestok: De buxustakjes staan symbool voor de palmtakken waarmee de mensen naar hem wuifden. De eieren betekenen nieuw leven. Het kruis zelf staat voor het kruis waar Jezus voor ons aan gestorven is. Een haantje bovenop is natuurlijk de haan die kraaide nadat Petrus drie maal ontkende dat hij Jezus kent en bij hem hoort. Palmpasen is ook feest! En daar hoort ook lekkers bij. Dus als laatste worden er aan de stokken heerlijke snoepjes gehangen.

We waren natuurlijk heel nieuwsgierig en wilden graag jullie stokken zien!

Jullie stuurden dan ook veel mooie foto's, die we in de kerkdienst op 28 maart lieten zien. Zo hadden we toch een soort optocht.

Op 4 april is het Pasen. Om 9.15 uur, vóór de kerkdienst hopen we jullie allemaal te ontmoeten via ZOOM. Eet lekker een paaseitje, steek je kaars aan en dan gaan we gezellig bijpraten. Samen weer eens zingen en naar het ver-

haal luisteren. Heb je altijd al een vraag willen stellen aan Annemarie?

Dat kan dan!

Voor de ouders:

Voor de zoombijeenkomst op Paasochtend even een berichtje naar Kristel Hillebrand voor de Zoomlink.

Levenswegboekje

Hebben jullie lekker gewerkt in jullie boekje? Bij ons deden ze bladzijden door elkaar. Dat kan natuurlijk ook.





Vorbereiding op 'Serve the City'

Jaarlijks organiseert Serve the City tussen Pasen en Hemelvaart samen met kerken en vrijwilligers allerlei buurtacties in een aantal wijken in Rotterdam. Op de website van *serve the city* www.servethecityrotterdam.nl kunt u meer informatie vinden over acties in andere wijken.

Door de beperkingen van corona worden de acties allemaal een beetje aangepast. Vorig jaar daarom geen thee in de tuin van de Lambertuskerk en geen actie voor de Voedselbank bij de supermarkt, maar wel veel tekeningen en bloemetjes en een straatmuzikant voor Pniël. En gelukkig kon ook de maaltijd voor bewoners van Havenzicht gewoon doorgaan.

Dit jaar gelden die beperkingen nog steeds, maar de mensen van Samen010, die een belangrijke rol spelen bij het activeren van alle wijken, hebben ons hier in Kralingen ook weer weten te vinden. En zo zijn de Evangelische Broedergemeente Rotterdam, Hervormde Gemeente Kralingen West, Pinkstergemeente

Kom en Zie, R.K. Lambertusparochie, Methodist Church en wij van Protestants Kralingen weer bezig. De diaconie heeft zijn (financiële) medewerking ook toegezegd.

Havenzicht krijgt weer een heerlijke maaltijd, Pniël krijgt mooie kleurplaten en bloemstukjes voor de huiskamer. Er komt muziek voor het hofje van Gerrit de Koker en in mei hopen we samen met u de mensen van de Voedselbank wat extra te kunnen meegeven. Etenswaare of schoonmaakmiddelen, die niet zo vaak in het pakket zitten. We denken dan aan: wasmiddelen, shampoo, koffie of thee, potten of blikken groente, pakken of blikken soep, broodbeleg: jam, pindaakaas, chocoahagel etc of pasta of rijst. U kunt vast gaan hamsteren! In de volgende Caleidoscoop en in de nieuwsbrieven zullen we concreter worden.

Namens de werkgroep van Serve the City,
Henny de Vos-Koerselman

Hoe kwam Bach tot de Mattheüs?

Normaal gesproken zouden nu de zalen volstromen voor de jaarlijkse Mattheüs Passion, maar deze tijd is anders, dus meldden op een dinsdagavond zo'n 25 mensen zich via ZOOM bij Mirjam van den Hoek voor een uitleg over het ontstaan van de Mattheüs Passion van Bach. Het werd een prachtige avond.

Allereerst schetste Mirjam een tijdlijn vanaf het begin van de kerk. In het eerste begin werden de teksten van de evangelisten Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes opgezegd, gereciteerd: natuurlijk in het Latijn. Vanuit het voordragen op één toon ontstond een variatie in toonhoogte om het verschil in belangrijkheid van de teksten te benaderen. Dit alles alleen met de menselijke stem, want muziekinstrumenten waren nog niet welkom bij religieuze bijeenkomsten. Pas eind 15de eeuw bracht o.a. de componist, organist en koorleider Richard Davy instrumentale composities aan en was niet alleen Latijn de taal van de schrift. Vanaf die tijd waren composities ook niet meer anoniem.

Dan komt Luther. Hij zag in gezangen, kerkelijke liederen in het Duits die door het volk meegezongen kunnen worden, een belangrijk middel tot geloofsversterking. Via componisten zoals Leonhard Lechner, Thomas Selle, Georg Kühnhausen en Johan Theile komen we aan bij Brockes. Waar eerst de letterlijke tekst uit de bijbel werd gevolgd, ontstonden nu ook aria's. En dan komen we ten slotte uit bij Bach, die rond 1723 cantor was in de Thomaskerk in Leipzig. Bij zijn benoeming was hem gezegd dat zijn kerkmuziek niet te theateraal mocht zijn, maar gelukkig heeft hij zich daar niet te veel van aangetrokken, zodat we tot op de dag van vandaag mogen genieten van zijn muziek. Mirjam liet waar mogelijk geschriften zien en muziek horen. Het was een mooie avond!

Hennie van der Linden

De derde nieuwe kerkrentmeester

Rob Valkenburg, de derde nieuwe kerkrentmeester. Zoals in het vorige nummer toegezegd, introduceert hij zichzelf in dit stukje.

Gezien het aftreden van een aantal zeer gewaardeerde kerkrentmeesters en de problemen om opvolgers te vinden, heb ik – toen ik de vraag kreeg – aangegeven deze rol binnen onze kerkgemeente graag te willen gaan doen. Zeker omdat ik weet van mijn andere vrijwilligerstaken hoe belangrijk het is, dat we onze handen uit de mouwen steken om een gemeenschap (of vereniging of club) in stand te houden en dat het steeds lastiger is om vrijwilligers daarvoor te vinden. Hierbij dan ook meteen mijn oproep:

geef aan als jij ook mee wilt helpen met het financiële beheer van onze gemeente, aangezien we op dit moment nog onderbezet zijn.

Een paar jaar terug heb ik deel genomen in een werkgroep om naar de financiële kant van de fusie tussen onze kerkelijke gemeente en de gemeente van Kralingen West te kijken. Heel fijn, want hierdoor heb ik al enig zicht op het financieel reilen en zeilen van onze gemeente. Mijn ambitie is dat we niet heel veel jaren dubbel werk verrichten op het beheer van onze gemeente; nu opereren we financieel nog steeds als twee aparte entiteiten en is de inzet van vrijwilligers naar mijn idee niet optimaal. Mijn



bijdrage zal dus vooral liggen in het efficiënter inzetten van de huidige capaciteit van mensen en middelen.

Ik kijk ernaar uit om samen te werken met alle kerkrentmeesters en alle andere betrokken gemeenteleden; op naar een mooie, financieel gezonde, toekomst!

De vergadering van 16 maart

Vanuit de kerkenraad

Helaas nog steeds per Zoom, vergaderden we op 16 maart met op één na de hele kerkenraad. Een greep uit de besproken zaken:

- Op de oproep om Elsa Oosterhuis op te volgen bij het maken van het kerkdienstenrooster zijn gelukkig enkele reacties gekomen. De opvolging is nog niet helemaal rond.
- Laurens van der Ziel, onze voorzitter, vindt het lastig zijn taak bij onze kerkenraad te combineren met het lidmaatschap van de Algemene Kerkenraad. Dorothea van Santen-Kloosterman volgt hem op.
- We besluiten geld te geven aan de centrale Stuurgroep PKN Rotterdam. Daar doen veel Rotterdamse kerken aan mee en er wordt o.a. steun geboden aan pionierskerken in Rotterdam. Tevens worden er allerlei interkerkelijke initiatieven ondersteund en heeft de hele stad er profijt van. We zullen op de hoogte gehouden worden van de besteding van het geld.
- Jammer genoeg hebben we moeten besluiten voorlopig de diensten digitaal te verzorgen, met alleen de paar gemeenteleden die een taak hebben en de predikant. Ook in de Stille Week en met Pasen. Er is begrip voor ieders verlangen naar versoepeling, maar de kerkenraad wil zich houden aan de RIVM regels en zich solidair tonen met de rest van de samenleving.
- De stagiair bij onze gemeente, Jurek Woller, heeft een dienst geleid en zal dat op Witte Donderdag samen met Marianne Bogaard weer

doen. Een kleine groep gemeenteleden heeft de eerste dienst met hem nabesproken.

- Als thema en hoofdmoot van de vergadering zouden we het beleidsplan evalueren. U begrijpt dat we daar nog niet veel aan gedaan hebben door corona. Daarom namen we de aanstaande fusie en de gebouwen als thema. Cees Steendam vertelde ons de stand van zaken en we bespraken de informatie die u in dit blad kunt lezen.
- Hoewel we blij zijn dat in beide kerkgebouwen de techniek voor de digitale diensten sterk verbeterd is, werd er gevraagd om geld voor een extra investering in Pro Rege. Die zou mogelijk maken dat er minder tijd gaat zitten in het klaarleggen van snoeren en kabels. De kerkenraad stemde met dit verzoek in.
- Ondergetekende sloot de vergadering door het lezen van een variatie op een Franciscaanse zegenbede. Gevonden in het veertigdagenboekje van 2019 en aangereikt door Sjaak Roos. Toepasselijk voor hen die nog moesten stemmen. De tweede strofe daaruit: “Moge God je zegenen met woede over ongerechtigheid, onderdrukking en uitbuiting van mensen, zodat jij je kunt inzetten voor gerechtigheid, vrijheid en vrede.”

De volgende kerkenraadsvergadering is op 20 april.

Jeannette Schravessande, scriba

Algemene Kerkenraad gaat verder

De Algemene Kerkenraad heeft na vele jaren afscheid genomen van scriba Henny de Vos. We zijn haar dankbaar voor haar inzet.

Laurens van de Ziel heeft in de vergadering van 9 februari aangegeven geen deel meer uit te willen maken van de Algemene Kerkenraad vanwege zijn voorzitterschap van Protestants Kralingen. Naar vervanging wordt uitgekeken. We keken terug op de bijzondere online Kerstnachtdienst, voorbereid in gezamenlijkheid. De trompettist Hans de Munnik (minifootje) speelde voorafgaand aan de Kerstnachtdienst Kerstliederen buiten vóór de kerk. Dit was aangekondigd in een Kerstadvertentie namens de kerken in de Ster (die eerst niet, en toen plotseling toch wel kon verschijnen). Op het trompetspel waren enkele tientallen wijkgenoten afgekomen, waaronder een heel aantal kinderen. Het trompetspel werd uitgezonden per livestream en werd zeer gewaardeerd.

In de dagen voor Kerst werd het kerkgebouw enkele dagen opengesteld voor wie rust en bezinning zocht. Ook dit werd gewaardeerd.

De Kerstnachtdienst kende een reusachtig aantal views. Het filmpje met jongeren die het licht doorgaven sprak veel mensen sterk aan. Al met al is er veel gevraagd aan snelle beslissingen en goede communicatie, maar kijken we met dankbaarheid terug op wat kon.

De beroepingscommissie van Kralingen West is weer volop aan het werk nadat de beroepen predikant in december voor het beroep bedankt had.

We spreken over de uitzendapparatuur in beide kerkgebouwen en zijn dankbaar voor het vele werk dat daarvoor verzet wordt.

ds Ilse Hogeweg, voorzitter AK



Ontwikkelingen de kerkgebouwen

Sinds januari 2005 vormen Hervormd Kralingen Oost en de Gereformeerde kerk van Rotterdam-Kralingen één Protestantse wijkgemeente met één gezamenlijke kerkenraad.

Hervormd Kralingen West is de andere wijkgemeente met een eigen kerkenraad en predikant (nu vacant).

Hervormd Kralingen Oost en dito West vormen op hun beurt samen de Hervormde gemeente te Rotterdam-Kralingen. De Hervormde Gemeente heeft een college van kerkrentmeesters en een algemene kerkenraad. Ook de gereformeerden hebben nog een eigen kerkenraad en een eigen college van kerkrentmeesters. Formeel zijn Hervormd Kralingen en Gereformerd Kralingen dus nu nog steeds twee gescheiden entiteiten. Daarom staat er ‘in wording’ achter de naam Protestants Kralingen.

Dat het proces van eenwording (‘de fusie’) zo lang duurt heeft onder meer te maken met de complexiteit van het proces. Veel energie en tijd is gaan zitten in het losmaken van de wijkgemeente Alexanderpolder uit de Hervormde gemeente. De tekorten door het exploiteren van twee kerkgebouwen en de te verwachten verdere terugloop in ledental zorgen ervoor dat beide kerkenraden (Hervormd en Gereformerd) een juridische fusie noodzakelijk achten.

Bij het voorbereiden van de juridische fusie baseren we ons als Protestants Kralingen op een aantal uitgangspunten:

1. We willen een levensvatbare en zelfstandige wijkgemeente blijven.
2. Om Protestants Kralingen ook financieel levensvatbaar te houden is een juridische fusie nodig tussen de Hervormde gemeente Rotterdam-Kralingen en de Gereformeerde kerk te Rotterdam-Kralingen.
3. Na de fusie blijven de wijkgemeentes Protestants-Kralingen en Hervormd Kralingen-West zelfstandige wijkgemeentes met behoud van hun identiteit. In de nieuwe fusiegemeente werken we samen in bestuur en beheer van de hele gemeente (b.v. gebouwenbeheer, administratie, juridische zaken). Op de andere gebieden werken we praktisch samen als daar aanleiding voor is.
4. Onze vieringen op zondagmorgen zijn qua aanvangstijdstip en plaats herkenbaar en acceptabel voor onze gemeenteleden.

rond en de juridische fusie

Na de gemeenteavond in 2019 over de kerkgebouwen heeft u niets meer gehoord over de toekomst van onze kerkgebouwen en over de fusie. De kerkenraden en de colleges van kerkrentmeesters zijn ondertussen wel druk bezig geweest. Corona heeft daarbij natuurlijk voor vertraging gezorgd. Er zijn nog geen concrete voorstellen die we aan u kunnen voorleggen. Maar er is wel voortgang en er zijn oplossingsrichtingen. We hadden u graag geïnformeerd via een gemeente-avond of na een kerkdienst maar vanwege corona is dat niet mogelijk, vandaar dit artikel.

Nog even de achtergrond. We kampen als Protestants Kralingen met structurele tekorten op de exploitatie waardoor we steeds verder op de reserves interen. Tegelijkertijd willen we ook op lange termijn een levensvatbare gemeente blijven met behoud van voldoende predikantsplaatsen. Een juridische fusie tussen de Hervormde gemeente te Rotterdam-Kralingen en de Gereformeerde kerk van Rotterdam-Kralingen is uitdrukkelijk bedoeld om het voortbestaan van onze Protestantse wijkgemeente te waarborgen. Na deze juridische fusie ontstaan twee zelfstandige wijkgemeentes: Protestants Kralingen en Hervormd Kralingen West. De levensvatbaarheid brengt ook met zich mee dat bezuinigingen op de exploitatie van onze kerkgebouwen onvermijdelijk zijn.

Keuze kerkgebouwen

De enquête die een poos geleden is gehouden onder de gemeenteleden heeft opgeleverd dat door de gemeenteleden zowel Pro Rege als de Hoflaankerk met een ruime voldoende worden gewaardeerd.

Er is gesproken met projectontwikkelaars, makelaars, geïnteresseerde marktpartijen en met de gemeente Rotterdam. Daaruit blijkt dat er tot nu toe geen interesse is in de Hoflaankerk, maar wel in Pro Rege, zowel om te kopen als langjarig te huren. Dit is te verklaren uit de monumentenstatus van de Hoflaankerk, die gebruik voor iets anders dan een kerkgebouw sterk bemoeilijkt. Pro Rege heeft ook een woonbestemming. Het gebouw leent zich qua bouw voor allerlei soorten gebruik. Op dit moment zijn de gesprekken met geïnteresseerde marktpartijen nog in de verkennende fase.

De kerkrentmeesters hebben een voorkeur voor langjarig (bv. 20 jaar) verhuren (en daarvoor eerst verbouwen) van Pro Rege aan een vaste huurder, boven verkoop. Het behoud van eigendom geeft meer flexibiliteit voor de lange termijn, terwijl de jaarlijkse inkomsten uit verhuur



Samen op hetzelfde spoor

of uit de opbrengsten na verkoop waarschijnlijk niet veel verschillen. Langjarige verhuur past ook beter bij het maatschappelijke beleggingsbeleid van de Protestantse Kerk, beter dan verkopen en de opbrengst louter financieel beleggen. De langdurige lage rente beïnvloedt dit standpunt ook.

Het meest waarschijnlijk is dat er bij verbouw en verhuur geen mogelijkheid meer is voor kerkdiensten in Pro Rege. Kerkdiensten vragen namelijk niet alleen een kerkruijmt, maar ook een consistorieruimte en ruimte voor kindernevendienst en kinderopvang. De kans dat dit te combineren is met integrale verhuur van het gebouw is klein.

Kerkdiensten en gebruik Hoflaankerk

Als de Hoflaankerk op termijn wordt gebruikt door de beide wijkgemeentes om elke zondag diensten te houden, hoe gaat dit dan praktisch? Welke wensen hebben de beide wijkgemeentes voor het gebruik van de Hoflaankerk? Welke aanpassingen in de Hoflaankerk zijn dan gewenst en haalbaar?

Bij aanpassingen kan gedacht worden aan inrichting van de kerkzaal (meer intimiteit, betere akoestiek), verbetering van de faciliteiten voor koffiedrinken en maaltijden, verbeteren van de verhuurbaarheid, verhogen van de duurzaamheid.

Over dit soort vragen wordt nagedacht door de beide kerkenraden en de colleges van kerkrentmeesters. Er zijn op dit moment nog te veel onzekerheden om concrete voorstellen te doen. Hoe dan ook, het streven is dat de gemeenteleden van beide wijkgemeentes zich in de 'nieuwe' Hoflaankerk thuis gaan voelen en dat de wijkgemeentes apart van elkaar diensten houden.

Juridische fusie

De fusie tussen Hervormd en Gereformeerd zal ingezet worden wanneer de Hervormde en de Gereformeerde kerkenraad, die formeel nog apart bestaan, een definitief besluit nemen over

de toekomst van de kerkgebouwen. We zullen zorgvuldig de procedures volgen die vereist zijn zoals goedkeuring door de beide kerkenraden en instemming van zowel de Hervormde als de Gereformeerde gemeentevergadering. De voorbereidingen voor de juridische fusie zijn al gestart. Het idee is dat de officiële naam van de nieuwe gemeente wordt: Protestantse gemeente te Rotterdam-Kralingen, met als wijkgemeenten Protestantse wijkgemeente te Rotterdam-Kralingen en Hervormde wijkgemeente te Rotterdam-Kralingen. Voor de interne communicatie blijft de naam Protestants Kralingen gewoon in gebruik.

De fusie houdt in dat alle bezittingen zoals Hoflaankerk, Pro Rege, begraafplaats etc. gezamenlijk eigendom worden van en beheerd worden door de nieuwe fusiegemeente. Tegelijkertijd waarborgt de fusie ook dat de twee wijkgemeentes, net als nu het geval is, zelfstandig en met behoud van hun identiteit kunnen blijven bestaan. Er is afgesproken dat de inkomsten uit de wijkgemeentes (vrijwillige bijdragen, collectes) gebruikt worden om de predikantsplaatsen in de eigen wijkgemeente te financieren.

Naast de wijkkerkenraden komt er een algemene kerkenraad waarin de beide wijkkerkenraden en de colleges van kerkrentmeesters en van diakenen vertegenwoordigd zijn. In de algemene kerkenraad wordt samengewerkt met het oog op zaken die zowel de Protestantse als de Hervormde wijkgemeente aangaan, zoals het beheer van de gebouwen en de begraafplaats.

Zodra er meer bekend is en concrete voorstellen aan de gemeente kunnen worden gedaan informeren we u. Wanneer dat is? Hopelijk al snel, maar een concreet tijdpad geven is lastig, we zijn daarbij afhankelijk van externe partijen.

Wilt u reageren of heeft u vragen naar aanleiding van dit stuk? Neem dan gerust contact op via onze scriba Jeannette Schravessande.

Kerkenraad Protestants Kralingen

Werken aan de Paasgroet



Met vereende krachten hebben veel mensen vrijdag en zaterdag gewerkt aan het klaarmaken van 250 tasjes die bij wijze van Paasgroet zijn verspreid in de gemeente. Toen de contactpersonen, de pastoraal medewerkers en (vergeet niet) de jongeren de pakketjes nog aan het bezorgen waren, kwamen de eerste whatsappjes en Facebookberichten al binnen met dankjes. En ook met foto's, zoals de foto linksonder.

In de tasjes zat als symbool voor Palmzondag een takje groen (volgens Ilse Hogeweg kunt u dat wel een heel jaar bewaren), voor Witte Donderdag een matze, voor Goede Vrijdag een klein houten kruisje en voor de Paasnacht/Paasmorgen een lichtje. Andere jaren werden er vaak narcissen uitgedeeld bij de Paasmorgenviering, dit jaar moet u geduld hebben totdat de bolletjes die ook in het pakket zaten gaan bloeien. Ten slotte in de tas ook nog een kaart met een opwekkend Paaswoord.



Fantastische opbrengst collecte Oeganda

Op eerste Kerstdag heeft de collecte voor Kiwangala, Oeganda, meer dan 900 euro opgeleverd! Wat een fantastisch bedrag! Heel veel dank namens alle mensen in Kiwangala! Met Moses, de directeur van Children Sure House, hebben we besproken hoe we dit geld het beste konden besteden. Een groot deel is gegaan naar klamboes voor de allerarmste gezinnen, zoals was aangekondigd, zodat zij beschermd zijn tegen malaria. Maar omdat het bedrag zo groot is, heeft Moses ook kunnen investeren in het stuk landbouwgrond dat bij de school hoort. Hierdoor heeft hij kunnen zaaien voor het reenseizoen is begonnen en beginnen de eerste plantjes al te groeien. Hopelijk kunnen de kinderen van de school hier snel de 'vruchten van plukken'!

Nogmaals veel dank, of zoals dat in Oeganda gezegd wordt: webale nyo!

Groet, Leonie Stapelkamp

INZAMELING UITGELICHT

Op 25 april collecteren we voor de diaconale tak van de Evangelisch Lutherse kerk in Suriname. Een jaar geleden zag de jongste wijkgemeente 'Gemeenschap van Hoop' de armoede in de gemeenschap om zich heen grijpen ten gevolge van de Covid-19 pandemie en de economische crisis waar het land doorheen gaat. Er is toen een project gestart om voedselpakketten en desinfectiemiddelen te verstrekken aan gemeenteleden en niet-leden die dat zelf niet (meer) kunnen betalen. Inmiddels is het initiatief door het kerkbestuur van de hele Lutherse kerk tot een centraal diaconaal project gemaakt. Er staat een filmpje op internet (in het Engels) waarin over het project wordt verteld. U kunt het vinden als u op Youtube zoekt naar ELKS Megas Diakonos 2020. In het filmpje zijn verschillende bekenden van ds Marianne Bogaard te zien, die de collecte dan ook warm aanbeveelt.

U kunt uw gift overmaken naar de bankrekening van de diaconie: NL33 RABO 0373 7130 10 t.n.v. Diaconie van de protestantse gemeente i.w. Kralingen o.v.v. bovenstaand collectedoel en de datum.

2021

Actie Kerkebalans



Het is alweer even geleden, eind januari ontving u via een contactpersoon of gewoon in de brievenbus een uitnodiging om bij te dragen aan Actie Kerkebalans 2021.

Uw bijdrage is dit jaar nog belangrijker dan ooit. De schadelijke gevolgen van het coronavirus, zoals eenzaamheid, angst en onzekerheid, kunnen worden verzacht door een goed functionerende kerk. Juist het verbindende aspect van kerk-zijn is in deze tijd heel hard nodig. Predikanten, ouderlingen en veel gemeenteleden onderling doen extra moeite om de contacten gaande te houden. En er worden extra investeringen gedaan om het streamen van de kerkdiensten mooi en soepel te laten lopen. Uw geld wordt goed besteed!

Op dit moment – half maart – is er aan gereformeerde zijde al € 61.000 aan toezeggingen binnen, er is € 75.000 begroot. Aan hervormde

zijde zijn de toezeggingen voor onze wijk precies evenveel, hier is € 67.000 begroot. Omdat er geen kerkdiensten zijn, zijn nog niet alle formulieren retour gekomen. Via deze weg willen we iedereen vragen die nog niet gereageerd heeft: wilt u dat nog wel doen, dan kunnen we beter de balans opmaken. De inkomsten uit Actie Kerkebalans zijn van essentieel belang voor het goed functioneren van onze kerk.

Mocht u uw giften aan de kerk op uw belastingaangifte willen noteren, dan is het ANBI/RSIN nummer voor de gereformeerde kerk 002533 820, bij de hervormde kerk 002 533 807 en voor de protestantse diaconie (in naam gereformeerd) 824 124 285. U vindt deze informatie ook op de website, bij Wegwijzer Wijkgemeente, daar is een blokje met de ANBI-gegevens.

Als laatste nog een dankwoord aan alle vrijwilligers die ook dit jaar weer hebben meegeholpen met de actie. Hartelijk bedankt voor uw inzet, zonder u was dit niet gelukt!

Henny de Vos-Koerselman
coördinatie Actie Kerkebalans

Verslag van de werkgroep

Nieuwe website Protestants Kralingen

Na veel wikken en wegen, offertes bespreken en de voor- en nadelen tegen elkaar afwegend, zijn we tot een eensluidend besluit gekomen met welke websitebouwer we denken verder te gaan. Maar ons besluit moet natuurlijk eerst voorgelegd worden aan onze kerkenraad, want hier hangt ook een kostenplaatje aan waar toestemming voor gegeven moet worden.

Wanneer de toestemming er is, kunnen we als werkgroep de informatiebepaling in de nieuwe website gaan analyseren. En de website moet na verloop van tijd gevuld worden door informatie vanuit de gemeente voor de gemeente. En daar hebben we u bij nodig. Denkt u alvast na welke persoon, wellicht vanuit uw taakgroep, deze functie zou kunnen vervullen?

Ons stappenplan is nu:

- De kerkenraad op de hoogte stellen van onze plannen en vragen om goedkeuring.
- Bij goedkeuring de websitebouwer op de hoogte stellen van het plan om met hen verder te gaan en nog een paar goede afspraken maken.
- Analyse van de informatiebepaling in de nieuwe website door de werkgroep.

- Werken aan website door zowel professional als eigen gemeenteleden.
- Website vullen: wie zet wat waar en voor wie.
- Diverse groepen intern laten kennis maken met de nieuwe website en deze vullen.
- Fouten en manco's eruit halen.

Startzondag: nieuwe website is een feit!

Hennie van der Linden



Collectes februari

De collecteopbrengst voor de kerk was in februari € 792,50.

Bart Reinders

Diaconie:

7-feb.	Kerk-in-Actie Bangladesh	€ 192,83
14-feb.	K-i-A noodhulp Ethiopië	€ 472,59
21-feb.	Pension Maaszicht	€ 195,84
28-feb.	K-i-A Moldavië	€ 348,84

Via ds Bogaard is er een gift binnengekomen van dhr V. Die is naar de Voedselbank gegaan.

Johan Louwerse

Activiteitenkas

In mijn bijdragen aan Caleidoscoop vermeld ik doorgaans de binnengekomen giften ten bate van de Activiteitenkas. Daarnaast soms ook de oproep om bij te dragen aan de kas om de activiteiten in Protestants Kralingen te kunnen financieren.

Dit keer wil ik slechts zeggen dat ik erg blij ben dat in de afgelopen maanden zovelen gezorgd hebben dat er nu een zodanig gevulde kas is dat we de nodige uitgaven kunnen doen in de post-corona tijd die voor ons ligt. We kunnen voort!

Rest mij tot slot u allen een gezegend Paasfeest te wensen.

Henk van Heijst, penningmeester

COLOFON CALEIDOSCOOP

Caleidoscoop is een uitgave van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen.

Redactie:

ds M.M. (Marianne) Bogaard, ds I.D. (Ilse) Hogeweg, mw H. (Hennie) van der Linden, dhr G. (Gijs) Roodhorst, mw D. (Thea) van Santen, dhr L.A. (Leonard) de Vos.

Adresadministratie:

Mw M. (Marina) Mekking (Kerkelijk bureau), postadres: Postbus 4326, 3006 AH Rotterdam; e: mekking@hervormdkralingen.com, t: 06 387 808 30.

Financiële administratie:

Dhr J.C. (Hans) Buitelaar, p/a Admiraliteitskade 74 Z, 3063 ED Rotterdam, e: admin-G@protestantskralingen.nl. Caleidoscoop bankrekeningnummer: NL29 RABO 0373 7239 46 tnv Kerkblad Caleidoscoop te Rotterdam.

Eerstvolgende nummers:

Het meinummer is gepland voor zaterdag 1 mei, kopijsluiting maandag 19 april. In juni zou Caleidoscoop op zaterdag 5 juni er moeten zijn, kopijsluiting dinsdag 25 mei.

Redactie- en kopij-adres:

Leendert Butterstraat 44, 3062 XN
e: kopij@protestantskralingen.nl | t: (010) 453 16 90

Erediensten in april

Vieringen worden live uitgezonden via kerkomroep.nl en op facebook.com/pg/protestantskralingen.



Protestantse Kerk



Paastijd

De tijd voor Pasen viel dit jaar volledig samen met de lockdown. In de diensten werd de soberheid die bij de veertig dagen hoort extra aangezet door die ene zangstem die namens ons allen het Kyrie zong. Met Pasen zal het Gloria weer klinken, "U zij de glorie, opgestane Heer!" De Paasjubel blijft vooralsnog echter ook beperkt tot die ene stem. Dat voelt vreemd, want juist die jubel wil je sámen inzetten. En toch vieren we volop Pasen. Juist nu. Want de opstanding van Christus is een feest. Dat wil niet zeggen dat alle moeite verleden tijd is, maar wel dat Zijn Licht daar schijnt waar het perspectief verdwenen lijkt. En dat Zijn Liefde uiteindelijk alles overwint. Zelfs de dood. We luisteren in de Paastijd naar die ene stem, van Mirjam of Merlijn, die dat zingend blijft herhalen. Net zolang tot we weer hardop en voluit mogen en kunnen instemmen.



Paaszondag 4 april

lezing: Johannes 20:1-18 • 2de collecte: La Sonrisa Naranja

Pro Rege, 10 uur: ds Marianne Bogaard

De Paasmorgen begint in verwarring. Het graf is leeg, maar wat betekent dat? Maria, Petrus en 'de andere leerling' bepalen ons bij een terugkerende vraag: Wat moet je geloven? Maar het is niet die vraag die je verder helpt, ontdekt Maria in haar verdriet. Het is de ontmoeting met de Opgestane die alles Licht maakt. Hoe kunnen wij Hem ontmoeten, Pasen 2021?

Zondag 11 april

2e zondag van Pasen • lezing: Johannes 20: 24-31 • 2de collecte: stichting Logeerhuis de Buren

Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

Thomas waagt het: kan de Opgestane zijn vra-

gen aan? Kan Jezus Thomas' twijfel aan? Thomas leert veel, heel veel over wie Jezus is. En wij met hem.

Zondag 18 april

3e zondag van Pasen • lezing: Johannes 21: 15-24 • 2de collecte: Anna Home, Mongolië

Pro Rege, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

Een gesprek van verzoening en herstel. Hoe doe je dat, als je hebt gefaald, als jij de reden bent van grote teleurstelling? Jezus confronteert Petrus liefdevol met wat gebeurd is. En Jezus helpt Petrus verder. Er wacht Petrus een



grote opdracht: herder zijn, achter Jezus aan. Ook aan ons is de opdracht om Jezus te volgen. En elke dag is de vraag: wat betekent dat hier, en nu?

Zondag 25 april

4e zondag van Pasen • lezing: Johannes 10: 11-16 • 2de collecte: Suriname, ELKS Megas Diakonos 2020 (zie p. 14)

Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

De woorden van het Johannesevangelie waarmee Jezus wordt verkondigd zijn vol van licht en leven. Tegelijk heeft het Johannesevangelie een kritische en politieke lading, die op sommige momenten helder zichtbaar is. Zo ook hier: het lieflijke beeld van de Goede Herder stelt grote vragen aan onze samenleving en ook aan ons gemeenschap zijn.



Zondag 2 mei

5e zondag van Pasen • lezing: Johannes 15:1-8 • 2de collecte: Compassion-4-Humanity (Ghana)

Pro Rege, 10 uur: ds Marianne Bogaard

Vrucht dragen. Johannes kan het belang daarvan niet genoeg onderstrepen. Zevenmaal noemt hij het in dit gedeelte. Voorwaarde daarvoor is, zoals Jezus zegt, "dat jullie in mij blijven". Maar hoe doe je dat, in Jezus blijven? En welke vrucht levert dat op?

Taizé-vieringen

Vanwege de coronamaatregelen konden de Taizé-vieringen de afgelopen tijd niet doorgaan. We bekijken per keer wat mogelijk is. Houd daarvoor de nieuwsbrief in de gaten!

*U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!*

*Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!*

Lied 634