

Caleidoscoop

Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen

Jaargang 20 nr 6 | februari 2022

Protestantse Kerk



Foto: Michael Ignatieff, voormalig Canadees politicus, hoogleraar geschiedenis, schrijver van het boek 'Troost'.
Volgende Caleidoscoop zaterdag 5 maart, kopijsluiting maandag 21 februari.

Retouradres:

Leendert Butterstraat 44 Port Betaald
3062 XN Rotterdam



Troost

In 2017 was Michael Ignatieff* gevraagd om in Utrecht een lezing te geven over rechtvaardigheid en politiek in het Bijbelboek Psalmen, in een bijzondere concertreeks van alle 150 psalmen (getoonzet door verschillende componisten) door het Nederlands Kamerkoor. Toen hij daarna naar de muziek van de psalmen luisterde, onderging hij een intense ervaring. 'De muziek was prachtig, de woorden raakten me diep en de ervaring had een louterend effect, dat ik tot op de dag van vandaag probeer te verklaren. Ik was gekomen om een lezing te geven, maar wat ik vond was troost: in de woorden, de muziek en de tranen van herkenning van de toehoorders.' Michael Ignatieff ging op

zoek naar het antwoord op de vraag: wat is troost? Wat betekent troost voor hem, zoon van een Russische gelovige vader, die zelf het geloof had losgelaten, wat raakte hem én andere toehoorders van de psalmen zo diep? Ignatieff schreef een reeks van portretten van vele grote mannen en twee vrouwen door de eeuwen heen, die zich staande moesten houden in het leed van hun tijd en van hun leven. Zij hebben ons hun dagboeken, hun woorden, hun kunst en filosofie nagelaten, die ook ons moed kunnen geven in moeilijke tijden. Hij schrijft over de moed en de troost van onder andere Paulus, van Cicero, keizer Marcus Aurelius, Dante, Karl Marx, Abraham Lincoln, Gustav Mahler, Anna

Achmatova, Albert Camus en als laatste Cicely Saunders, die het eerste hospice begon. Van al deze mensen geeft Ignatieff een portret, hij beschrijft hun leven en wat zij te verduren kregen. Om vele redenen is onze tijd door corona een moeilijke tijd; als je leest wat de zorgen van al deze mensen waren in tijden van oorlog en geweld en zonder gezondheidszorg, dan relateert dat de zorgen van onze tijd.

Ignatieff beschrijft Anna Achmatova, de Russische dichter, van wie haar zoon Lev tijdens de Grote Zuivering in 1938 in Leningrad in de gevangenis zat. Elke dag, jarenlang, stonden voor deze gevangenis » lees verder op p. 2 »

Protestants Kralingen

Predikanten

ds Ilse D. Hogeweg, Kralingseweg 366 B, 3066 RC; e: i.hogeweg@protestantskralingen.nl, t: 435 41 44. ds Hogeweg houdt de woensdagmiddag en zaterdag vrij.

ds Marianne M. Bogaard, Goosse van der Windstraat 57, 3062 XM; e: m.bogaard@protestantskralingen.nl, t: 737 04 55

Secretariaat

Scriba van de gefedereerde kerkenraad:

Jeannette Schravessande, Postbus 4326, 3006 AH Rotterdam, e: scriba@protestantskralingen.nl.

Ledenadministratie

Melding van verhuizing, geboorte, huwelijk, overlijden svp doorgeven aan de wijkadministratie. **Gereformeerd:** dhr J.C. (Hans) Buitelaar, Admiraliteitskade 74 Z 3063 ED Rotterdam, t: 06 212 324 06, e: admin-G@protestantskralingen.nl. **Hervormd:** dhr G.H. Heere, Mia van IJperenplein 55, 3065 JK, t: 447 14 30, e: admin-H@protestantskralingen.nl

Financiën

Activiteitenkas: dhr H.M. (Henk) van Heijst, Emiliëhof 17, t 230 60 42. Bankrekeningnummer: NL90 RABO 0373 7120 81, SoW-gemeente Rotterdam Kralingen inzake wijkkas.

NH College van Kerkrentmeesters: postbus 4326, 3006 AH, e: cvk@hervormdkralingen.com Algemeen bankrekeningnummer: NL26 RABO 0373 7239 03. Uitsluitend Kerkbalans: rekeningnummer NL04 RABO 0373 7239 11.

NH Collectebonnen: verkrijgbaar in de waarden € 0,75, € 1,25 en € 2,50, in vellen van 20 stuks. Te bestellen via bankrekening NL26 RABO 0373 7239 03 van de Hervormde Gemeente Kralingen. Na ontvangst van uw betaling volgt toezending per post.

GK College van Kerkrentmeesters: dhr Flip Bukman, Kralingseweg 391 B, 3065 RD Rotterdam, 010 456 23 87,

GK Commissie VVB (Kerkbalans): mw N. (Nel) Slikker, t. 452 58 24 bankrek. NL27 RABO 0373 7109 84 t.n.v. Gereformeerde Kerk Rotterdam-Kralingen inz. Vrijw. Vaste Bijdr.

GK Collectebonnen: dhr B. (Bart) Reinders, Stalpaertstraat 102, 3067 XT Rotterdam, NL81 INGB 0003 5347 94, t.n.v. Geref. Kerk van Kralingen Coll. Bonnen.

Diaconie

Secretaris: dhr Leonard de Vos, Leendert Butterstraat 44, 3062 XN Rotterdam, t. (010) 453 16 90. NL33 RABO 0373 7130 10 ten name van Diaconie van de protestantse gemeente i.w. Kralingen.

Kerkgebouwen

Hoflaankerk, Oudedijk 2, 3062 AE Rotterdam, t: 411 20 75;

e-gemeentewerk: kosters@protestantskralingen.nl

e-verhuur: hoflaankerk@hervormdkralingen.com

Pro Rege, Oudedijk 113, 3062 AD Rotterdam. Koster/beheerder: mw M. Gorissen, t: 452 78 60, e: proregeinfo@kpnmail.nl

www.kerkomroep.nl

De kerkdiensten in Pro Rege en in de Hoflaankerk kunnen live worden beluisterd op www.kerkomroep.nl. Voor telefoons en tablets is er een speciale app. Ook achteraf zijn ze nog een paar maanden te beluisteren. Wie in aanmerking wil komen voor een kerkomroepradio wende zich tot H. Oosterhuis, t: 447 13 07.

Kinderoppas voor de kleinsten

Contactpersoon: Annemieke van der Meer, t: (010) 840 38 56, e: ajwspijker@hotmail.com

Kindernevendienst

Contactpersoon: Annemarie van den Toorn, t: (010) 202 14 98, e: kindernevendienst@protestantskralingen.nl

Autodienst Protestantse wijkgemeente

Pro Rege: dhr N.J. van Veen, t 452 68 72

Hoflaankerk: dhr H. Oosterhuis, t 447 13 07

www.protestantskralingen.nl

» vervolg van pagina 1

Troost

rijen vrouwen te wachten op een bericht van hun man, hun zoon, hun broer, die misschien allang gedeporteerd of geëxecuteerd was. Anna Achmatova stond 17 maanden tussen hen – haar zoon kwam thuis, haar man niet. Eén vraag van een mede-wachtende – ‘Zou iemand dit ooit kunnen beschrijven?’ – zette Anna Achmatova er toe aan om de gedichtenreeks Requiem te schrijven, over al het leed dat miljoenen mannen en vrouwen is aangedaan tijdens de Grote Zuivering. Zoon Lev kwam terug, maar de man van Anna overleefde de gevangenschap niet. Haar persoonlijke leed maakte zij universeel in haar poëzie – pas lang na haar overlijden, in 1987, kon Requiem gepubliceerd worden in de Sovjet Unie. Anna Achmatova gaf het lijden van haar volk een stem, zij heeft nooit haar blik afgewend van wat er gebeurde, en zij heeft haar plicht als getuige gedaan. Ook dat is troost.

Het boek van Michael Ignatieff kan ons op het spoor zetten van belangrijke vragen. Wat is troost voor ons? Troost kan allerlei vormen aannemen: een arm om je heen, een kop thee, een belangstellende vraag, de schoonheid van de natuur, de schoonheid van kunst. Wat is troost voor ons in geloof? Hoe zouden wij dat voor onszelf verwoorden? Ignatieff vindt troost in de psalmen als ongelovige. Hoe lezen we als gelovige zijn woorden? Goed om daar over in gesprek te gaan! Michael Ignatieff reikt ons veel aan om onze gedachten – en ons geloof – aan te scherpen.

ds Ilse Hogeweg

* Michael Ignatieff is voormalig Canadees politicus en hoogleraar geschiedenis, nu aan de Central European University, opgericht door de filantroop George Soros, verbannen uit Hongarije, nu gevestigd in Wenen.

Twee maal Troost

Over het boek Troost (zie voorpagina) valt veel met elkaar te bespreken. Graag nodig ik u uit voor twee avonden over dit boek, op donderdagavond 10 en donderdagavond 24 maart, 20.00 uur in de Hoflaankerk. De avonden zijn in maart, dan hebben belangstellenden wellicht tijd om het boek te lezen. Aan de avond kun je ook deelnemen als je niet in de gelegenheid bent om het te lezen. Van harte welkom in de Hoflaankerk. Aanmelden is fijn maar niet verplicht.

ds Ilse Hogeweg

i.hogeweg@protestantskralingen.nl of 0636436878



Kerkgangers missen samenzijn

Na bijna twee jaar corona missen kerkgangers het fysieke samenkomen in de kerk het meest. Dat blijkt uit het onderzoek dat onderzoeks bureau Citisens uitvoerde in opdracht van Actie Kerkbalans. Bijna de helft (48%) van de ondervraagde kerkleden noemt het fysiek afwezig zijn bij diensten en vieringen als grootste gemis. Dit is een opvallend verschil met vorig jaar, toen het samen zingen het meest werd gemist.

Tegelijk worden vieringen via de livestream gewaardeerd. 47% van de kerkgangers volgt diensten online en 69% van deze mensen heeft dit als prettig ervaren. Toch wil 45% van deze groep bij voorkeur niet op digitale wijze betrokken blijven. Wel geeft bijna 40% van de kerkgangers aan dat zij het prettig zouden vinden ook in de toekomst op een ander moment diensten te kunnen terugkijken of -luisteren.

(uit een nieuwsbrief van Actie Kerkbalans)



Doe allemaal mee met onze pubquiz!!

Vorig jaar in februari organiseerden we een online pubquiz. De quiz is zó goed bevallen dat er besloten is een tweede editie te organiseren. Gezien de ontwikkeling van corona zullen we ook deze editie weer online doen. We weten van de vorige keer dat het plezier er niet minder om hoeft te zijn.

Deze tweede editie wordt gehouden op vrijdagavond 11 februari om 20.30 uur.

Wat is een pubquiz ook al weer?

De pubquiz is een spel waarbij mensen, alleen of met anderen samen, met elkaar strijden om

de meeste punten door te antwoorden op vragen uit een breed scala aan onderwerpen met betrekking tot onze gemeente. De vragen worden gesteld via (grappige) quizvragen. Plezier en gezelligheid staan in de pubquiz voorop, al mag er ook een vleugje rivaliteit bij komen. De pubquiz is zo samengesteld dat deze geschikt is voor iedereen. Ook deze keer wordt er om de eeuwige roem gestreden.

Hoe is de organisatie?

Je geeft je vóór 11 februari aanstaande via de mail op bij Jan Haas jhaas1969@kpnmail.nl.

Echt iedereen met een computer (met camera en microfoon) en een mailadres kan meedoen! Jan stuurt je uiterlijk 11 februari een link via de mail en als je daarop klikt na 20.15 uur en vóór 20.30 uur, doe je mee! Mocht je alsnog vragen hebben, dan kun je daarvoor ook terecht via 06 551 011 24.

Wie organiseert dit?

De vragen worden gesteld door onze quizmaster Jan Haas. De puntentelling wordt bijgehouden door Annie van Hoof en Hennie van der Linden.

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2022 van start



Half januari 2022 is de Actie Kerkbalans ook in onze gemeente weer van start gegaan. Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. U hebt waarschijnlijk in de afgelopen weken de brief en de folder gekregen, per post of aan de deur, aan u overhandigd door een kerkbalans-vrijwilliger.

Na een ingewikkelde en 'dure' coronatijd, willen we als Protestants Kralingen nu weer vooruit. We willen een plek zijn en blijven waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2022 vorm en inhoud te geven.

U kunt de Actie ook ondersteunen door er over te praten met andere gemeenteleden. Zo laat u weten dat u het werk van onze gemeente belangrijk vindt. U kunt praten over het nut om voor de kerk bij te dragen en andere mensen uitnodigen hetzelfde te doen.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.



Centrum Pro Rege nadert de 100 jaar

Anne Gercama schreef een lang artikel over Pro Rege. Over twee jaar, in 2024, bestaat Pro Rege 100 jaar. Dat zou reden zijn om dan groots en feestelijk uit te pakken, maar het zou heel goed zo kunnen zijn dat Protestants Kralingen dan niet meer naar Pro Rege ter kerke gaat. Dus waarom dit artikel over het markante gebouw niet nu maar meteen geplaatst?

Het artikel is door de redactie ingekort: wie meer wil lezen over de architecten Reitsma en Kromhout moet zich maar bij Anne Gercama melden voor dat stuk van het verhaal.

Pro Rege is een gezichtsbepalend gebouw op de kruising van Oudedijk en de Willem Ruyslaan. Het is gebouwd in 1924 en daardoor één van de eerste gebouwen in de “Nieuwe Stijl” (Jugendstil) in onze stad.

De nieuwe stijl is ontstaan in het begin van de 20e eeuw als reactie op de neo-stijlen van de 19e eeuw. De neo-stijlen (neo-gothiek en neo-classicistisch bijvoorbeeld) waren bedoeld om te imponeren. Bijvoorbeeld met namaak pilasters: puin met cement. In het interieur werd vaak gemarmerd hout gebruikt: Hout dat zo beschilderd werd dat het een beetje op marmer leek. Zo werden wel deuren beschilderd, wat heel bizar is, omdat marmer door zijn broosheid niet geschikt is om er een deur van te maken. Voor het bouwen van de eerste wolkenkrabbers voldeden de neo-stijlen niet. Vandaar dat de Amerikaanse architect Louis Sullivan – “de vader van de wolkenkrabbers” – stelde dat de vorm van het gebouw niet de functie moest bepalen, maar dat de vorm moest worden afgeleid van de functie. De architecten van de Amsterdamse school werkten veelal volgens dit principe. De gevel moest uitdrukking geven aan de functie van het gebouw. Vandaar dat de beurs van Berlage gevelstenen heeft die aspecten van handel en bankwezen uitdrukken. Op de gevel van de Heineken bierbrouwerij van de Rotterdamse architect Willem Kromhout staat het bierbrouwproces afgebeeld en op Centrum Pro Rege staan gevelstenen die het wezen van de kerk uitdrukken. Vandaar de tekst in de gevel: “soli deo gloria” (alleen God de eer) en de pelikaan als symbool van de sociale, betrokken kerkgemeenschap. Pro Rege was bedoeld als kerk voor de jeugd vandaar dat het gebouw niet minder dan zes praktische zalen kent van verschillende grootte. In de gevel hebben gevelstenen met de zegels van de Bond van Gereformeerde Jongelingsverenigingen en Meisjesverenigingen een prominente plaats.



In Rotterdam was de architect Willem Kromhout de grote voorman van de Amsterdamse School. Hij bouwde vele panden, waarvan niet minder dan 15 in Kralingen. In een door hem gebouwd dubbelpand in de Essenlaan heeft hij gewoond.

In de Noordelijke provincies was Egbert Reitsma (1892-1976) een belangrijk architect van de Amsterdamse school. Hij heeft tientallen kerken gebouwd, waaronder de Gereformeerde ‘kathedraal’ in Andijk. Hij bewonderde Kromhout en werd zijn leerling en later associé. Zes van de (gereformeerde) kerken die Reitsma heeft gebouwd zijn rijksmonumenten.

Willem Kromhout en Egbert Reitsma vormden een associatie, waarvan het kantoor aan de Kralingseweg was gevestigd.

In Pro Rege zijn kenmerken van beide architecten herkenbaar. Het hekwerk en de trap zijn duidelijk Jugendstil en passen bij Kromhout die van een gebouw graag een “Gesamtkunstwerk” maakte. De tegels in de hal passen in de stijl van Reitsma. Als lid van de Groningse kunstkring De Ploeg was het iemand die hield van uitgesproken kleuren.

Reitsma had een duidelijke voorkeur voor een bepaald type baksteen die terug te vinden is in al zijn kerken. Ook de diepliggende voegen zijn een kenmerk van zijn gebouwen.



In de gevel van Pro Rege is goed te zien wat de bedoeling van dit gebouw was: het onderdak bieden aan kerkelijke activiteiten en organisaties; de bond van jongelingsverenigingen en de

bond van jongmeisjesverenigingen plaatsten hun logo met open bijbel of andere symboliek in de gevel.

Helemaal boven in de gevel prijkt de fakkel: het licht van het evangelie moet stralen over de hele stad en samenleving. Op de hoeken van de gevel bevinden zich de pelikanen – oud symbool voor Christus, die zijn gemeente voedt vanuit zijn hart. De pelikaan pikt in zijn borst en zij. Jongen laven zich aan haar borst/hart.

Vlak boven de ingang prijkt de vis, die de Romeinse christenen al gebruikten als hun logo, een code ook voor de goede verstaander. Vis is in het Grieks ICHThUS, de vijf letters staan vertaald voor Jezus Christus, Zoon van God, Redder.



Verder ziet u in de gevelstenen de zaaier die uitging om te zaaien, handwerktuigen om aan te geven dat ook een christen de hand aan de ploeg en de troffel moest slaan – hard en degelijk werken wordt immers beloond – belangrijke kenmerken voor calvinistisch leven.

De woorden Pro Rege betekenen: Voor de Koning. Pro Rege is dus Koningskerk. De koning is Christus Jezus. Abraham Kuyper, de grote voorganger van de gereformeerden, leidde ‘de kleine luyden’ tot een leven Pro Deo – verantwoord voor Gods aangezicht. Rond 1920 werden een aantal preken van Kuyper over de gelijkenissen van Jezus gebundeld en uitgegeven onder de titel Pro Rege.

Omdat heel het leven van de christen voor de Koning geleefd behoort te worden, komt Pro Rege als titel en naam vaker voor in het gereformeerde wereldje. Zo bijvoorbeeld ook bij de Koninklijke Militaire Bond Pro Rege, die Protestantse Militaire Tehuizen realiseerde.

Anne Gercama

Paasgroetenactie 2022:

Uw licht heelt wat gebroken is



Gods licht over de gebrokenheid

Ieder jaar organiseert de PKN de Paasgroetenactie. Christenen uit het hele land sturen kaarten naar mensen die in de gevangenis zitten. Bijna ieder jaar doet Protestants Kralingen hieraan mee. Vorig jaar is dat om allerlei redenen niet gelukt. Maar dit jaar willen de diakenen ook bij ons de actie weer uitvoeren. We weten nog niet precies hoe we de kaarten gaan verspreiden in de gemeente. Utdelen in de kerk, zoals andere jaren? Dat hangt ook een beetje af van de kerkgang in de komende weken. En de kaarten die worden uitgezet moeten – anders dan in het verleden – dit jaar ook weer door de diaconie verzameld worden en vóór 12 maart in een verzamelenvolpoe naar een centraal adres worden gestuurd vanwaar ze over de gevangenis worden verdeeld. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de uitvoering van onze plannen.

Ondertussen zijn binnen de PKN de voorbereidingen voor de Paasgroetenactie 2022 afgerond. Samen met gedetineerden in de vrouwengevangenis van Nieuwersluis ontwierp justitiepredikant Harma Zuidersma het kunstwerk voor de cover van de paasgroetenkaart. “Als de handen bezig zijn, ontstaan de mooiste gesprekken.”

Aan de slag in het pastoraal atelier

Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwersluis maakte Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de nieuwe paaskaarten. De laatste maanden gingen ze elke maandagmiddag samen aan de slag in het ‘pastoraal atelier’, onderdeel van het stiltecentrum van de gevangenis. “We zijn creatief bezig en vormen tegelijk een gespreksgroep. Het werkt eigenlijk net zoals tijdens de afwas. Je

hebt de beste gesprekken als je handen andere dingen doet. Met de ogen op het werk voelt dat vaak net iets veiliger. Dat is het idee achter het pastoraal atelier.”

Gods licht over de gebrokenheid

De eerste twee bijeenkomsten hebben de vrouwen nagedacht over eigen ideeën bij het thema ‘Van U is de toekomst’. “Vervolgens hebben we daar materialen bij gezocht, zoals vilt, verf, krullen, gouddraad, stoffen en mooie papiersoorten,” vertelt Zuidersma. “Iedereen werkt aan een eigen tafel aan haar werkstuk.” Er ontstond een kunstwerk van stukjes glas, onderling verbonden door een draad en beschenen door een helder licht. Zuidersma: “Het beeldt Gods licht uit dat schijnt op de gebrokenheid van het leven. Dat ervaren de vrouwen in detentie als geen ander. De draad staat voor de helende kracht van God. Hij maakt alles weer nieuw.”

De scherven van mijn leven

Harma Zuidersma vroeg aan twee vrouwen wat zij zelf zien in hun kunstwerk. “Ik verzamel scherven uit mijn leven,” vertelt een van hen. “Ik plak ze met liefde aan elkaar en weet daardoor dat ik ook barmhartig naar mezelf mag kijken. Mocht het me lukken om barmhartigheid uit te drukken in mijn werk – als ik dat weer kan – dan kan ik er ook weer voor de ander zijn.” De ander vult aan: “Ik gebruik niet alleen mooie materialen. Met de lelijke materialen kan ik de lelijke kanten in mijn leven een plaats geven. Vanuit die donkere kant hoop ik ook de lichtere kanten in te weven.”

Gemeente binnen de muren

De bijeenkomsten in het pastoraal atelier zijn waardevol voor Zuidersma. “Er wordt samen gerouwd en er vindt ommekeer plaats. Gedetineerden hebben het vaak niet getroffen in het leven. Door samen te praten komen ze – soms voor het eerst in hun leven – in aanraking met verbondenheid. Daarom is de gemeenschap binnen de muren zo belangrijk. Vrouwen kunnen zich eraan warmen.”

Een paasgroet doet goed

Een paasgroet doet gedetineerden goed, weet Harma Zuidersma. “Vrouwen zeggen me: Harma, hoe kan dat nou? Die vrouw die dat geschreven heeft, kent mij helemaal niet. Dit is zo bijzonder! Als iemand iets aardigs, iets warmes krijgt, is daar veel waardering voor. Het is goed dat gemeenteleden – buiten de muren – dat weten. Het is een wederzijds proces op deze manier.”

(artikel overgenomen van de website van de PKN)



Simone Bukman in de States

Ik ben Simone Bukman en 21 jaar oud. Mijn ouders wonen in Prinsenland en zelf ben ik actief kerklid van Protestants Kralingen. Zat ook in de beroepingscommissie voor de zoektocht naar een nieuwe predikant.

Sinds anderhalve maand woon ik nu in Amerika als au pair, hier blijf ik voor een jaar. Afgelopen zomer ben ik afgestudeerd aan de PABO (lerarenopleiding basisonderwijs). Ik vind het werken op school en met kinderen erg leuk. Maar voordat ik begon met werken, wilde ik nog wat van de wereld zien en mezelf en de wereld beter leren kennen. Daarom besloot ik om een tijdje als au pair in het buitenland te wonen en te werken.

Ik woon en werk nu bij een gastgezin met een jongetje van twee, een meisje van vijf maanden en twee vaders. Het is een erg gezellig en open gezin, ik voelde me hier al snel thuis. Omdat ik vlak voor Kerst bij het gezin kwam, heb ik al veel familie van mijn gastgezin ontmoet en hebben we veel 'family-time' gehad.

Samen met mijn gastgezin woon ik in Montclair in de staat New Jersey, een half uurtje van New York City vandaan. Het was altijd mijn droom om naar New York te gaan en ik ben er nu al meerdere keren geweest. Het is een indrukwekkende stad met al zijn hoge gebouwen en mooie skyline. Het ontdekken van een nieuwe stad vind ik erg leuk. Highlights bezoeken zoals de Brooklyn Bridge, Ground Zero en Times Square doe ik graag met vriendinnen of alleen. New York is een mega stad, dus ik ben blij dat ik een jaar de tijd heb om de stad te leren kennen.

Doordeweeks werk ik bij het gezin. Dit houdt in dat ik voor de kinderen zorg, de was van de kinderen doe en zorg dat hun kamers opgeruimd zijn. Ik vind het erg leuk om de hele dag samen met de kinderen te zijn, met hen te spelen en voor ze te zorgen.

Ik ben nog nooit langer dan een week van huis weggeweest. Een jaar van huis weg zijn was dus wel even spannend. Even met mijn vriendinnen afspreken of op bezoek bij familie zit er nu niet in, maar gelukkig heb ik hier een fijn gezin en een aantal vriendinnen met wie ik kan afspreken.

Het contact met het thuisfront is soms lastig door het tijdsverschil, maar met alle technologie van deze tijd is het contact een stuk makkelijker. Ik videobel regelmatig met thuis en ik kan makkelijk even een appje sturen. Daarnaast heb ik een Instagram account aangemaakt waarop ik mijn avontuur vastleg. Mocht je het ook leuk vinden om mijn tijd hier

in Amerika te volgen kan dat op mijn instagrampagina [aupair.simone](https://www.instagram.com/aupair.simone).

Ook de ouderwetse postkaartjes gebruik ik nog volop. Met kerst heb ik veel kaartjes verstuurd en ook heb ik al veel kaarten gekregen van familie en vrienden. Ik vind het erg leuk om zo een persoonlijk berichtje vanuit Nederland te krijgen!

De afgelopen weken ben ik druk bezig geweest met de omgeving verkennen en een nieuwe routine vinden. Inmiddels weet ik nu wat ik kan verwachten en gaat het werken goed. Het eten was wel even wennen, ik mis het Nederlandse brood, kaas, kroketten en stroopwafels, maar hier hebben ze gelukkig ook heerlijk eten.

Ik hoop dit jaar nog veel nieuwe dingen te leren en veel van Amerika te zien!

Simone Bukman



Pastoralia



Aandacht voor elkaar

Kunnen wij bieden:

*aandacht zonder betutteling
respect en vrijheid zonder vrijblijvendheid
ruimte zonder anonimiteit
leiderschap zonder misplaatste machtsposities
openheid zonder grenzeloosheid
geborgenheid zonder inkapseling
betrokkenheid zonder opdringerigheid
warmte zonder verstikking?*

Piet Schelling

In onze kerkgemeenschap proberen we het: elkaar en ieder mens op ons levenspad aandacht te geven, grote woorden waar te maken. Respect en ruimte, betrokkenheid en warmte. Maar wat in de ene situatie goed is, kan in een andere situatie verkeerd uitwerken. Wat voor de ene persoon heilzaam is, hoeft voor een ander niet zo te zijn. Ds Piet Schelling houdt ons bij de les van aandacht voor elkaar. Hoe belangrijk is het om jezelf altijd af te blijven vragen: doe ik in deze situatie voor deze persoon het juiste? Onze omgang met elkaar wordt krachtiger en aandachtiger als wij ons deze vragen durven blijven stellen.

Meeleven

van de Jacques Dutilhweg is verhuisd naar het Jacobs Gasthuis in Schiedam, vlakbij haar dochter. We wensen haar daar een goede balans tussen zorg en zelfstandigheid.

heeft een licht herseninfarct doorgemaakt. Hij verblijft nu in zorghotel

. Wij wensen hem alle kracht en sterkte.

Bericht van familie

De afgelopen maanden zijn heftig geweest. Na 3 hersenoperaties is gelukkig het herstel ingezet waar we enorm dankbaar voor zijn. Ik ben nu bezig met een revalidatietraject in Rijndam-IJsselland.

Alhoewel de toekomst nog onzeker is, genieten we weer van de momenten samen. Samen met , onze familie, vrienden, burens en zeker – ook al is het online – onze kerkgemeenschap.

Het blijft hartverwarmend te ondervinden hoezeer er met ons vanuit de kerk wordt meegeleefd. Dit is voor ons nog steeds zo bijzonder en dit geeft ons zoveel steun!

Ook mochten wij zondag 23 januari het prachtige boeket tulpen ter bemoediging uit de kerk ontvangen.

We koesteren onze zegeningen.
Veel dank!



onze kerkgemeenschap. Het gezin kwam eerst altijd naar de gereformeerde kerk in de Avenue Concordia. Later kwamen zij naar Pro Rege. Het overlijden van haar man Bas op betrekkelijk jonge leeftijd viel zeer zwaar. Het lukte haar om haar levensweg te vervolgen en weer plezier en zin te vinden. Goede vrienden, ook binnen de kerk, hielpen daarbij. Zij was een enthousiast lid van de boekenclub en las ook graag boeken over theologie. De boeken van Harry Kuitert en die van Klaas Hendrikse, met alle levendige gesprekken die deze oproepen. heeft zich ingezet in onze kerkgemeenschap als diaken. Zij was actief in de Doe Mee-groep, en was lid van de eetgroep. Velen kennen haar als een warme persoonlijkheid met oprechte belangstelling voor wie ze ontmoette. was niet bang om grote vragen over God te stellen en te bespreken. Tegelijk was zij er van overtuigd dat God op haar wachtte na haar leven. 'Wanneer het stof terugkeert naar de aarde, weer wordt zoals het was, wanneer de adem van het leven weer naar God gaat, die het leven heeft gegeven', Prediker 12:7, was een tekst die haar kracht gaf. Vrijdag 28 januari is er op informele wijze afscheid genomen van haar. Wij bidden voor haar kinderen en kleinkinderen en ieder, die van haar gehouden heeft, om de troost van de Eeuwige.

Geboren

Op 28 december is geboren . is de zoon van , en broertje van . Alles is goed met zoon en moeder gelukkig. Wij feliciteren van harte met nog meer leven en liefde in hun gezin!



heeft na een val zijn heup gebroken. De eerste heupoperatie bracht niet het gewenste herstel, en hij heeft kort daarna een tweede heupoperatie gekregen. Kortgeleden had hij al eerdere ingrepen ondergaan; zo is er veel van hem gevraagd op zijn hoge leeftijd.

revalideert nu in Pniël, en wij wensen hem een voorspoedig herstel.

brak haar schouder bij een val, en zij heeft daar een operatie voor ondergaan. Haar wacht een tijd van revalidatie. Wij wensen haar daartoe heel veel sterkte.

Met gaat het gelukkig beter, eind januari is zij tot haar vreugde en die van Jack weer thuis gekomen.

heeft een ingrijpende operatie ondergaan aan haar rug vanwege scoliose. Lang duurde het wachten daarop door uitgestelde zorg; kort na de operatie waren er zorgen, maar inmiddels is het herstel begonnen en mocht naar huis. Ze heeft lange en intensieve revalidatie nodig. We wensen haar en haar ouders heel veel sterkte.

uit Kralingseveer is in het ziekenhuis opgenomen vanwege zijn verzwakte situatie. We hopen van harte dat er goede en snelle behandeling kan zijn.

In memoriam

Vrijdag 21 januari is

overleden, in de leeftijd van 88 jaar. is overleden in haar eigen huis, , in aanwezigheid van haar kinderen. Zij is gegaan in rust vertrouwen, na een voortdurende toename van kwetsbaarheid en afhankelijkheid.

was decennialang verbonden met

Bloemen januari

Zondag 2 januari gingen de bloemen naar

Zij werd 95 jaar.

De week daarna kreeg de bloemen uit de kerkdienst. Zij woont in

. Zij kreeg de bloemen ter bemoediging omdat zij moet herstellen van een gebroken heupbeen.

niet kunnen zien. Dat is een verdrietige zaak, daarom gingen op 16 januari de bloemen naar d

Op 23 januari gingen de bloemen naar

. Als groet en bemoediging. Hij heeft onze groet beantwoord met een berichtje. Op 30 januari zijn de bloemen bestemd voor

Zij zijn 40 jaar getrouwd.

Wat vraagt de Heer nog meer van ons dan dat wij recht doen en trouw zijn en wandelen op zijn weg?

Het is de Geest die ons beweegt dat wij Gods wil doen en omzien naar alles wat er leeft.

Lied 992

Een hartelijke groet van uw pastores ds Marianne Bogaard en ds Ilse Hogeweg

Ouders, kinderen, allemaal

NIEUWE KLEREN kerkdienst speciaal met de kinderen

Zondag 6 februari gaat het over NIEUWE KLEREN in de bijbel.

Jij hebt vast elk jaar nieuwe kleren nodig, omdat je groeit.

We horen het verhaal van Jozef. Hij kreeg een hele mooie jas... maar die werd van hem afgepakt.

Kom naar de kerk of maak deze dienst thuis mee!!
Trek jouw mooiste kleren



aan! Dat vragen we ook aan alle grote mensen. Misschien heb je dit jaar je kerstkleren niet aangehad. Doe dat dan nu!

Alle kinderen krijgen een uitnodiging. We hopen dat je komt! Met iedereen op z'n mooist wordt dat een prachtig feest.

de kindernevendienstleiding en ds Ilse Hogeweg

De Floating Farm

Helaas kon het geplande bezoek aan de Floating Farm op 13 november jl. om diverse redenen niet doorgaan. De situatie wat betreft Covid-19 blijft ook nu nog onzeker. Toch willen we een nieuwe poging doen om de boerderij waar men op een duurzame manier voedsel produceert te bezoeken: zaterdag 5 maart.

We kunnen weer verzamelen om 12.30 uur bij metrohalte Voorschoterlaan, vanaf halte Marconiplein gaan we met tram 21 of 24 nog drie haltes naar de Rotterdamse Dijk, vanwaar het nog ongeveer zes minuten lopen is. Fietsen kan natuurlijk ook.

Heel graag aanmelden bij Riny Torn,
t: (010) 235 54 48 of e: rinytorn@hetnet.nl.

Van harte welkom om mee te gaan naar deze bijzondere drijvende boerderij! Meer informatie op de website: www.floatingfarm.nl.

De Duurzaamheidsgroep



Op vrijdag 4 maart 2022 wordt de jaarlijkse Wereldgebedsdag gehouden. Vanwege corona is het op dit moment nog niet bekend of wij aanwezig kunnen zijn of dat het via een streamingsdienst gaat.

Dit jaar is de eer om de liturgie te maken te beurt gevallen aan Europa: vrouwen uit Engeland, Wales en Noord-Ierland.

In het Wereldgebedsdag Comité in Engeland, Wales en Noord-Ierland zijn 18 geloofsge-meenschappen vertegenwoordigd.

Net als in Nederland is in deze drie landen de bevolkingssamenstelling divers. Dat leidde ertoe om het thema te baseren op de brief die de profeet Jeremia schreef aan de ballingen in Babylonië. De ballingen bevonden zich in een context van lijden, onzekerheid en tegengestelde opvattingen over hoe op het moment te reageren. Vrijdag 4 maart komen we samen om de verhalen te horen van vrouwen die zich buitengesloten voelen, luisteren naar de angst van een vluchtelingkind en leren we de context te zien van een multi-etnische, multiculturele

en multireligieuze samenleving in Engeland, Wales en Noord-Ierland. Evenals alle andere jaren is het weer een hele mooie liturgie die past bij de het land en voor ons herkenbaar is.

Door het Nederlandse Comité zijn twee projecten gekozen als de collectiedoelen.

- Raven House Trust: Dit is een project van de gezamenlijke kerken in New Port. Dit is een industriestad met een multiculturele bevolking die veel armoede kent.
- Ascension Trust: Dit is een Interkerkelijke organisatie die de kerk zichtbaar wil maken op straat. Deze organisatie werkt met 15.000 straatpastores die in alle uithoeken contact probeert te leggen met kwetsbare mensen.

Wilt u een bijdrage overmaken, dan is dit het banknummer: NL 48 TRIO 0390 2248 39. Ten name van: Stichting Nederlands Comité Wereldgebedsdag.

In de Nieuwsbrief eind februari zal ik u informeren over de dienst op 4 maart.

Marjan Verveda

Uit de kerkenraad

Ik kan u nog geen verslag van een vergadering geven, omdat we begin februari vergaderen na de kopijsluiting van dit blad. Wel kan ik een paar verheugende mededelingen doen.

Het is gelukkig weer gelukt: een paar gemeentelieden zijn bereid een ambt te gaan vervullen. *Christine van Roekel* wordt pastoraal ouderling. Zij was al jaren pastoraal medewerker. *Bart Reinders* wordt ouderling-kerkrentmeester. Ook hij is al jaren actief binnen onze gemeente.

Erik-Jan Teunissen wordt ook pastoraal ouderling. Hij doet nu al jaren mee in het jeugdwerk.

Voor hen alle drie geldt dat er in de kerkenraad en in de taakgroep pastoraat met hen nog verder gepraat zal worden over de invulling van hun taak.

Nieuwe ambtsdragers bevestigen, betekent ook dat we afscheid nemen van iemand. Dat is van mw Joke van Heijst-van den Berg. Zij was pastoraal ouderling. Omdat ze ook in haar vorige gemeente heel actief geweest is, vindt ze het tijd iets minder te gaan doen. Maar ze verdwijnt niet helemaal uit het actieve kerkelijke leven. Wij willen haar danken voor haar grote inzet en betrokkenheid.

Tevens moet ik u meedelen dat Marjan de Visser-Manschot na jaren trouwe dienst, afscheid neemt als contactpersoon.

De dienst van aan- en aftreden vindt plaats op zondag 20 februari 2022.

Bezwaren tegen de procedure of de bevestiging kunnen schriftelijk en ondertekend kenbaar gemaakt worden aan ondergetekende. Graag voor 10 februari.

Namens de kerkenraad,
Jeannette Schravessande, scriba
e: scriba@protestantskralingen.nl

Waar zijn de diakenen zoal mee bezig?

Verslag van de diaconie

In de kerkenraadsvergadering van begin februari hebben de diakenen verslag uitgebracht van hun werk in 2021. Ook is het financiële jaarverslag gepresenteerd. In dit artikel aandacht voor een paar punten uit het jaarverslag.

De diaconie van Protestants Kralingen is een klein clubje van vier diakenen en daarbij nog een administrateur die altijd meevergadert: Johan Louwerse. Van die vier zaten Jeanette Doorduijn (voorzitter) en Wouter van der Bas begin 2021 net een jaar in de diaconie, Liesbeth de Boer (penningmeester) en Leonard de Vos (secretaris) waren toen net bevestigd. Gelukkig was Johan al vier jaar diaken geweest, hij bracht dus de meeste ervaring mee naar onze vergaderingen. Maar ook al waren we als groep onervaren, één voordeel hadden we wel: omdat drie van de vier diakenen actief zijn bij de Voedselbank kon er op de dinsdagmorgen (als de Voedselbank in de Hoflaankerk is) tussen de bedrijven door toch vaak nog wat werkoverleg plaatsvinden tussen deze groentjes.

Onnodig te zeggen dat de lijntjes tussen diaconie en Voedselbank kort zijn, en dat veel acties van de diakenen hun begin en hun einde hebben bij de Voedselbank. Neem bijvoorbeeld de Vakantietasjes actie. De diaconie deed mee met dit initiatief van Kerk in Actie en heeft via de collecte in onze gemeente geld opgehaald om aan het begin van de zomervakantie tasjes met kleine presentjes uit te delen aan kinderen die vanwege de armoede in hun gezin niet op vakantie kunnen gaan. Maar in 2021 deden we niet alleen maar mee met de landelijke actie – die inhoudt dat we geld inzamelen en afdragen aan Kerk in Actie – maar we organiseerden

ook onze eigen actie. Veel kinderen van onze eigen Voedselbankklanten hebben daardoor van onze diaconie zo'n vakantietasje gekregen. En buiten de Voedselbank kenden we ook nog een paar kinderen die we zo'n tasje konden geven. De actie was een groot succes, veel blijde kinderen.

Al een aantal jaren organiseert Serve the City Rotterdam rond Hemelvaart een groot aantal acties voor de stad. Serve the City is een project van de Rotterdamse diaconiekoepel Samen010. Op de website staat: Over kerkmuren slaan Christenen daarbij de handen ineen om zich samen in te zetten voor de stad. We hopen door praktische projecten iets zichtbaar te kunnen maken van Gods liefde. De diaconie kon bij deze best wel arbeidsintensieve acties niet zonder heel veel hulp van leden van onze kerk. Bijvoorbeeld voor de supergrote en zeer succesvolle inzamelingsactie die er is geweest voor de Voedselbank, maar ook voor acties als koken voor Havenzicht en bloemen voor Pniël. Langzaamaan is de rol van onze diaconie bij deze Serve the City acties aan het groeien. Dit jaar zitten Liesbeth en twee diakenen van Kralingen West samen in de voorbereidingsgroep voor de acties in Kralingen. Kralingen West is toch wel een heel andere gemeente dan Protestants Kralingen, zij leggen andere accenten. Maar het is dan juist leuk dat we bij Serve the City kunnen samenwerken.

Meer over Kralingen West: De jaarlijkse wintercollecte van de diaconie bleek een goede gelegenheid om samen te werken met hun diaconie. De samenwerking betrof vooral het opzetten en uitvoeren van de actie. Dat deden



we samen, maar dan wel ieder voor zijn eigen diaconie, met zijn eigen doelen. Het financiële resultaat van de wintercollecte in onze gemeente was grandioos, 10% meer gevers en een 50% hogere opbrengst dan vorig jaar. Dat geeft ons weer allerlei mogelijkheden om her en der extra geld te kunnen besteden aan mooie en zinvolle projecten.

Door de coronapandemie is er het afgelopen jaar weinig contact geweest met Samen010. De diaconale dag die altijd wordt georganiseerd door Samen010 kon geen doorgang vinden. Op die diaconale dagen worden in workshops allerlei zaken aan de orde gesteld waar je als diaken mee in aanraking komt, of kunt komen. En er wordt kennis uitgewisseld tussen de vele diaconieën die Rotterdam rijk is. Op dit moment ziet het er nog niet naar uit dat Samen010 weer snel van start gaat met de diaconale dagen. De meeste praktische projecten van Samen010 gingen overigens gewoon door: het al genoemde Serve the City, logeerhuis De Buren, Kerkplein, de Budgetmaatjes, het is allemaal gewoon doorgegaan tijdens de corona. U kent ze wel uit onze collectes. Aan Kerkplein doet onze gemeente trouwens ook actief mee, maar niet echt via de diaconie.

Jammerlijk mislukt in 2021 is de Paaskaartenactie, het schrijven van kaarten voor gevangenen. Domweg niet van de grond gekomen, te laat gestart. Het was ook ingewikkeld, met corona en nauwelijks mensen in de kerk aan wie de kaarten die verstuurd » vervolg op p. 10 »

Vervolg diaconieverslag

moesten worden konden worden uitgedeeld. Maar toch. Dat moet dit jaar beter. (Zie ook p 5.)

De sokken-shampoo-chocola actie voor Havenzicht is dit jaar weer gewoon gevoerd. Maar – alweer door de corona – was er niet echt een feestelijk moment van overdracht van de pakketten.

Een gemeentelid had via burens, collega's en vrienden ruim € 1.200 ingezameld om te besteden aan verbetering van de maaltijden in Havenzicht. Daar zijn ze er blij mee en ze willen het geld besteden aan betere lunches, die nu heel karig zijn. Door corona, door personeelswisselingen bij Havenzicht en door nieuwe diakenen, is het contact met Havenzicht nu niet zo goed als het zou moeten zijn. Liesbeth doet haar best om dat te verbeteren.

Een activiteit die in het luchtledige is komen te hangen is onze deelname aan de Vredestafels. Vredestafels zijn kort gezegd gezamenlijke maaltijden met mensen uit verschillende culturen (minstens drie culturen per tafel) waarbij wordt gepraat over de goede en de slechte dingen van het samenleven in deze multiculturele stad, waarbij verbinding wordt gezocht. Sjaak Roos was, met de zegen van de kerkeraad, daarbij betrokken toen hij nog diaken was. In ons stuk van Rotterdam is Erik Maan uit Crooswijk daar nu de trekker van. Maar voor hem en voor de Vredestafels zou het fijn zijn als iemand van onze gemeente hem daarbij zou helpen.

Een kerntaak van de diakenen is het voorbereiden en helpen uitvoeren van de Maaltijd van de Heer. Dat ging in 2021 allemaal anders dan voorheen. Alweer: corona. Het moest iedere keer *nét* weer iets anders gedaan worden, als het al doorgang kon vinden tenminste. De eerste Maaltijd van de Heer in 2022 staat voor de deur. We zullen ons draaiboek er maar weer eens goed en kritisch op nalezen.

Het financieel jaarverslag over 2021 ziet er mooi uit en geeft de diaconie de ruimte om waar nodig wat extra te kunnen doen. De wintercollecte bracht € 7.689 op, de helft meer dan in 2020. De opbrengst van de voorjaarscollecte lag in lijn met de vorige jaren: € 2.805. De opbrengsten van de diaconie collectes op zondag stegen in twee jaar coronatijd van gemiddeld € 244 naar € 325 per zondag. Ik vind het bijzonder dat ook in tijden dat je niet naar de kerk kon er toch zo veel geld is gegeven.

Leonard de Vos

Muzikc

We hebben het moeilijk

Het zijn moeilijke tijden en steeds meer mensen vinden het moeilijk om positief te blijven. De culturele sector heeft het zeker moeilijk en toch vinden we juist daar tekenen van hoop. Toen ik Anastasia Safonova vertelde dat haar concert voor de vierde keer moest worden uitgesteld was haar reactie: ik blijf studeren. Dat is ook wel nodig gezien het programma over Alexander Scriabin dat zij in Pro Rege wil spelen.

Anastasia schreef over dit programma: “(...) Dit jaar 2022 is het jubileumjaar van een grote Russische componist Alexander Scriabin. (...) Begonnen als het Russische antwoord op Frederic Chopin, die de eenvoud als het eindpunt van de muziek beschouwde, ontwikkelde hij zich tot een componist die steeds complexer werd in zijn vormen. Hij wierp de traditie van zich af, ontwikkelde een eigen vorm van atonaliteit, die esoterische sferen oproept. (...) In dit programma combineer ik werken uit de drie belangrijkste periodes van zijn leven met composities van Boris Pasternak, vooral bekend als dichter en schrijver, Nobelprijswinnaar voor ‘Doctor Zhivago’ en Nicolai Medtner, groot pi-



anist en componist, toonaangevend figuur in Rusland in het begin van de vorige eeuw.”

Het volledige programma en de datum waarop het Scriabinconcert wordt uitgevoerd zullen wij, zodra het mogelijk is, vermelden op de website www.muzikc.nl. En u kunt zich via de website aanmelden voor de Nieuwsbrief. Zodra we een kansje zien, hoort u van ons!

Behalve het concert van Anastasia Safonova hebben we de kerksonates van Wolfgang Amadeus Mozart op het programma. Ook hier zorgt de lockdown voor geweldige onzekerheid. Het

Het gesprek op gang brengen

Toekomst Caleidoscoop

Tot begin juli 2022 verschijnt de papieren versie van Caleidoscoop nog. Hoe de communicatie in Protestants Kralingen daarna gaat verlopen is een vraag waar we voor die tijd een antwoord op moeten formuleren. In het artikel hieronder gaat Albert Taco Molenaar in op de vragen die de redactie in Caleidoscoop aan de lezers had gesteld.

1. *Wat is je eerste reactie op deze verandering?*
Mijn eerste reactie is: NEEE, niet dit blad ook al alleen digitaal!
2. *Wat zie je als voordeel?*
Voordeel van een digitale Caleidoscoop vind ik:
 - de gemeente kan sneller en vaker geïnformeerd worden. Dat gebeurt nu ook al via de wekelijkse nieuwsbrief en het zou in de toekomst uitgebouwd kunnen worden. Er is geen risico meer dat je Caleidoscoop te laat of niet in de brievenbus krijgt.
 - meer mogelijkheden om in kleur en met verwijzingen naar andere websites, filmpjes etc. te werken.
 - minder kosten, geen porto- en drukkosten.

3. *Wat ziet u als nadeel?*

Als nadeel zie ik :

- dat ik een digitale Caleidoscoop waarschijnlijk minder zal lezen. Digitale nieuwsbrieven blader ik even door en alleen echt interessante artikelen lees ik. De rest niet, terwijl ik nu bijna alles lees.
- dat de nieuwsbrief in de e-mails snel naar onderen zakt en ik hem na de eerste keer raadplegen niet meer lees, dus het naslagkarakter verdwijnt.
- dat ik een papieren krant liever lees dan een digitale. Tijd achter de computer of mobiel vind ik al gauw ‘werkachtig’ en probeer ik te beperken. Digitale nieuwsbrieven lees ik daarom vrij vluchtig. Voor een papieren krant ga ik echt zitten, dat is voor mij veel meer ontspanning.

4. *Hoe zouden we u kunnen informeren indien u geen internet heeft?*

Voor mij niet van toepassing. Je zult voor mensen zonder internet en e-mail de komende tijd toch nog wat op papier moeten verzorgen denk ik.

5. *De wekelijkse e-mail nieuwsbrief wordt belangrijker voor informatie over diensten, ac-*

is bewonderenswaardig hoe onze musici zich in deze tijd staande houden. Het voortdurende geschuif met datums is voor ons een nachtmerrie, maar nog meer voor onze musici. Mozart heeft de kerksonates geschreven voor de eredienst. Ze zijn daarom vrij kort. Een aantal van de sonates wordt bij elkaar gevoegd en op een aantal concerten uitgevoerd. Het wordt erg mooi!

Ondertussen krijgen we nog steeds heel interessante programmavoorstellen, die we het liefst meteen zouden willen oppakken. We werken onder andere aan een paasprogramma met de kinderen van het Rotterdams Hellen- daal Muziek Instituut in samenwerking met het Young Talents Orchestra en Classic Young Masters. Dit als vervanging van het Kerstconcert dat we hebben moeten laten vervallen. We hopen u dit jaar vele keren te mogen verwelkomen bij een concert van Muziek in Pro Rege!

Anne Gercama

tiviteiten etc. Wat zou u daar vooral in willen lezen?

De wekelijkse nieuwsbrief is vooral voor informatie over de komende kerkdiensten en activiteiten in de komende week en eventueel terugblikken op activiteiten in de afgelopen week. Daarnaast kan regelmatig een pastorale nieuwsbrief verschijnen met berichten van overlijden en ziekenhuisopnames/zieken en af en toe een thematische nieuwsbrief met meer diepgaande artikelen. Het is de vraag of verslagen van kerkraadsvergaderingen, etc. nog in de nieuwsbrief moeten. Je kunt kort de besloten punten noemen en verwijzen naar de website.

Hoewel mijn eerste reactie nogal negatief is, denk ik dat de meeste berichten in de huidige Caleidoscoop ook wel alleen digitaal kunnen, zoals mededelingen, aankondigingen etc. Voor de niet-digitale gemeenteleden zul je in de eerste tijd nog wat op papier moeten doen (kerkdiensten, aankondigingen etc.) maar op den duur kan die toch wel verdwijnen.

Sterkte met de afwegingen.

Groet,
Albert Taco Molenaar

ACTIVITEITENKAS

Dikke enveloppen met dagafschriften vielen bij mij op de mat. Het gevolg van het beroep dat op gemeenteleden is gedaan om een bijdrage te leveren aan de Activiteitenkas. En dat beroep was niet een beroep aan dovemansoren.

Heel hartelijk bedankt voor alle goede gaven! Nu nog de activiteiten om alle bijdragen dit jaar aan te besteden... Laten we hopen dat we snel het ergste van de pandemie achter ons kunnen laten en het gemeentelven weer in volle omvang kan bloeien.

Hartelijke groet van Henk van Heijst

40dagentijd 2022

Alles komt goed?!



Jarenlang hebben wij als gemeente zelf een 40dagenboekje uitgebracht. Vorig jaar hebben we gezegd: het format is uitgewerkt, dit was het laatste boekje, in 2022 moeten we iets anders verzinnen voor de 40dagentijd. En een tijdje terug leek het erop dat er ook een ander plan was: niet de predikanten en gemeenteleden van Protestants Kralingen, maar heel veel Rotterdamse predikanten zouden een 40dagenboekje vullen met bijdragen van hun hand. Helaas, dat plan is uiteindelijk toch nog in het water gevallen. Ds Marleen Blootens in Overschie was de initiatiefnemer, maar zij is uit Overschie vertrokken en daarna heeft niemand het idee voor het boekje opnieuw opgepakt en uitgevoerd. Heel even is in onze kerkenraad nog ter sprake gebracht om dit jaar echt voor het laatst toch nog een boekje uit te brengen. Maar de tijd was kort. En de laatste jaren was het al steeds moeilijker om echt voor iedere dag een stukje te krijgen. We hadden geen zin in alle stress en frustratie. Dus toch maar niet.

In de kerkenraad wordt nog geprobeerd om iets anders van de grond te krijgen. Dat zal dan via de website en de nieuwsbrieven lopen. Maar het plan is nog vaag. En de kerkenraad vergadert net in de week dat Caleidoscoop gedrukt wordt, dus nu is nog niet te zeggen of het ook gaat lukken. Het zou ook nog zomaar kunnen dat we iets gaan doen met het materiaal voor de 40dagentijd van Kerk in Actie.

Kortom, we willen wat doen, maar we weten nog niet wat en hoe. Als het lukken wil, hoort u er meer van.

Leonard de Vos

Caleidoscoop – p. 11

Collectes december 2021

De collectes voor de kerk brachten in december alles bij elkaar € 1723,30 op, meldt Bart Reinders. Hij dankt u hartelijk.

De diaconie kreeg van u:

5-dec. KiA, kinderen in Moldavië	€ 495,40
12-dec. KiA, Jeugdorp De Glind	€ 408,00
19-dec. KiA, weeskinderen Rwanda	€ 413,20
24-dec. KiA, vluchtelingenkinderen in Griekenland	€ 460,50
25-dec. Kiwangala Uganda	€ 633,50
26-dec. Hospice De Regenboog	€ 166,00

De wintercollecte heeft tot op heden €7.689 euro opgebracht. Dit is een toename van ruim 50% in vergelijking tot voorgaande jaren. Ook het aantal gevers is toegenomen. Wij zijn blij om te zien dat ondanks de huidige omstandigheden veel mensen betrokken blijven bij het werk van onze gemeente. De diaconie wil graag alle gevers hiervoor danken.

De ontvangen giften zullen wij goed besteden aan de doelen die wij nu al steunen en aan noodhulp. Mocht u zelf nog een concreet doel kennen dat onze hulp zou kunnen gebruiken, dan kunt u uiteraard contact met de diaconie opnemen. Wij vinden het fijn als het om een doel gaat waarbij u zelf betrokken bent.

Nogmaals, alle gevers hartelijk dank!

Namens de diaconie,

Johan Louwerse

COLOFON CALEIDOSCOOP

Caleidoscoop is een uitgave van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen.

Redactie:

ds M.M. (Marianne) Bogaard, ds I.D. (Ilse) Hogeweg, mw H. (Hennie) van der Linden, mw D. (Thea) van Santen, dhr L.A. (Leonard) de Vos.

Adressenadministratie:

Mw M. (Marina) Mekking (Kerkelijk bureau), postadres: Postbus 4326, 3006 AH Rotterdam; e: mekking@hervormdkralingen.com, t: 06 387 808 30.

Financiële administratie:

Dhr J.C. (Hans) Buitelaar, p/a Admiraliteitskade 74 Z, 3063 ED Rotterdam, e: admin-G@protestantskralingen.nl. Caleidoscoop bankrekeningnummer: NL29 RABO 0373 7239 46 tnv Kerkblad Caleidoscoop te Rotterdam.

Eerstvolgende nummers:

Het maartnummer moet 5 maart uitkomen, kopijsluiting 21 februari. Zaterdag 2 april hopen we dat het aprilnummer uitkomt, kopijsluiting maandag 21 maart.

Redactie- en kopij-adres:

Leendert Butterstraat 44, 3062 XN
e: kopij@protestantskralingen.nl | t: (010) 453 16 90

Erediensten in februari

Vieringen worden live uitgezonden via kerkroep.nl en op protestantskralingen.nl/vieringen.



Protestantse Kerk



Jezus door de ogen van Johannes

Na het intermezzo van Advent, Kerst en de eerste zondagen van Epifanie pakken we de draad van het evangelie van Johannes weer op. Hij vertelt op zijn manier over het goede nieuws dat Jezus met alle liefde belichaamde. In eigen beelden, met eigen verhalen. Soms herkenbaar bij de andere evangelisten, maar *nét* anders verteld.

De doorgaande lezing uit het evangelie drukt iets uit van de continuïteit van een boodschap die door alle tijden en omstandigheden heen blijft klinken. Concreet: soms met bijna alleen hoorders op afstand, andere keren midden in de fysieke gemeenschap. Laten we hopen dat dat laatste steeds meer het geval zal zijn, en we elkaar kunnen zien terwijl we samen luisteren!



Zondag 6 februari

2de collecte: Kerk in Actie | Landbouwproject Uganda

Hoflaankerk, 10.00 uur: ds Ilse Hogeweg

Viering speciaal voor kinderen en ouders

Na elke heropening van de kerkdiensten hebben we een kerkdienst speciaal voor kinderen (en hun ouders) georganiseerd. Deze dienst zal voor kinderen thuis én in de kerk mee te maken zijn. Met leuke liedjes en een mooi verhaal.



Zondag 13 februari

lezingen: I Kronieken 29: 10-25 en Johannes 11: 17-27 • 2de collecte: Kerk in Actie | Nepal

Pro Rege, 10.00 uur: ds Marianne Bogaard

Viering van de Maaltijd van de Heer

“Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven”, zegt Jezus tegen Marta als haar broer Lazarus in het graf ligt. Zij beaamt haar geloof daarin, met een groot vertrouwen in Jezus’ opwekkende kracht. Kunnen wij haar daarin nog volgen? Wat betekent deze uitspraak voor ons als wij hem eeuwen later in de mond nemen? Op welke manier kan Jezus voor ons de opstanding en het leven zijn? Hier, nu en daarna?



Zondag 20 februari

lezingen: Jesaja 12 en Johannes 28-44 • 2de collecte: Pension Maaszicht

Hoflaankerk, 10.00 uur: ds Marianne Bogaard en ds Ilse Hogeweg

Ontheffing en bevestiging ambtsdragers

De dode Lazarus wordt door Jezus naar buiten geroepen uit het graf. Levensecht beschrijft Johannes hoe de wanhoop verandert in hoop, de rouw in nieuwe ruimte. Jezus benoemt dat als een teken van Gods grootheid. Een verhaal te groot voor ons verstand is het. En toch: de kern van wat we mogen geloven. Dat Gods handelen niet ophoudt als wij aan onze menselijke grenzen zijn gekomen.

Zondag 27 februari

lezingen: Jesaja 42 en Johannes 1: 19-34 • 2de collecte: Noodhulp

Pro Rege, 10.00 uur: ds Douwe de Roest

Thema: *Getuigen van het licht.*

Op tweede kerstdag van het afgelopen jaar overleed voormalig aartsbisschop Desmond Tutu. Voor mij als jonge predikant vooral een naam van horen zeggen. Door de podcast ‘Moderne Profeten’ van de EO en IZB kwam ik echter meer over hem te weten – en al snel zocht ik

verder en verder om meer van deze bijzondere man te leren. Ik besloot hem in een dienst in het licht te zetten. Desmond Tutu was namelijk niet alleen activist tegen apartheid, symbool van gewelddoos verzet, en verbinder, verzoener en genezer van het ‘nieuwe’ Zuid-Afrika, maar bovenal ook moderne profeet in de stijl van, en soms ook met de woorden van de profeet Jesaja – en getuige, zoals Johannes. Heel zijn leven en bijzondere werk is ondenkbaar zónder zijn geloof in God. Hij houdt met alles wat in hem is de droom gaande, dat – met gebedswoorden die hij schreef – “Goedheid sterker is dan slechtheid, liefde sterker dan haat, licht sterker dan donker, leven sterker dan de dood. Hoopvol zijn wij, sinds hij ons liefhad.” We denken na wat een mens de kracht geeft om zó te leven – en misschien is iets daarvan ook door óns wel waar te maken...?



Zondag 6 maart

lezing: Johannes 11: 55-12: 11 • 2de collecte: Kerk in Actie | Rwanda • m.m.v. de Cantorij

Hoflaankerk, 10.00 uur: ds Marianne Bogaard

Op de eerste zondag van de 40 dagen voor Pasen lezen we hoe Maria Jezus’ voeten zalft met kostbare olie. “Voor de dag van mijn begrafenis”, benadrukt Jezus. Goede Vrijdag komt nu al in zicht...

Collectes uitgelicht

Op 6 februari collecteren we voor boeren in Uganda die door de klimaatverandering steeds meer met droogte te maken krijgen. Ze leren om andere gewassen te verbouwen. En op 13 februari voor jonge Nepalezen die door corona hun baan verloren. Kerk in Actie creëert voor 2500 jongeren werkgelegenheid.

Op 20 februari een Rotterdams doel: Pension Maaszicht. Zorg en begeleiding voor jongeren die zijn vastgelopen, geen veilig thuis hebben. Zij wonen nu bij Maaszicht en worden weer op weg geholpen. Hun problemen worden aangepakt, als ze geen werk hebben of niet op school zitten zijn er activiteiten gericht op het vinden van werk of van een stageplaats.