

Caleidoscoop

Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen

Jaargang 20 nr 7 | maart 2022

Protestantse Kerk



Hierboven: het logo van de elfde assemblee van de Wereldraad van Kerken
Volgende Caleidoscoop zaterdag 2 april, kopijsluiting maandag 21 maart.

Retouradres:

Leendert Butterstraat 44
3062 XN Rotterdam

Port Betaald



De liefde van Christus beweegt de wereld

In de zomer van 2022 vindt de elfde assemblee van de Wereldraad van Kerken plaats. Christenen uit ongeveer 350 kerken en meer dan 110 landen komen bij elkaar om hun hoop voor onze wereld te delen en uit te dragen. Dat gebeurt al meer dan 70 jaar, een assemblee wordt eenmaal in de zeven jaar gehouden. De eerste was in 1948 in Amsterdam, de laatste in 2013 in Zuid-Korea.

Door de wereldwijde pandemie kan daar nu pas een vervolg aan worden gegeven. De ervaringen van de afgelopen jaren zullen ongetwijfeld invloed hebben op de gesprekken en vieringen. In de bezinningstekst ter voorbereiding op de

bijeenkomst schrijft de Wereldraad: “Het virus heeft zowel de kwetsbaarheid van de hele mensheid als ook de diepgaande ongelijkheid en verdeeldheid tussen mensen blootgelegd en onderstreept. De wereld is zich meer bewust geworden van de lelijke werkelijkheid van privileges en onderdrukking, van economische, sociale en etnische onrechtvaardigheden.”

In die context zal men spreken over de liefde van Christus. “*De Liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid*”, is het thema. Een spannend, meer dan actueel thema. Zeker als je bedenkt dat de leefsituatie van de mensen die samenkomen zeer verschillend is.

Er zijn deelnemers uit ‘rijke’ landen waar religie geen grote rol meer speelt in het openbare leven. En er zijn deelnemers uit ‘arme’ landen waar geloof voor de meerderheid van de bevolking deel uitmaakt van het dagelijks leven. De vraag die wordt aangereikt bij het thema zal dan ook door ieder anders gehoord worden: “Hoe zal een kerk, waarin de liefde van Christus geacht wordt werkzaam te zijn, in dit tijdsgewricht zich organiseren, spreken en handelen?”

Ik word altijd wel warm van ontmoetingen tussen christenen uit alle werelddelen. Niet voor niets studeerde ik ooit af in de oecumenica. Een medegelovige van » lees verder op p. 2 »

Protestants Kralingen

Predikanten

ds Ilse D. Hogeweg, Kralingseweg 366 B, 3066 RC; e: i.hogeweg@protestantskralingen.nl, t: 435 41 44. ds Hogeweg houdt de woensdagmiddag en zaterdag vrij.

ds Marianne M. Bogaard, Goosse van der Windstraat 57, 3062 XM; e: m.bogaard@protestantskralingen.nl, t: 737 04 55

Secretariaat

Scriba van de gefedereerde kerkenraad:

Jeannette Schravessande, Postbus 4326, 3006 AH Rotterdam, e: scriba@protestantskralingen.nl.

Ledenadministratie

Melding van verhuizing, geboorte, huwelijk, overlijden svp doorgeven aan de wijkadministratie. **Gereformeerd:** dhr J.C. (Hans) Buitelaar, Admiraliteitskade 74 Z 3063 ED Rotterdam, t: 06 212 324 06, e: admin-G@protestantskralingen.nl. **Hervormd:** dhr G.H. Heere, Mia van IJperenplein 55, 3065 JK, t: 447 14 30, e: admin-H@protestantskralingen.nl

Financiën

Activiteitenkas: dhr H.M. (Henk) van Heijst, Emiliëhof 17, t 230 60 42. Bankrekeningnummer: NL90 RABO 0373 7120 81, SoW-gemeente Rotterdam Kralingen inzake wijkkas.

NH College van Kerkrentmeesters: postbus 4326, 3006 AH, e: cvk@hervormdkralingen.com Algemeen bankrekeningnummer: NL26 RABO 0373 7239 03. Uitsluitend Kerkbalans: rekeningnummer NLo4 RABO 0373 7239 11.

NH Collectebonnen: verkrijgbaar in de waarden € 0,75, € 1,25 en € 2,50, in vellen van 20 stuks. Te bestellen via bankrekening NL26 RABO 0373 7239 03 van de Hervormde Gemeente Kralingen. Na ontvangst van uw betaling volgt toezending per post.

GK College van Kerkrentmeesters: dhr Flip Bukman, Kralingseweg 391 B, 3065 RD Rotterdam, 010 456 23 87,

GK Commissie VVB (Kerkbalans): mw N. (Nel) Slikker, t. 452 58 24 bankrek. NL27 RABO 0373 7109 84 t.n.v. Gereformeerde Kerk Rotterdam-Kralingen inz. Vrijw. Vaste Bijdr.

GK Collectebonnen: dhr B. (Bart) Reinders, Stalpaertstraat 102, 3067 XT Rotterdam, NL81 INGB 0003 5347 94, t.n.v. Geref. Kerk van Kralingen Coll. Bonnen.

Diaconie

Secretaris: dhr Leonard de Vos, Leendert Butterstraat 44, 3062 XN Rotterdam, t. (010) 453 16 90. NL33 RABO 0373 7130 10 ten name van Diaconie van de protestantse gemeente i.w. Kralingen.

Kerkgebouwen

Hoflaankerk, Oudedijk 2, 3062 AE Rotterdam, t: 411 20 75; e-gemeentewerk: kosters@protestantskralingen.nl

e-verhuur: hoflaankerk@hervormdkralingen.com

Pro Rege, Oudedijk 113, 3062 AD Rotterdam. Koster/beheerder: mw M. Gorissen, t: 452 78 60, e: proregeinfo@kpnmail.nl

www.kerkomroep.nl

De kerkdiensten in Pro Rege en in de Hoflaankerk kunnen live worden beluisterd op www.kerkomroep.nl. Voor telefoons en tablets is er een speciale app. Ook achteraf zijn ze nog een paar maanden te beluisteren. Wie in aanmerking wil komen voor een kerkomroepradio wende zich tot H. Oosterhuis, t: 447 13 07.

Kinderoppas voor de kleinsten

Contactpersoon: Annemieke van der Meer, t: (010) 840 38 56, e: ajwspijker@hotmail.com

Kindernevendienst

Contactpersoon: Annemarie van den Toorn, t: (010) 202 14 98, e: kindernevendienst@protestantskralingen.nl

Autodienst Protestantse wijkgemeente

Pro Rege: dhr N.J. van Veen, t 452 68 72

Hoflaankerk: dhr H. Oosterhuis, t 447 13 07

www.protestantskralingen.nl

» vervolg van pagina 1

De liefde van Christus beweegt de wereld

elders kan je eigen geloofsbeleving enorm verschillen. Niet alleen omdat het bijzonder is om te zien hoe anders we zijn en toch verbonden met elkaar, maar ook omdat in andere delen van onze wereld de urgentie van het geloof groter lijkt. Waar oorlog, armoede of onderdrukking de overhand hebben is de belijdenis dat de liefde van Christus de wereld beweegt enorm krachtig. Waar mensen lijden onder de ongelijke verdeling van rijkdom zijn woorden als eenheid en verzoening niet goedkoop. De liefde van Christus... die wil ons niet alleen bewegen in de redelijk bevoorrechte omstandigheden waarin wij zelf leven, maar die wil juist ook werkzaam zijn waar mensen minder geluk kennen, zich onbemind, miskend en ongezien voelen.

Tegelijkertijd hebben wij in onze eigen omgeving ons deel bij te dragen aan de verzoening en eenheid die van Christus uitgaan. In de visie van de Wereldraad van Kerken begint dat in de oecumene: in het zoeken naar eenheid tussen christenen met verschillende achtergronden. Ook plaatselijk. Uitgangspunt is daarbij de tekst uit het Johannesevangelie "...opdat zij allen één zijn". Hoe wij als gelovigen in relatie staan tot elkaar staat niet los van onze plek in de samenleving. "Het is treurig", schrijft de Wereldraad, "dat onze huidige verdeeldheid,

ons gebrek aan liefde voor elkaar, en onze eigen nood aan verzoening, ons in de kerk soms tot een armoedig teken en een slechte dienaar maken van Christus, die ons oproept om één te zijn. Dit is de uitdaging voor de kerk, en ook de belofte en hoop".

Dat is nogal een uitdaging. Een wereldwijde opdracht die dicht bij huis begint. Door het gesprek met elkaar aan te gaan vanuit onze eigen identiteit. In Kralingen gebeurt dat al heel lang in de ontmoeting met de migrantenkerken. Er is het contact met de andere kerken in de buurt, al lag dat in coronatijd zo goed als stil. En er is een andere wijkgemeente binnen onze eigen kerk. Lang niet altijd herkennen we ons in de beleving van de ander. Soms moet je ook constateren dat er zeer principiële verschillen zijn. Steeds weer is het zoeken hoe ondanks die verschillen toch iets kan doorschemeren van de eenheid waar we om bidden voor onze wereld, zonder concessies te doen aan wat voor ons 'heilig' is. "Een oecumene van het hart", noemt de Wereldraad dat. Die stopt trouwens niet bij onze eigen geloofstraditie, maar "beweegt ons ook tot een diepere relatie met alle gelovige mensen en alle mensen van goede wil". En laat ons dus steeds weer over grenzen heen kijken.

ds Marianne Bogaard

Vergeet u niet de kaarten van de Paasgroetenactie in te leveren?

Op de zondagen 20 en 27 februari zijn rond de kerkdiensten Paasgroetenkaarten voor gevangenen uitgedeeld. Daarbij ook een instructie hoe met de kaarten om te gaan. De kaarten moeten nadat ze zijn beschreven weer terugkomen bij de diakenen, die sturen ze in een verzamelenvolp naar de PKN die de Paasgroeten over de gevangenis verdeeld.

In het kort:

- Op de bovenste kaart van de dubbel-kaart schrijft u uw Paasgroet en uw naam. (Let op: niet uw adresgegevens.)
- U plakt een postzegel in het aangegeven vak op de onderste kaart van de dubbel-kaart. Het is de bedoeling dat de gevangene deze onderste kaart zelf weer aan iemand anders kan sturen. Als u niet zelf een postzegel plakt dan doen de diakenen dat.
- U zorgt ervoor dat uw kaart uiterlijk 8 maart bij een van de adressen uit de lijst hieronder

in de brievenbus ligt. De diaconie zorgt er dan voor dat de kaarten tijdig bij de PKN zijn.

De inleveradressen:

- Hiddo Oosterhuis: Salvador Allendestraat 29
- Liesbeth de Boer: Huub van den Brulestraat 231
- Laurens van der Ziel, Kralingseweg 395
- Jeanette Doorduijn: Tijs van Zeventerstraat 22
- Leny Hagen: Drinkwaterweg 418
- Wouter van der Bas: Waterloostraat 21
- Hoflaankerk: Oudedijk 2
- Johan Louwerse: Plantagestraat 63

Namens de diakenen
Leonard de Vos

20 februari 2022

Dienst van bevestiging en ontheffing

Wat was dat lang geleden: bijna de hele kerkenraad bijeen in de consistorie van de Hoflaan-kerk, voorafgaand aan een feestelijke dienst. Cees Steendam, als tweede ouderling, sprak een mooi dankgebed uit en in de kerkzaal verwelkomde Laurens van der Ziel, als eerste ouderling en voorzitter, ons allen in een dienst met meer mensen dan we in lange tijd in de kerk hadden gezien. Ook hij sprak grote dankbaarheid uit.

Zoals gebruikelijk bij dit soort diensten waren beide predikanten actief in de dienst. Er werden drie ouderlingen bevestigd d.m.v. handoplegging en het geven van het jawoord. Ook beloofden zij geheimhouding voor de rest van hun leven t.a.v. zaken die hun door gemeentelieden worden toevertrouwd. Hun namen zijn: Christine van Roekel, Bart Reinders en Erik-Jan Teunissen. Er werd afscheid genomen van Marjan de Visser als contactpersoon en van Joke van Heijst als ouderling. Terwijl de bijna voltallige kerkenraad op het liturgisch cen-



trum stond, werden zij met mooie woorden bedankt voor hun grote inzet. Alle vijf kregen ze een mooie bos bloemen. Het was heel fijn dat er

weer koffie gedronken kon worden in de kerk.

Jeannette Schravessande



Bijbelse symboliek op weg naar Pasen

Een avond over het doek in Pro Rege

Het lam Gods. Het brandende braambos. Het lege graf en de opstanding. Het doek dat Sandra de Neef ooit maakte voor Pro Rege en dat bij het liturgisch centrum hangt zit vol Bijbelse beelden. We kijken er samen naar, delen wat ons raakt en lezen de verhalen die erbij horen. Dat doen we bewust in de veertigdagentijd, op weg naar Pasen.

Sandra zal er zelf bij zijn. Ze heeft een mooie toelichting op het doek geschreven. We laten ons verrassen door nieuwe ontdekkingen.

Pro Rege, dinsdag 5 april, 20.00 uur.

40dagentijd

Vele manieren om te bezinnen

Aan het begin van de 40dagentijd moeten we in Kralingen wel wennen: het ons dierbare 40dagen gemeenteboekje is er dit jaar niet. Er zal een Kralingse 40dagenbezinning komen in een andere vorm! Voor wie daarnaast dit jaar andere 40dagenbezinningen wil onderzoeken zijn er verschillende mogelijkheden.

De Twittertheoloog en blogger Alain Verheij leert je '40 dagen verliezen'. In 40 dagen loodst hij je door zijn boek Ode aan de Verliezer en geeft je Bijbelse levenslessen over verliezen (en daardoor wellicht juist winnen). Het boek en de mails verrijken elkaar, maar je kunt ook meelesen zonder het boek in huis te hebben. De mails zijn gratis en je kunt je opgeven via de website met zijn naam: <https://alainverheij.nl/>.

Je kunt ook onderweg gaan naar Pasen met 40 Bijbelteksten en 40 popsongs. Een initiatief van Corjan Matsinger, die ook het boek Heilige Herrie schreef. Opgeven: www.40dagenheiligeherrie.nl

'Hem achterna' is de titel van de 40dagenretraite van de Jezuïeten die jaarlijks door veel mensen wordt gevolgd. Behalve gebeden en teksten om bij stil te staan, kun je wekelijks ook deelnemen aan een Zoom-meeting met de schrijver van de retraite, Myriam Van den Eynde.

Opgeven via www.ignatiaansbidden.org

Een vertrouwde vorm bieden de 40dagenkalanders van de Protestantse Kerk Nederland (met teksten van Hanneke Ouwkerk, Anne-Meta Kobes en Marco Batenburg) en de kalender van de ontwikkelingsorganisatie Tearfund (teksten van o.a. Otto de Bruijne, Bina Chirino, Mirjam van der Vegt en Dorina Nauta, gedichten van Rikkert Zuiderveld en inspirerende verhalen van Tim van Wijngaarden)

Zo nodigen we ieder uit om te onderzoeken wat bijdraagt aan een goede, voor jou passende bezinning in de 40dagentijd.

ds Ilse Hogeweg





Vluchtelingenkamp in Libië

Ongedocumenteerd kind

“Alles komt goed?!”

‘Alles komt goed?!’ Onder dat motto gaat de Protestantse Kerk dit jaar de 40dagentijd in. Een nogal weerbarstig motto eigenlijk. Goed dat er tenminste ook nog een vraagteken in het motto staat. Niet alleen dat triomfantelijke uitroepteken. Want er zijn zo veel dingen waarvan ik nog maar moet zien of ze goedkomen.

“Ik heb zó gehuild”, zei Milka, de ongedocumenteerde moeder van Mehret. Ze voert – zo begrijp ik van haar – gesprekken met de Dienst Terugkeer en Vertrek van de IND over vertrek uit Nederland. “De IND zegt dat ik moet weggaan. De advocaat zegt van niet. De school van Mehret vindt ook van niet.”

Ik vraag me af waar ze van de IND dan naar toe moeten. Eritrea of Libië? In beide landen is – ook volgens de rapporten van de Nederlandse overheid – de mensenrechtensituatie slecht. Ik weet niet zeker waarom Mehret niet in aanmerking komt voor het kinderpardon. Maar ik kan daar slecht met Milka over praten als Mehret gezellig bij ons zit.

Het kinderpardon was er voor ‘gewortelde kinderen’. En Mehret is zeker geworteld en is ook al veel langer dan de gevraagde vijf jaar in Nederland, haar hele achtjarige leventje al. Maar volgens de organisatie Defence for Children is de aanvraag afgewezen van vrijwel ieder kind dat een beroep deed op het kinderpardon. Meestal op grond van het nogal vage ‘meewerkcriterium’: zijn de ouders de IND wel voldoende ter wille geweest? Veel asielandadvocaten beginnen er dan ook maar niet meer aan, dat kinderpardon. Maar dan nog: Milka is een Tigrinya sprekende Eritrese die ook nog een tijdje in Libië heeft gezeten. Ook volgens de Nederlandse overheid geen landen waar je erg vei-

lig naartoe kunt als terugkerende vluchteling, als alleenstaande vrouw met kind. Waarom dan geen verblijfsvergunning? Ik weet het niet.

Alles komt goed. Ik durf dat niet te geloven, hoe graag ik ook zou willen. Ik weet niet of Mehret nu al een beschadigd kind is, of dat het hele gedoe nog langs haar heen gaat. Haar moeder schermt haar af. Maar ze is niet dom. Altijd als ik haar zie, lijkt ze opgewekt en ondernemend. Een gedwongen vertrek, een sprong in het duister, het moet zeker een geweldige weerslag op haar hebben. Of het nou gaat om een enkel-tje naar Libië of naar Eritrea. Een meisje als zij, met zo’n aan haar toegewijde moeder, heeft in Rotterdam goede kansen om zich te ontplooiën, een toekomst op te bouwen, deel te nemen aan de samenleving. Ze kan van betekenis zijn. Als Nederland haar die kansen tenminste wil geven. Maar wat wacht haar in Libië of Eritrea?

Stel dat het onmogelijk is om Milka en Mehret uit te zetten, omdat de IND de benodigde papieren niet bij elkaar kan krijgen. Moeten zij dan voor altijd ongedocumenteerden blijven, vrijwel volledig rechteloze mensen? “Mensenrechten bestaan niet”, hoorde ik eens iemand beweren. “Er bestaan alleen burgerrechten.” Ofwel: als je geen erkende burger bent van de een of andere overheid, dan heb je ook geen mensenrechten meer. Je bent een balling, een outcast. Geen overheid die zich jouw ongeluk aantrekt. Dat is de andere grote zorg voor Mehret, tussen wal en schip te vallen. Niemand te mogen zijn.

Alles komt goed? Ik zet een vraagteken. Ik bid voor Mehret en Milka dat God hen ziet, dat er altijd voldoende mensen om hen heen zullen

zijn die hen zien, dat er toekomst voor hen zal zijn. Maar het uitroepteken – alles komt goed! – ik durf het niet te zetten.

Leonard de Vos

Wilt u Mehret helpen?

Mehret is een opgewekt en levenslustig meisje uit Rotterdam West. Nét 8 jaar oud. Dochter van een ‘ongedocumenteerde’ vluchteling. Voorlopig overleven zij en haar moeder met hulp van de Pauluskerk. Sommige dingen zijn bij wet geregeld: ze mag naar school, tot haar 18de. En ze krijgt zo nodig medische zorg. Maar haar moeder mag niet werken en krijgt geen enkele financiële bijstand van de overheid. Gelukkig voor hen helpt de Pauluskerk ze met een kamer, een beetje maandgeld en op andere manieren.

Mehrets moeder wil dat Mehret zo normaal mogelijk opgroeit, niet overal buiten valt. Nu proberen we iedere drie maanden € 280 voor Mehret bij elkaar te krijgen: de hoogte van kinderbijslag voor een 8-jarige. Als genoeg gemeenteleden van Protestants Kralingen met betrekkelijk bescheiden bedragen meebetalen (5 euro, 10 euro, 20 euro) dan loopt Mehret niet zo erg uit de pas met zoveel andere arme kinderen in Rotterdam.

Als er per drie maanden méér geld binnenkomt dan € 280 dan wordt dat gestort op de rekening van de Pauluskerk (stichting Omzo). Want de Pauluskerk bekommert zich ook om andere moeders en kinderen in vergelijkbare situaties.

Wilt u helpen? Geef nu – en steeds na weer drie maanden – wat geld op bankrekeningnummer NL 33 RABO 0373 7130 10 van de diaconie van Protestants Kralingen. Onder vermelding van: Mehret. U kunt ook geven via de Appostel app van onze gemeente.

Vrijdag 11 maart Samen Eten

Shepherd's pie en een lekker toetje bij de Eetgroep

We mogen weer! Koken, eten, bijkletsen, lachen, elkaar ontmoeten. Vrijdag 11 maart bent u weer welkom in Pro Rege.

Vanaf 17.30 uur is de bar open en om 18.00 uur openen we de maaltijd, een lekkere Engelse klassieker: Shepherd's pie. We maken zowel een versie met vlees, als een zonder vlees. En we hebben als gastkok Hennie van der Linden bereid gevonden het toetje te maken!

De versoepeling van de coronaregels maakt het mogelijk. Geen afstand meer, geen mondkapje, tenzij u dat wel op prijs stelt natuurlijk. En bij klachten thuis blijven.

Aanmelden zoals gebruikelijk de zondag vóór afgaand aan het eten, dus 6 maart, of even Nico van Veen bellen: 010 - 452 68 72. Wanneer u vervoer nodig heeft, kunt u bellen naar Cees Steendam, hij haalt u op en brengt u weer thuis (06 - 534 027 32).

We hopen u allemaal weer te zien!

Nico, Henny, Joke, Lakshmi, Marion en Qian



Studieverlof ds Marianne Bogaard

Blok 1: deels per Zoom, deels fysiek op locatie

Pas in de derde week konden wij elkaar fysiek begroeten: drie Katholieke vrouwen die werken als geestelijk verzorger, twee predikanten van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, een Protestantse vrouw die geestelijk verzorger is in het leger en drie Protestantse dominees, waarvan één van een vrijzinnige gemeente. Een divers, oecumenisch gezelschap! In de eerste twee weken van onze training Klinisch Pastorale Vorming hadden wij elkaar online leren kennen. De training wordt gegeven in het Radboud UMC in Nijmegen, en onderwijs was daar nog niet mogelijk. Dus bespraken we op afstand verslagen van pastorale gesprekken, keken we naar opnames van diensten en leerden van elkaar. Dat bracht ons al veel, maar we waren blij dat we in de laatste week van het eerste blok eindelijk naar Nijmegen mochten komen!

De daadwerkelijke ontmoeting voegde veel toe. De gedachte achter de KPV is dat je leert in de groep, van de groep en als groep. Met allemaal ervaren collega's is dat zeer vruchtbaar. Naast het bespreken van werkinbreng oefenen we in verschillende vormen van pastoraat, denken na over de rol die we innemen in een groep en verdiepen ons in onderwerpen als morele vorming. Dat leerproces gaat door tijdens de pauzes en na het programma. Drie dagen Nij-

megen zijn volle dagen. Maar ik ervaar het als een voorrecht om in deze fijne, open groep te mogen werken aan mijn professionaliteit én persoonlijke vorming. Ieder van ons heeft eigen leerdoelen en het is verrassend hoe de verschillende werkvormen daarin nieuwe inzichten bieden. De twee dagen dat ik in Rotterdam ben zijn bedoeld om daar op te reflecteren en over te schrijven.

Kortom: het is goed om hier echt tijd en ruimte voor te hebben. Ik zie uit naar het tweede blok van drie weken in maart, waar ook nog een weekje vakantie aan vastzit. Vanaf 7 maart ben ik afwezig. Het is een fijn gevoel om te weten dat collega Ilse dan hier aanwezig is! In april ben ik er weer.

ds Marianne Bogaard



Veilige Kerk

Sinds een aantal weken is er een golf van verbijstering ontstaan door de stroom van aanklachten van seksueel misbruik tegen de bekende juryleden en medewerkers van The Voice of Holland, na het YouTube-programma BOOS van Tim Hofland. Kort daarna bleek dat er diverse meldingen bij Ajax gedaan werden van grensoverschrijdend gedrag door directeur Marc Overmars. In de Tweede Kamer zijn verschillende politici opgestapt of op non-actief gezet na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Er zijn meldingen over specialisten in ziekenhuizen, er zijn meldingen over functionarissen hoog in de politieorganisatie. Al deze meldingen maken duidelijk: grensoverschrijdend gedrag is een groot maatschappelijk probleem met vele, en niet alleen vrouwelijke, slachtoffers. Allerlei omstandigheden zorgden ervoor dat vele slachtoffers níét met hun klacht naar iemand toe konden of durfden gaan.

De veelheid aan deze berichten maakt duidelijk: je kunt nóóit als organisatie denken: bij ons gebeurt dat niet! Als kerk zijn we onderdeel van de samenleving, met alles wat zich daarin voordoet. Ook in kerken zijn er in kerkelijk verband situaties geweest van ernstig grensoverschrijdend gedrag.

Het is goed om ervan op de hoogte te zijn dat de Protestantse Kerk al enkele jaren aan het werk is om gemeentes toe te rusten om 'veilige kerk' te zijn. Veiligheid, een veilige omgang met elkaar, daar moet je werk van maken. Daar is van alles aan werk aan te verzetten. De PKN vraagt elke kerkelijke gemeente om vertrouwenspersonen aan te stellen. Dit zijn mensen bij wie je met vragen en klachten over goede omgang terecht kunt. Elke kerkelijke gemeente moet zich verdiepen in de te volgen stappen als iemand met een klacht over ongepaste omgang of misbruik komt. Elke kerkelijke gemeente moet ook be-



slissingen nemen over de vrijwilligers die werken met kwetsbare groepen, zoals kinderen.

In de afgelopen maanden heeft onze kerkenraad een begin gemaakt met het werken aan 'veilige kerk'. In de komende tijd zult u daar meer over horen. We zullen ons daar ook allemaal voor in moeten zetten. Als u op dit moment vragen of reacties hebt, kunt u die zeker stellen aan kerkenraad of predikanten.

ds Ilse Hogeweg

Prinsenlandkring 2022

Als u dit leest, hebben de trouwe bezoekers van de Prinsenlandkring in de Oosterkapel hun eerste bijeenkomst van dit jaar achter de rug. Wat hebben we er naar uitgekeken!!

Natuurlijk gaan we onze dierbare Gijs Roodhorst benoemen, die zoveel jaren de trekker en initiator van deze ontmoetingen was.

Mocht u de volgende keer nu ook interesse hebben, dan bent u van harte welkom. Wij komen elke eerste donderdag van de maand bij elkaar.

Hiernaast de tekst zoals de laatste uitnodiging is verzonden.

Lieve bezoekers van de Prinsenlandkring,
Het is verheugend dat we u allen weer kunnen uitnodigen voor onze bijeenkomst!
Op donderdag 3 maart a.s. hopen we elkaar te ontmoeten in de Oosterkapel.
Als gebruikelijk bent u welkom vanaf half tien voor een kopje koffie, verzorgd door Cobi en Lenie en om tien uur willen we starten.
Laurens de Visser gaat ons vertellen over temperatuur in de natuurkunde en in de muziek.

Er is weinig meer verplicht, maar het lijkt ons wel verstandig om het geldend advies te volgen en te blijven letten op het houden van afstand, en het dragen van een mondkapje als je rondloopt. En ter geruststelling: de verwarming en de ventilatie worden tijdig geregeld!

Weet u welkom! Hartelijke groet,
Hennie van der Linden, Jeanine Wisse



Huispaaskaarsen '22

Een huispaaskaars biedt een ingetogen manier om Pasen thuis te beleven en/of deze gedurende het jaar aan te steken bij gedenkwaardige momenten. Tijdens of na de viering van Stille Zaterdag en Paasmorgen is er gelegenheid de eigen huispaaskaars aan te steken aan het licht van de nieuwe Paaskaars in de kerk.

De huispaaskaarsen zijn te bekijken op de site www.boca.nl. Of vraag na afloop van een kerkdienst om de brochure bij Annie van Hoof.

Een bestelling kan worden doorgegeven tot en met uiterlijk donderdag 10 maart aan Annie via annievhm@gmail.com of sms/app via 06 40582126. De huispaaskaarsen worden dan samen met de Paaskaarsen voor onze gebouwen besteld, zodat er geen bijkomende verzendkosten zijn.

Annie van Hoof

Pastoralia



Weer samen in de kerk: spreek er over!

Iedereen zal het heel verschillend ervaren de komende tijd: geen afstand meer, geen mondkapje meer. Sommigen onder ons snakken naar het 'weer gewoon'. Anderen zien dit met angst tegemoet! Wie zorgen heeft over eigen kwetsbaarheid, kan zich echt niet zomaar overgeven aan met velen koffiedrinken dicht op elkaar. Wij roepen u op om met aandacht met elkaar om te gaan. Benoem en spreek er over wat voor ieder veilig en prettig is. Respecteer elkaars keuzes en overwegingen. Geef elkaar de tijd en de ruimte om weer om te gaan met de nieuwe orde – geen regels meer, maar corona is nog niet weg. Als kerkelijke gemeenschap zijn wij lichaam van Christus. Het is onze opdracht om onze verbondenheid in alles, ook nu, te onderhouden.

Bloemen

heeft een ingrijpende operatie ondergaan vanwege vergroeiing aan haar ruggenwervels. Maandenlang is deze operatie uitgesteld als 'uitgestelde zorg' wegens corona. Gelukkig is de operatie goed verlopen. Een lange tijd van revalidatie vanuit huis is nu nodig. De bloemen uit de dienst van 6 februari zijn met ons hartelijk meeleven gegaan naar

, vierden hun 25-jarig huwelijk. Zij ontvingen de bloemen uit de dienst van 13 februari met onze hartelijke felicitatie. In diezelfde dienst was die dag een tweede bos bloemen. was juist thuisgekomen uit het ziekenhuis na operatie en revalidatie vanwege haar schouderbreuk. Wij wensen haar een goed verder herstel. , moest twee operaties aan zijn heup doormaken, na onlangs eerdere

operaties. Hij verblijft in Pniël om te revalideren. Met onze hartelijke bemoediging en meeleven kreeg hij zondag 20 februari de bloemen namens de kerkgemeenschap. Toevallig was hij juist die zondag voor het eerst vanuit Pniël in de kerk gebracht.

verblijft na een herseninfarct in zorgshotel De Meander in Nieuwerkerk aan de IJssel. Hij ontving ter bemoediging de bloemen uit de dienst van 27 februari.

Meeleven

Vele situaties zijn al genoemd naar aanleiding van de bloemen die mensen ontvingen.

is in het ziekenhuis opgenomen geweest vanwege algehele verzwakking; gelukkig mocht hij snel weer naar huis.

is thuis gevallen en is weer op krachten aan het komen.

, is in het ziekenhuis opgenomen geweest met het RS-virus. Hij is nog maar enkele weken oud, het is een nare tijd van grote zorgen voor zijn ouders. Wij wensen hun veel sterkte.

Uw pastores,
ds Marianne Bogaard en ds Ilse Hogeweg

*Niet is het laatste woord gesproken,
er klinkt een lied, al is het nacht.
Onzeker gaan wij, lotgenoten,
op weg met wie ons samenbracht.
Wat komen zal is nog verborgen,
God weet, wat ons te wachten staat:
het stille licht, een nieuwe morgen,
waarmee ik mij verzoenen laat.*

Andries Govaart, Lied 818:1

Winterwandeling

11 januari wandelen, struikelen, stoeptegels, val, wachten op operatie.
19 januari schouderprothese, herstellen, revalideren, veel oefenen, oefenen, ...

Heel veel dank voor de hartelijke en lieve woorden, kaartjes, bloemen en attenties die ik heb ontvangen.

Yvonne de Jong



Psalmen zingen in hedendaags Nederlands

Het is een goede gewoonte in de Protestantse Kerk om in (bijna) iedere dienst een Psalm te zingen om onze verbondenheid uit te drukken met het Jodendom. De Psalmen zijn de liederen/gebeden van het oude Israël die wij al zingend mee bidden. Soms is dat aan het begin van de dienst, als intochtspaal, een andere keer na de lezing uit het Oude Testament, als antwoordpsalm. Meestal klinkt dan de melodie van het Geneefse Psalter uit de 16e eeuw, die velen zeer vertrouwd is. In ons huidige liedboek staan echter ook andere psalmbewerkingen.

De tekst van de Psalmen op de Geneefse melodie is uit de jaren zestig. Inmiddels is ons hedendaagse taalgebruik behoorlijk veranderd, en daarom heeft een groep dichters het initiatief genomen om de 150 Psalmen opnieuw te 'berijmen'. In de veertigdagentijd zullen we iedere dienst een Psalm zingen in deze eigentijdse berijming. Op de bekende melodie, maar in taal die herkenbaarder is. We zijn benieuwd hoe dat ervaren wordt. Dus: zing mee, laat de tekst door je heen gaan, vergelijk die eventueel met de tekst zoals die in het liedboek staat. En laat het ons weten!

Namens de Taakgroep Eredienst
ds Marianne Bogaard en ds Ilse Hogeweg

Gespreksavonden in maart

Tweemaal Troost

Over het boek Troost (zie vorige Caleidoscoop) valt veel met elkaar te bespreken. Graag nodig ik u uit voor twee avonden over dit boek op donderdagavond 10 en donderdagavond 24 maart, 20.00 uur in de Hoflaankerk.

Per avond bespreken we twee hoofdstukken. De eerste avond over Paulus en Cicero, de tweede avond spreken we nog af. Van harte welkom in de Hoflaankerk. Aanmelden is fijn, maar niet verplicht.

ds Ilse Hogeweg

Hennie van der Linden merkt nog op:

Fijn dat dit inderdaad al eerder in de vorige Caleidoscoop werd vermeld, want bij aanschaf van het boek zag ik dat het 315 pagina's bevat! Nu kun je ook deelnemen als je niet in de gelegenheid bent om het te lezen, maar ik kan u zeggen: het is zeker de moeite waard om dat wel te doen, al is het maar een aantal hoofdstukken daaruit. Maar, nogmaals, niet gelezen is toch altijd welkom!

Leonard de Vos vult aan:

En de hoofdstukken Paulus en Cicero vallen best mee, 35 bladzijden in totaal.



(deze werkgroep zet zich – zowel pastoraal als diaconaal – samen met andere Kerkplein werkgroepen in voor mensen die begeleid zelfstandig wonen in Rotterdam en omgeving)

Kerkpleinmiddag in Pro Rege

•Zaterdag 2 april •aanvang 13.30 uur •einderond 16.30 uur.

Kerkplein in Rotterdam bestaat dit jaar 25 jaar. Dat vieren we uitbundig tijdens onze kerkpleinmiddagen met onze vrienden die begeleid zelfstandig wonen. Graag doen we dat met onze gemeenteleden, jong en oud.

Het thema op 2 april is daarom: **Vriendschap**

We presenteren bij de koffie en thee echte 'Kerkpleintaartjes'. Daarna kan een ieder meehelpen en/of deelnemen aan de workshops Djembé, catering verzorgen of vriendenboekje maken. We houden twee rondes. Met een hapje en drankje sluiten we af.

Nieuwsgierig geworden? Informeer of kom gewoon eens kennismaken en meedoen/meehelpen. Je kunt je aanmelden door contact op te nemen met:

Annie van Hoof, t: 06 405 821 26
e-mail: annievhm@gmail.com

Graag tot ziens namens Monique, Edith en Tanja van de Werkgroep Kerkplein Kralingen

Annie van Hoof

Bericht van Samen010

Odensehuis is verhuisd

Vanaf 11 januari is Odensehuis Rotterdam verhuisd van het Lage Land naar Crooswijk: Goudseplein 245.

Odensehuis Rotterdam is een laagdrempelig inloop-, ontmoetingspunt voor mensen die in de thuissituatie wonen en te maken hebben met geheugenproblemen, (beginnende) dementie of vereenzaming hierdoor. Door het bezoeken van een Odensehuis kunnen mensen langer thuis blijven wonen en kan de mantelzorger ontlast worden.

Zonder Wmo-indicatie/diagnose zijn mensen welkom in het Odensehuis.

In het Odensehuis bieden wij onze bezoekers in een huiselijke sfeer een gezellige, zinvolle dag aan. We starten de dag met een kopje koffie en een praatje. In afstemming met de bezoekers worden er activiteiten aangeboden. Voor de een kan dat zijn de krant lezen, voor de ander een spelletje doen, creatief bezig zijn of een wandeling maken.

Odensehuis Rotterdam is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 - 14.30 uur. Om 12.30 uur is er een gezamenlijke lunch, waarvoor wij een eigen bijdrage vragen.

Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u contact opnemen met een van de coördi-

natoren van het Odensehuis. Deze zijn bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag via het algemene nummer van Samen 010, t: (010) - 466 67 22. Vragen naar de coördinator van het Odensehuis.

Erica Meijerink en Mia Bronder
Coördinatoren Odensehuis Rotterdam
Goudseplein 245
3031 ZH Rotterdam



Dinsdag 1 februari

Uit de kerkenraad

Op 1 februari kwamen we, toch nog steeds per zoom, bij elkaar. Het was lastig vergaderen gebleken in een zaal van de kerk met 1,5 meter afstand tussen de kerkenraadsleden. We hopen dat het de volgende keer weer live kan.

Als kort moment van bezinning konden we in tweetallen namen voor onze gemeente verzin- nen voor als we straks echt gefuseerd zijn. Dat viel nog niet mee en u hoort daar binnenkort meer over.

- Er werd meegedeeld dat Ilse Hogeweg een cursus kerkmuziek gaat volgen, als nascholing.
- Marianne Bogaard doet dit jaar de cursus Klinisch Pastorale Vorming (meer op pagina 5 van dit blad).
- Ook hoorden we dat het financieel verslag van de activiteitenkas, opgesteld door Henk van Heijst, door de kascontrolecommissie is goedgekeurd. Albert Taco Molenaar en Peter van Hoof deden deze controle.
- Als hoofdonderwerp behandelden we de financiën en werkzaamheden van de diaconie. Daarbij zoomde administrateur van de diaconie Johan Louwerse even mee. De verschillende collectes en acties leverden een gunstig resultaat op. Ook deze kas wordt gecontroleerd. De diaconie kan doorgaan zoals ze nu bezig is, met oog voor de nood in de eigen gemeente, in de stad en wereldwijd.



- Jeanette Doorduijn, voorzitter van de diaconie, heeft in coronatijd de opzet voor de Maaltijd van de Heer voor beide kerkgebouwen steeds geactualiseerd. Door corona moest het anders dan we gewoon waren.
- Aan een aantal mensen uit de gemeente is gevraagd om mee te kijken naar herinrichtingsplannen voor de Hoflaankerk. We willen een betere spraakakoestiek, een ruimteindeling die de kerkzaal multifunctioneler maakt, etc. Vanzelfsprekend kunnen andere gemeenteleden ook ideeën aangeven. Daar hoort u ook later nog over.
- Er is doop aangevraagd voor Pieter van Zwiene, die kan wellicht op 13 maart plaatvinden.
- Omdat bij kerkgemeenschappen helaas ook ongewenst gedrag kan voorkomen, gaan Elisabeth ter Hoeven en Jan van Hulst een cursus voor vertrouwenspersoon volgen.
- Ondanks het feit dat onze jeugdouderling Kristel van der Want nog steeds de gevolgen van corona ondervindt, loopt het jeugdwerk

goed dankzij de inzet van anderen, waaronder Annemarie van den Toorn-Meuwsen, die iedere zondag weer een filmpje voor de thuis kijkende kinderen verzorgt.

- Laurens van der Ziel en Leonard de Vos buigen zich over een goed vervolg voor ons veertigdagenboekje dat vorig jaar voor het laatst verschenen is.
- Nu de corona het weer wat makkelijker maakt gaan we als oude en nieuwe kerkenraad op 13 maart wandelen in het Kralingse bos, waarna we met een hapje en een drankje afsluiten. Ook als kerkenraad hebben we de afgelopen twee jaar nauwelijks informeel contact kunnen hebben. Om goede besluiten te kunnen nemen is het fijn ook minder zakelijk met elkaar om te gaan.

Onze volgende kerkenraadsvergadering is op 15 maart.

Jeannette Schraivesande, scriba

Uit de Algemene kerkenraad van 22 februari

Een nieuwe predikant voor Kralingen West

Op 22 februari was de eerste vergadering in het nieuwe jaar van de Algemene kerkenraad. De vergadering stond vooral in het teken van de komst van de nieuwe predikant ds Roelof de Wit bij Kralingen West. In januari had de Algemene kerkenraad ingestemd met het uitbrengen van het beroep. Op 5 februari nam ds De Wit het beroep aan. Hij koos voor Kralingen, ondanks het feit dat ook de gemeente Houten en Nieuw Loosdrecht hem beroepen hadden.

Ds de Wit is 51 jaar, getrouwd, heeft twee kinderen en was de afgelopen 10 jaar werkzaam in Ermelo. Eerder was hij pastoraal werker in Scheveningen en predikant in St Pancras en Vriezenveen. Hij is ook lid van het bestuur van de IZB.

We zijn heel blij dat er weer een predikant komt voor Kralingen West en een ieder verheugt zich op de samenwerking.

Geduld is nog wel nodig, want de familie komt

pas eind augustus, eerst wordt het schooljaar nog afgemaakt door de kinderen.

We keken ook terug op de gezamenlijke kerstnachtsdienst. Hoe treurig was het dat er geen mensen bij konden zijn en dat het al in de middaguren moest. Door de acuut opgelegde coronamaatregelen was er geen tijd om alternatieven te ontwikkelen. Gelukkig is de situatie inmiddels weer flink verbeterd en kijken we uit naar alles wat weer kan: maaltijden samen, mensen uit Pniël bij de diensten, kringen, etc.

We begonnen en sloten de vergadering met stilte staan bij de rust en stilte die we mogen ontvangen vanuit ons geloof (lees psalm 131) in alle onrust en zorgen die er op dit moment zijn in de wereld rond Oekraïne.

Henny de Vos-Koerselman, notulist AK



Het doppenwonder

Het project van de duurzaamheidsgroep om doppen te verzamelen voor de hulphonden van het KNGF (Koninklijk Nederlands Geleidenhonden Fonds) is bijzonder succesvol.

De doppen stromen binnen. Veel mensen weten het koffieblik in Pro Rege te vinden. Soms liggen er ineens zakjes met doppen bij onze voordeur en dat kan bij elkaar best een behoorlijke hoeveelheid zijn. Mevrouw Tofield bracht een grote zak met doppen die haar dochter in Frankrijk had gespaard. De dochter heeft een bed & breakfast in de Vogezen. Een deel van de aanvoer bestaat dus uit materiaal dat is geïmporteerd uit Frankrijk. Mevrouw Hannewijk is onze oudste spaarder en één van de trouwste. Ze had als 97-jarige weer een enorme hoeveelheid doppen verzameld en schoongemaakt. De kartonnetjes en de melkresten waren nauwgezet verwijderd.

Het idee dat velen van u het leuk vinden doppen te verzamelen geeft ons een gevoel van verbondenheid. De laatste jaren konden we de doppen afleveren bij een kinderdagverblijf aan de Lloydkade. Een mooie rit langs de Maas, maar het waait er altijd en dan is het best een eind fietsen voor Nel, die de doppen meestal aflevert. Gelukkig vond zij een mevrouw die in Breda woont en die van tijd tot tijd voor haar

werk in Kralingen komt. Het bedrijf dat de doppen hergebruikt en het geld betaalt aan de KNGF is in Brabant gevestigd en dan is het een geschenk uit de hemel als je iemand vindt die voor haar werk regelmatig de rit naar Brabant maakt. We hadden deze keer wel erg veel doppen verzameld. Alle tassen puilden uit, maar de lieve Brabantse mevrouw heeft onze lading in de enorme bagageruimte van haar SUV gepropt. Weer een enorme hoeveelheid plastic dat wordt hergebruikt en niet in de natuur terecht komt.

Met de opbrengst begint ons wonder bijna Bijbels te worden. Blindengeleidehonden helpen blinden hun weg te vinden, eenzamen krijgen een gezelschapshond en mensen die aan geheugenverlies lijden krijgen hulphonden die waarschuwen als er medicijnen moeten worden ingenomen. Op de website van het KNGF kunt u lezen wat er allemaal wordt gedaan.

Op dit moment wordt nog maar 30% van het plastic dat in omloop is, gerecycled. Er is dus ruimte voor verdere groei. Dit inspireert de werkgroep duurzaamheid om door te gaan met de doppenactie. Fijn dat u mee spaart!

Namens de werkgroep Duurzaamheid,
Anne Gercama



Stormschade aan de kerken

Vrijdag 18 februari eind van de middag, tegen het hoogtepunt van storm Eunice, kwam er een wat benauwd telefoontje vanuit de Hoflaankerk. De daar aanwezige organisten – leerlingen van Codarts en hun docent – meldden dat ze de dakpannen als knikkers over het dak hoorden gaan. En inderdaad, op het parkeerplaatsje lagen een paar versplinterde dakpannen en er stond een door dakpannen beschadigde auto. Pas zaterdag, bij daglicht, werd duidelijk dat de storm op het dak een behoorlijke ravage had aangericht. Er waren niet eens zo veel pannen naar beneden gevallen, maar op het dak lagen een heleboel pannen niet meer op hun plaats. Wim van As, die zich namens het college van kerkrentmeesters bezig houdt met de staat van het gebouw Hoflaankerk, ging aan de slag. Met een maandag kwam er al goedkeuring van de verzekering om te repareren en dinsdagmorgen kwamen mannen van firma Den Hoed met een hoogwerker om alles weer goed te leggen. Dinsdag eind van de middag was alles weer in orde. Een mooie snelle actie.

Marjolein Gorissen meldde desgevraagd dat er ook enige schade was bij Pro Rege, maar die is ondertussen ook al gerepareerd.

Leonard de Vos



Storm beschadigt Oranjekerk

In Schiebroek had stormschade gevolgen voor de kerkdiensten. “Aan twee kanten was een flink stuk van de dakbedekking van de toren afgeslagen,” zei Jurek Woller, voortrekker van de gemeente Noorderlicht in Hillegersberg-Schiebroek. De gemeente Noorderlicht liet weten dat de straat voor de kerk door de gemeente/brandweer was afgezet. Hierdoor waren de ingangen van de kerk niet bereikbaar en was het helaas niet mogelijk om op zondag 20 februari een samenkomst te houden. Ook een livestream bleek niet mogelijk. (uit het R.D)

De communicatie van Protestants Kralingen in de (nabije) toekomst

Elke maand houden wij u op de hoogte over de voortgang van de gedachtevorming over de communicatie in onze gemeente. Gelukkig zijn de coronamaatregelen sterk versoepeld en dat stemt de redactie gelukkig. Want nu kunnen wij als gemeente weer met elkaar koffiedrinken. En wij willen u graag in de gelegenheid stellen om persoonlijk te reageren op de vragen die wij eerder via Caleidoscoop stelden.

Wij hopen op dit moment dat wij op zondag 20 maart na de kerkdienst in de Hoflaankerk met u van gedachten kunnen wisselen over de toekomst van Caleidoscoop en de in september 2021 gelanceerde website. Natuurlijk ontvingen wij zowel schriftelijk als telefonisch al veel reacties en dat kan nog steeds:

Per mail: kopij@protestantskralingen.nl.

Telefonisch: 010 - 202 10 02 of 010 - 453 16 90.

Als oprisser nog even de vragen en een samenvatting van de reacties die wij reeds van u mochten ontvangen.

1. Wat is uw eerste reactie over deze modernisering?
2. Wat ziet u als voordeel?
3. Wat is het nadeel?
4. Hoe zouden we u kunnen informeren indien u geen internet heeft?
5. De wekelijkse nieuwsbrief wordt belangrijker voor informatie over diensten, activiteiten etc. Wat zou u daar vooral in willen lezen?

Wat als Caleidoscoop gaat verdwijnen?

- NEEE, niet dit blad ook al alleen digitaal!
- Jammer dat een vertrouwd kerkblad – onvermijdelijk – zal gaan verdwijnen.
- Als het kerknieuws wekelijks gebracht gaat worden kan het wat hapsnapperig overkomen.
- Een digitale Caleidoscoop wordt waarschijnlijk minder intensief gelezen.
- Het naslagkarakter verdwijnt sneller.
- Hoe kun je – naast de informerende – ook de verdiepende waarde (meditatie, artikel etc.) van een kerkblad op een website gestalte geven.
- Nadeel is verder dat je zelf in actie moet komen om naar website te gaan en voor Pastoralia dien je apart in te loggen. Caleidoscoop ligt gewoon op de deurmat.

Wat is het voordeel van de website?

- Een voordeel is dat het kerknieuws actueler gebracht wordt.
- De gemeente kan sneller en vaker geïnformeerd worden.
- Het geheel is in kleur weergegeven en je kunt rechtstreeks naar links verwijzen.



- Is onmisbaar in dit hedendaagse digitale tijdperk.
- Het biedt ook mogelijkheden om hier interactief mee om te gaan, bijvoorbeeld door middel van een soort chatbox.
- Pastoraal nieuws kan op deze manier snel onder de aandacht van de gemeente worden gebracht.
- Uitgebreide verslagen van bijvoorbeeld kerkenraadsvergaderingen zijn misschien minder geschikt, maar benoem de actuele punten en besluiten.

Hoe zouden we u kunnen informeren indien u geen internet hebt?

- Het zou fijn zijn als er incidenteel nog een papieren Caleidoscoop wordt uitgebracht. Bijvoorbeeld voor de zomer of rond kerst met daarin verdiepende artikelen, mooie interviews en wellicht een algemene terugblik of vooruitblik van hetgeen er in de gemeente speelt. Zo'n 'bewaarexemplaar' voorziet wellicht in behoefte voor iedereen?

Wat zou u daar vooral in willen lezen?

- De wekelijkse Nieuwsbrief bevat nu actuele informatie over activiteiten, kerkdiensten en is daarmee zeer nuttig. Wanneer de website meer is ingeburgerd zou de frequentie van de Nieuwsbrief wellicht kunnen worden aangepast.

Nieuwe website

- En we zouden het natuurlijk heel fijn vinden als u nu al regelmatig de website gebruikt: niet alleen voor het volgen van de diensten, maar ook het volgen van allerlei activiteiten. Want die gaan weer beginnen als de situatie het toelaat.

- Hebt u zich al aangemeld op de website? Als u zich opgeeft, komt u achter de versleutelde site waar u de personalia kan vinden en de adressen van mensen die u zou willen bereiken. Dat hebben al velen voor u gedaan, maar het mooiste is natuurlijk als iedereen dat doet! Als het u niet lukt, vraag dan hulp aan:

Henk van Drunen,

e: henkvdr@telfort.nl, t: 010 452 03 45

Wouter van der Bas,

e: wouterbas@outlook.nl, t: 010 413 59 16

De websiteredactie bekwaamt zich steeds meer in het verzorgen van een mooie en duidelijke website, maar er is altijd verbetering mogelijk, dus laat het ons weten als dat het geval is. Vooral het onderdeel 'mensen en organisatie' verdient uitbreiding. Als het u betreft, wordt u daar binnenkort voor benaderd om meer informatie te geven.

Thea van Santen – Kloosterman

Hennie van der Linden

Collectes januari 2022

De collectes voor de kerk brachten in januari € 979,45 op. Bart Reinders heeft alle zondagen van januari netjes bij elkaar opgeteld. En hij dankt u hartelijk voor uw bijdrage.

De diaconie kreeg van u:

2-jan.	Studentenpastoraat	€ 184,00
9-jan.	St. Ondersteuning Mensen zonder Verblifstittel / Pauluskerk	€ 278,50
16-jan.	Fonds Bijzondere Noden	€ 182,20
23-jan.	Bezoekgroep Asielzoekers R'dam	€ 253,35
30-jan.	Werelddiaconaat / Kerk in Actie	€ 258,80

Alle gevers hartelijk dank!

Namens de diaconie, *Johan Louwerse*

COLOFON CALEIDOSCOOP

Caleidoscoop is een uitgave van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen.

Redactie:

ds M.M. (Marianne) Bogaard, ds I.D. (Ilse) Hogeweg,
mw H. (Hennie) van der Linden, mw D. (Thea) van Santen,
dhr L.A. (Leonard) de Vos.

Adresadministratie:

Mw M. (Marina) Mekking (Kerkelijk bureau), postadres:
Postbus 4326, 3006 AH Rotterdam;
e: mekking@hervormdkralingen.com, t: 06 387 808 30.

Financiële administratie:

Dhr J.C. (Hans) Buitelaar, p/a Admiraliteitskade 74 Z, 3063 ED
Rotterdam, e: admin-G@protestantskralingen.nl. Caleidoscoop bankrekeningnummer: NL29 RABO 0373 7239 46 tnv Kerkblad Caleidoscoop te Rotterdam.

Eerstvolgende nummers:

Zaterdag 2 april hopen we dat het aprilnummer uitkomt, kopijsluiting maandag 21 maart. Het meinumnummer zou zaterdag 30 april moeten verschijnen, kopijsluiting dinsdag 19 april.

Redactie- en kopij-adres:

Leendert Butterstraat 44, 3062 XN
e: kopij@protestantskralingen.nl | t: (010) 453 16 90

Erediensten in maart

Vieringen worden live uitgezonden via kerkroep.nl en op protestantskralingen.nl/vieringen.



Protestantse Kerk



Veertigdagentijd

Alles komt goed?!

Op 2 maart is het Aswoensdag. In de traditie van de kerk worden dan de bewaarde palmtakjes verbrand van het jaar ervoor. Met de as krijgen mensen een askruisje, als teken van boete en rouw. Dit jaar was er in de Hoflaankerk een kort moment van bezinning vroeg in de avond om het begin van de veertigdagentijd voor Pasen te markeren.

In 2022 vallen de veertig dagen samen met het 'ontspannen' van de samenleving. Alles wordt versoepeld, en velen zijn toe aan uitbundigheid in plaats van bezinning. Dat lijkt een tegenstelling, maar het kan ons ook scherper maken op waar het in deze periode om gaat. We verlangen naar feest, terwijl er tegelijkertijd het besef is dat dat nog niet voor ieder zo voelt. We zien uit naar de overwinning van het licht, maar we kunnen het donker niet ontkennen. Het overkoepelende thema van deze veertig dagen is dan ook Alles komt goed?! We vieren met een uitroep dat ons vertrouwen sterker mag worden. En we benadrukken met een vraagteken dat er leed is waar we geen antwoord op hebben, dat ons stil maakt. Zo leven we bewust toe naar Pasen.



Zondag 6 maart

- Zondag Invocavit – Roept hij mij aan • Johannes 11: 55-12: 11
- 2de collecte: Kerk in Actie – Rwanda • m.m.v. de cantorij

Hoflaankerk, 10.00 uur: ds Marianne Bogaard

Jezus komt opnieuw in Bethanië, waar hij Lazarus tot leven heeft geroepen. Daar volgt een intiem tafereel. Maria zalft Jezus' voeten met olie. Zij richt zich volledig op hem, en ze draagt daarvoor iets kostbaars aan. Op welke manier is zij daarin voor ons een voorbeeld in ons geloofsleven? Wat geeft zij ons mee voor de veertigdagentijd?

Zondag 13 maart

- Zondag Reminiscere – Gedenk uw barmhartigheid
- Johannes 12: 20-36 • 2de collecte: Stichting Eboo – Kenia

Pro Rege, 10.00 uur: ds Ilse Hogeweg

Jezus vertelt over de graankorrel, die moet ster-

ven om vrucht te dragen. Zo zal het ook met hem gaan. Een bekend en prachtig beeld – tenzij het zó op ons afkomt, dat ook wij beseffen dat we álles los zullen moeten laten, om Jezus te volgen. Jezus gaat in dit gedeelte in gesprek met Griekse volgelingen, die hem grote levensvragen stellen.

Zondag 20 maart

- Zondag Oculi – Ogen • Johannes 12: 37-50 • 2de collecte: Verenigde Protestantse Gemeente Curaçao

Hoflaankerk, 10.00 uur: ds Ilse Hogeweg

Op deze Ogenzondag leren we onze ogen en ons hart opnieuw te richten. We kijken wég van onszelf, met Jezus zoeken onze ogen de Eeuwige, en zoeken we wat ons te doen staat. Deze wereld is vol dichte ogen en dichte harten. Hoe openen we onszelf voor het Licht van deze wereld? En hoe kunnen wij van het Licht getuigen?

Zondag 27 maart

- Zondag Laetare – Verheug je • Johannes 15: 1-8 • 2de collecte: Open Huis Crooswijk

Pro Rege, 10.00 uur: ds Ilse Hogeweg

Jezus spreekt over de wijnstok en de ranken. Draag vrucht, want ranken die geen vrucht meer dragen, worden weggesnoeid. Deze opdracht betekent meer dan 'blijf verbonden'. Het komt erop aan wat wij doen en de keuzes welke wij maken.

