

Caleidoscoop

Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen

Jaargang 20 nr 9 | mei 2022

Protestantse Kerk



Volgende Caleidoscoop zaterdag 4 juni, kopijsluiting maandag 23 mei.

Retouradres:

Leendert Butterstraat 44
3062 XN Rotterdam

Port Betaald



Wereldgeschiedenis en bloeiende jasmijn

Ieder jaar in mei raken de verhalen over de verwoesting van Rotterdam door het bombardement en de brand die daarop volgde me weer. Sommigen in onze gemeente hebben het als kind meegemaakt. Anderen hebben er zelf geen herinneringen aan, maar zijn elders opgegroeid omdat hun ouders moesten vluchten. Hun verhalen maken mij ervan bewust hoe ontwrichtend deze gebeurtenis en de jaren daarna zijn geweest. En hoe dat een leven lang kan doorwerken.

In zijn online toespraak voor de Tweede Kamer noemde president Zelensky van Oekraïne het bombardement op Rotterdam. In Oekraïne maken mensen nu mee wat hier deel van

de geschiedenis van onze stad is geworden. Het gewone leven is van het ene op het andere moment veranderd in een levensbedreigende situatie, waarvan je niet weet hoe lang die zal duren.

Ondertussen gaat ons leven gewoon door. Maar we kunnen niet om het grote leed heen dat via de media op ons afkomt. Dit is dichtbij. We zijn erbij betrokken als Europees land. Voor Oekraïense vluchtelingen zijn wij de 'eigen regio'. Hoe vind je een balans tussen al dat leed, je gevoel van machteloosheid en de dagelijkse dingen? En hoe spreekt het geloof daarin mee? Wat verwacht je van jezelf? Wat verwacht je van God?

De afgelopen weken werd ik opnieuw getroffen door de gedachten die Etty Hillesum heeft over onvoorstelbaar groot leed en je eigen kleine leven. Ik zocht teksten van haar uit voor de Stille Weekwandeling. Etty is een jonge vrouw wanneer de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Zesentwintig is ze, Joods, en ze woont in Amsterdam. Daar worstelt ze met zichzelf én met de vele beelden van menselijk lijden die op haar afkomen. Dat lijden komt vanwege haar Joodse afkomst steeds dichterbij. Troosteloos noemt ze de situatie. Onbarmhartig. "Mijn God, dit tijdperk is te hard voor broze mensen als ik ben", schrijft ze in haar dagboek. Terwijl ze aan haar bureau zit » lees verder op p. 2 »

Protestants Kralingen

Predikanten

ds Ilse D. Hogeweg, Kralingseweg 366 B, 3066 RC; e: i.hogeweg@protestantskralingen.nl, t: 435 41 44. ds Hogeweg houdt de woensdagmiddag en zaterdag vrij.

ds Marianne M. Bogaard, Goosse van der Windstraat 57, 3062 XM; e: m.bogaard@protestantskralingen.nl, t: 737 04 55

Secretariaat

Scriba van de gefedereerde kerkenraad:

Jeannette Schravessande, Postbus 4326, 3006 AH Rotterdam, e: scriba@protestantskralingen.nl.

Ledenadministratie

Melding van verhuizing, geboorte, huwelijk, overlijden svp doorgeven aan de wijkadministratie. **Gereformeerd:** dhr J.C. (Hans) Buitelaar, p/a Beelstraat 72, 3066 TL Rotterdam, t: 06 212 324 06, e: admin-G@protestantskralingen.nl. **Hervormd:** dhr G.H. Heere, Mia van IJperenplein 55, 3065 JK, t: 447 14 30, e: admin-H@protestantskralingen.nl

Financiën

Activiteitenkas: dhr H.M. (Henk) van Heijst, Emiliëhof 17, t 230 60 42. Bankrekeningnummer: NL90 RABO 0373 7120 81, SoW-gemeente Rotterdam Kralingen inzake wijkkas.

NH College van Kerkrentmeesters: postbus 4326, 3006 AH, e: cvk@hervormdkralingen.com Algemeen bankrekeningnummer: NL26 RABO 0373 7239 03. Uitsluitend Kerkbalans: rekeningnummer NL04 RABO 0373 7239 11.

NH Collectebonnen: verkrijgbaar in de waarden € 0,75, € 1,25 en € 2,50, in vellen van 20 stuks. Te bestellen via bankrekening NL26 RABO 0373 7239 03 van de Hervormde Gemeente Kralingen. Na ontvangst van uw betaling volgt toezending per post.

GK College van Kerkrentmeesters: dhr Flip Bukman, Kralingseweg 391 B, 3065 RD Rotterdam, 010 456 23 87,

GK Commissie VVB (Kerkbalans): mw N. (Nel) Slikker, t. 452 58 24 bankrek. NL27 RABO 0373 7109 84 t.n.v. Gereformeerde Kerk Rotterdam-Kralingen inz. Vrijw. Vaste Bijdr.

GK Collectebonnen: dhr B. (Bart) Reinders, Stalpaertstraat 102, 3067 XT Rotterdam, NL81 INGB 0003 5347 94, t.n.v. Geref. Kerk van Kralingen Coll. Bonnen.

Diaconie

Secretaris: dhr Leonard de Vos, Leendert Butterstraat 44, 3062 XN Rotterdam, t. (010) 453 16 90. NL33 RABO 0373 7130 10 ten name van Diaconie van de protestantse gemeente i.w. Kralingen.

Kerkgebouwen

Hoflaankerk, Oudedijk 2, 3062 AE Rotterdam, t: 411 20 75;

e-gemeentewerk: kosters@protestantskralingen.nl

e-verhuur: hoflaankerk@hervormdkralingen.com

Pro Rege, Oudedijk 113, 3062 AD Rotterdam. Koster/beheerder: mw M. Gorissen, t: 452 78 60, e: proregeinfo@kpnmail.nl

www.kerkomroep.nl

De kerkdiensten in Pro Rege en in de Hoflaankerk kunnen live worden beluisterd op www.kerkomroep.nl. Voor telefoons en tablets is er een speciale app. Ook achteraf zijn ze nog een paar maanden te beluisteren. Wie in aanmerking wil komen voor een kerkomroepradio wende zich tot H. Oosterhuis, t: 447 13 07.

Kinderoppas voor de kleinsten

Contactpersoon: Annemieke van der Meer, t: (010) 840 38 56, e: ajwspijker@hotmail.com

Kindernevendienst

Contactpersoon: Annemarie van den Toorn, t: (010) 202 14 98, e: kindernevendienst@protestantskralingen.nl

Autodienst Protestantse wijkgemeente

Pro Rege: dhr N.J. van Veen, t 452 68 72

Hoflaankerk: dhr H. Oosterhuis, t 447 13 07

www.protestantskralingen.nl

» vervolg van pagina 1

Wereldgeschiedenis en bloeiende jasmijn

kijkt ze echter uit op de jasmijn achter het huis. Ze oefent zich om te blijven genieten van de kleine dingen. Niet als vlucht uit de werkelijkheid, maar om het daarin uit te houden. "Dit is geen leven meer", noteert ze: "angst, verbittering, haat, wanhoop. Leven wij niet iedere dag een heel leven? Ik ben bij de hongerenden, bij de mishandelden, iedere dag, maar ik ben ook bij de jasmijn en bij dat stuk hemel achter mijn venster".

We hoeven, leer ik van Etty, onze solidariteit met wie lijden niet uit te spelen tegen dagelijkse momenten van vreugde. Juist omdat zij beeft hoe bedreigd het leven is richt ze haar aandacht op dat wat in het grote wereldleed nog geluk brengt. "Maar nu ben ik alweer alleen nog maar mezelf" constateert ze als de oorlog iets meer dan een jaar gaande is, "Etty Hillesum, een vlijtige studente in een vriendelijke kamer met boeken en een vaas margrietten. Ik loop weer in m'n eigen smalle bedding en het contact met 'Mensheid', 'Wereldgeschiedenis' en 'Lijden' is weer afgebroken. Dat moet ook, anders zou een mens helemaal gek worden". Voor haar heeft dat alles met geloof te maken. Meerdere teksten in haar dagboek lezen als een gebed. Ze ziet God als degene die in ons woont met zijn Liefde en Barmhartigheid, en die als het ware steeds weer opnieuw opgegraven moet worden. Het is aan ons om Hem te helpen en die Liefde en Barmhartigheid in onszelf te

bewaren, ja zelfs tot het laatst toe te verdedigen. De jasmijn is daarvan een symbool:

"De jasmijn achter mijn huis is nu helemaal verwoest door de regens en stormen van de laatste dagen, haar witte bloesems drijven verstrooid in de modderige zwarte plassen op het lage dak van de garage. Maar ergens in mij bloeit die jasmijn ongestoord verder, net zo uitbundig en teder, als ze altijd gebloeid heeft. En ze verspreidt haar geuren rond de woning, waar jij huist, mijn God. Je ziet, ik zorg goed voor je".

In 1943 wordt Etty Hillesum gescheiden van haar jasmijn. Ze gaat in 1942 vrijwillig naar Westerbork als medewerkster van de Joodse Raad, om mensen bij te staan. In 1943 wordt ze afgevoerd naar Auschwitz. Ook voor haar ligt in Amsterdam een struikelsteen in het trottoir, ze keert niet terug. De wereldgeschiedenis heeft haar overweldigd. Maar uit de brieven die ze vanuit Westerbork geschreven heeft weten we dat de jasmijn in haar is blijven bloeien, dat haar concentratie op wat op dat moment van waarde was haar heeft geholpen om innerlijk niet te bezwijken. Zo heeft zij God steeds weer in zichzelf opgegraven.

De citaten zijn uit: "Het verstoorde leven". Dagboekanteekeningen van Etty Hillesum 1941-1943.

ds Marianne Bogaard

JOM HA SJOA gedenkdienst

Jaarlijkse herdenking in Rotterdam van de moord op joodse medeburgers en van oorlogsgeweld nu

zondag 1 mei 2022

19.00 uur

Laurenskerk Rotterdam



David Olère, zelfportret, 1952

onder verantwoordelijkheid van de kerken in Rotterdam en leden van de Joodse gemeenschap in Rotterdam

Informatie: dmattijzen@hotmail.com / www.sjoaberaadrotterdam.nl

In 1951 besloot het Israëliësch parlement, de Knesset, om jaarlijks op 27 Nissan (in de joodse jaartelling) de zes miljoen slachtoffers te gedenken die het Naziregime onder de Joden in Europa en Afrika had gemaakt. In Nederland was het Rabbijn Awraham Soetendorp die

in 1983 de Christenen oproep tot mede gedenken: "niet het gevoel van schuld moet versterkt worden, maar het bewustzijn van verantwoordelijkheid." In Rotterdam werd de eerste gedenkbijeenkomst in 1984 in de Laurenskerk gehouden.

Pasen 2022!



Hoe feestelijk mochten we dit jaar het Paasfeest weer vieren! Vóór Pasen waren er de ingetogen vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake op zaterdag, maar op die stralend zonnige 1e Paasdag was er het Paasontbijt, zongen we uit volle borst 'Christus onze Heer verrees' en werd de mooie orgelmuziek van Wouter van der Wilt opgeluisterd door het vrolijke trompetgeschal van Hans de Munnik. Er was een prachtige doop van Pieter Christiaan van Zwiene en zelden was er in de Hoflaankerk zo'n grote kinderschare getuige van. Verder werden de nieuwe Paaskaarsen ontstoken en was het extra leuk dat Els, de dochter van Hennie van der Linden, persoonlijk uit Ecuador aanwezig was en de collecte voor de stichting 'La Sonrisa Naranja' kon toelichten. Al meer dan 10 jaar is die stichting actief in de achterstandswijken van Guayaquil in Ecuador, alwaar Els met haar man als arts werkzaam is. Na afloop uitbundig koffiedrinken en elkaar ontmoeten. Hoe vreugdevol getuige ook de foto's.

Thea van Santen - Kloosterman

Linksboven: aan het einde van de Paaswake met kaarsjes in de hal van Pro Rege. Hierboven: het Paasontbijt in de Hoflaankerk. Links: de doop van Pieter van Zwiene in de Hoflaankerk.



Tasjes met Paasgroeten

Met medewerking en inbreng van gemeenteleden (dank aan de fam. v.d. Gaag voor heel veel buxus), tieners, tienerleiding en pastorale medewerkers is er ook dit jaar een tasje met Paasgroeten naar vele gemeenteleden gebracht. Het bracht mooie ontmoetingen met zich mee. Bovenal gaf het iedereen de mogelijkheid om Palmпасen, de Stille Week en Pasen thuis en in de kerk intensief mee te vieren.

Ik hoop van harte dat dit mooie teken van verbondenheid, samen met de wens van Licht, Hoop en Vrede voor onze wereld een jaar lang met ons mee mag gaan!

Annie van Hoof, pastoraal ouderling



Het boek Troost, onze kring, het vervolg

In een voorjaar waarin, mede door de oorlog in Oekraïne, onze hoop en waarden aangevochten worden, hield onze kring zich eerder bezig met hoe de stoïsche Cicero en de geestdriftige Paulus zich staande hielden in moeilijke tijden. Donderdag 31 maart onderzochten we wat Max Weber en Albert Camus aanreiken.

In de vorige Caleidoscoop hebt u kunnen lezen dat gemeenteleden het boek Troost van Michael Ignatieff bespreken. Ignatieff schetst met vaardige pen het gedachtegoed van invloedrijke mensen (vooral mannen) uit de Europese geschiedenis, die met vragen kampten, waar wij ook mee zitten. Troost is een zoektocht naar wat er van mooie voornemens, zekerheden, overblijft, als zware tegenslag mensen treft. Als machten en krachten om je heen tekeer gaan, wat doet er dan werkelijk toe om verder te kunnen? Als je meer op je dak krijgt dan je aankan, als vrome praatjes je gestolen kunnen worden, wat helpt om het uit te houden?

In duistere tijden zoals nu zijn we allemaal als de wachter in hoofdstuk 21 van Jesaja, die hulpeloos de val van Babylon aanschouwt. Vandaag de dag zal zo'n Bijbelse verwijzing bij studenten grote vraagtekens oproepen; in de bomvolle collegezaal in 1917 was het nog klare taal, al wilde Weber zichzelf niet meer gelovig noemen. Je kan niet wachten tot God je komt redden, zei hij, want God is een vreemde geworden. Voor politiek heb je trouwens niks aan de Bergrede, want dan heb je nooit de moed om kwaad met geweld te bestrijden. Denk ook niet, waarschuwde hij, dat de wetenschap ons iets van zingeving gaat aanreiken. Dat kan zij niet. En een ideologie als het Communistisch Manifest is evenmin geschikt als leidraad, want die verleidt gegarandeerd tot samenspannen met het kwaad. Aldus een sombere, profetische Weber meer dan een eeuw geleden. Heeft Weber ons op het gebied van troost wel iets te bieden?, vroeg ds Ilse Hogeweg. Een vraag, die zich niet zo gemakkelijk laat beantwoorden. De geleerde heeft weliswaar een belangrijke studie aan de protestantse ethiek gewijd, maar rekent af met religieuze troost als veilig anker. Het intellectuele antwoord dat Weber voorhoudt is, dat het erop aankomt bescheiden te zijn, zelf hoop te scheppen (dat moet je ook maar kunnen, verzuchten we), zelf verantwoordelijkheid te nemen. In ieder geval niet te vluchten in haat of in levensgevaarlijke illusies.

Nu is het aardige van het boek Troost, dat Ignatieff je langs verheven gedachten van waar-

devolle denkers gidst, maar en passant ook een en ander onthult, over hoe ze persoonlijk verlies en stress doorstonden, dan wel soms helemaal niet aankonden. Nieuw was voor ons dat Weber zware depressies heeft gekend. Al rond zijn dertigste had hij een buitengewoon ernstige burn-out. Zijn vrouw schreef dat hij nog geen bal in de kerstboom kon hangen. Zo erg was het. Zijn werk aan de universiteit moest hij opgeven. Psychiatrische opnames volgden. Jaren zwakte Weber doelloos rond. Tot op een van zijn omzwervingen een schilderij van Rembrandt in het Haagse Mauritshuis hem bij de kladden greep. Het was herkenning in 'Saul en David', verbondenheid met een aangevochten schilder ook, die hem weer tot leven wekte. Daar droeg trouwens ook nog een nieuwe liefde aan bij. Toen Weber in 1920 overleed aan Spaanse griep zaten zijn vrouw én zijn maîtresse samen aan zijn sterfbed. Dát is troostrijk, zeiden we (ja natuurlijk ook dat die vrouwen zo gezusterlijk over hem waakten), maar vooral dat zo'n veelbelovende, knappe kop het dus ook gewoon kan overkomen. Weber heeft fantastische studies nagelaten, maar is een kwetsbare man gebleven. Het troostrijke zit voor ons in zijn – voor velen herkenbare – worsteling met zijn demonen en dat hij ondanks dat toch veel voor anderen betekend heeft. Dat je het jaren zo te kwaad kan hebben en er toch niet mee samenvalt. Dat je onverwacht opgetild kan worden door kunst. Daar hebben sommigen van ons zelf weet van en anders wel mensen die wij kennen.

Meer dan de wetenschapper Weber sprak de schrijver Albert Camus tot ons hart, ook al deelt hij met Weber een sterk gesecculariseerd wereldbeeld. De mens moet zich staande zien te houden tegenover een onverschillige, zwijgende hemel, meent Camus. Door ziekte (tbc) en Duitse bezetting, verkeerde Camus langdurig in levensgevaarlijk isolement. In het besef dat je al je zekerheden zomaar kwijt kan zijn, is hij De Pest gaan schrijven. Al tijdens de pandemie veel herlezen, de laatste maanden actueler dan ooit. Camus was de Duitse bezetting als een pestepidemie gaan zien: 'Moeders, kinderen, minnaars, echtparen, die er een paar dagen daarvoor nog van waren uitgegaan dat het maar een afscheid voor korte duur zou worden, die elkaar op het perron een afscheidskus hadden gegeven en een paar trievale woorden hadden uitgewisseld omdat ze zeker wisten, dat ze elkaar over een paar dagen, hooguit een paar weken, weer zouden zien, verblind door ons blinde mensengeloof in de nabije toekomst en dus door dat afscheid in



geringe mate of helemaal niet afgeleid van hun dagelijkse bezigheden – al die mensen ontdekten plotsklaps, zonder dat ze daarvoor gewaarschuwd waren, dat ze hopeloos geïsoleerd waren en elkaar niet meer konden bezoeken of zelfs met elkaar konden communiceren.' Belangrijk thema in heel het oeuvre van Camus is, waarom – terwijl velen collaboreren – andere mensen opstaan in verzet, ook als het maar de vraag is of het kwaad wel overwonnen kan worden. Een ander thema is zijn woede over valse troost. Hij beschrijft schrijnende situaties, waarin priesters de meest pijnlijke situaties met vrome praatjes menen te moeten lardereren en geen knip voor de neus waard blijken te zijn. Toch hoedt hij zich voor al te snelle oordelen. Dat bracht ons erop vast te stellen, dat gelovigen nog wel eens aanmatigend kunnen oordelen als iemand het leven trotseert zonder geloof. Eigenlijk past het ons, gelovigen, met respect te erkennen, dat niet-gelovigen net zo goed een volledig vervuld leven kunnen leiden, waarin niet zelden bewonderenswaardig veel goeds wordt verricht. Als het leven meedogenloos en onrechtvaardig wordt, doe je er goed aan er gewoon maar te zijn, je mond te houden, iemands hand vast te pakken, water te geven, schone kleren aan te trekken, te verschonen en proberen het lijden te verlichten. De meest helende troost kan woordeloos zijn. Zijn arme, analfabete, dove, moeder had het Albert Camus in Algiers voorgeleefd.

Ons troost-groepje is gegroeid, maar er is nog plek voor je. Het is natuurlijk aardig je van te voren in te lezen, maar het is niet noodzakelijk. Je kan zo instappen. We komen weer samen op donderdag 12 mei, om 15.00 uur in de kerkenraadskamer van de Hoflaankerk.

Thalieu Koopman

24-28 mei 2022

Serve the City Hemelvaartsactie(s) in Kralingen

Het is fijn dat er dit jaar weer allerlei acties door Serve the City gehouden kunnen worden. Kerken – christenen – in actie voor de stad. Inmiddels in 12 wijken in Rotterdam organiseren zij met elkaar buurtprojecten rond Hemelvaart. Vorige week sprak ik met diaken Liesbeth de Boer. Namens onze kerk in Protestants Kralingen fungeert zij als contactpersoon.

“Wat moet ik mij daar bij voorstellen?” vroeg ik haar.

“Nou, daar komt best een en ander bij kijken” vertelt Liesbeth. “Allereerst heb ik overleg met alle meewerkende kerken. Partners in Kralingen zijn bijvoorbeeld: De Evangelische Broedergemeente Rotterdam, de Hervormde Gemeente Kralingen West, Kom en Zie, R.K. Lambertusparochie, de Methodist Church en wijzelf natuurlijk als Protestants Kralingen. Inhoudelijk onderhoud ik de contacten daar waar acties worden gehouden zoals Pniël – samen met Wouter van der Bas – en heb ik overleg met de filiaalchef van Albert Heijn in het kader van de Voedselbankactie. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat alles financieel geregeld wordt. Bij de gemeente kunnen we budget aanvragen en daarvoor maak ik dan inzichtelijk wat alle acties gaan kosten.

“Wauw, een veelomvattende taak, maar welke acties betreft het nu specifiek?”

“Allereerst hebben we natuurlijk vrijwilligers nodig om de geplande acties tot een geslaagd succes te maken. De vraag is dus: Wil jij samen met christenen uit allerlei lokale kerken Gods liefde uitdragen in Kralingen? Doe dan mee met de Serve the City Hemelvaartsactie! Je kunt meedoen als vrijwilliger bij de volgende projecten:



1. Sociale activiteiten voor bewoners van Pniël

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vullen van planten- en bloemenbakken binnen het tehuis. Veelal gebeurt dat samen met de bewoners zelf.

2. Inzameling Voedselbank

Op zaterdag 28 mei staan we bij Albert Heijn op de Oudedijk en informeren we de klanten over de actie en verzamelen vervolgens de voedselproducten bij de uitgangen. Daarnaast worden onze gemeenteleden uiteraard ook nog in de gelegenheid gesteld om voedselproducten aan te leveren bij de kerkdiensten van Hemelvaartsdag 26 mei en de zondag erna, 29 mei. Na het grote succes van vorig jaar gaan we ook weer folderen in de straten rond de Hoflaan-kerk. Buurtbewoners kunnen op dinsdag 24 mei en op vrijdag en zaterdag 27 en 28 mei producten inleveren bij de Hoflaan-kerk. Precieze tijden komen in de Nieuwsbrief (en in de folder, natuurlijk).

3. Havenzichtactie voor bewoners

Deze actie wordt georganiseerd door EBG, maar er zijn natuurlijk wel vrijwilligers nodig. Er wordt gedacht om per etage een wat luxere lunch uit te serveren. Deze zijn namelijk over

het algemeen wat karig en in de avondmaaltijden is reeds voorzien.

4. Thee in de Tuin voor ouderen, bij de Lambertuskerk op zaterdag 28 mei.

De organisatie wordt door Kralingen West uitgevoerd, maar ook hier zijn vrijwilligers nodig. Denk aan gastheren en -vrouwen, bedieners, muzikanten en hulp bij het klaarzetten en opruimen. Naast vrijwilligers voor deze actie worden ook specifiek ouderen van harte als gast uitgenodigd.

5. Kleurplatenactie

De kleurplaten zijn vanuit alle meewerkende kerken inmiddels uitgezet en worden vervolgens weer verdeeld onder de bewoners van Pniël, Havenzicht en bereiken ook rechtstreeks een aantal brievenbussen.”

“Alles bij elkaar een ambitieus project. Waar kunnen vrijwilligers zich aanmelden?”

“Voor het aanmelden en/ of vragen kun je altijd bij mij terecht:

Liesbeth de Boer (diaken)

Telefoon 010 - 447 34 66 of 06 382 733 78.

Bij het aanmelden als vrijwilliger voor ‘Thee in de Tuin’ bij de Lambertuskerk kun je je beter rechtstreeks aanmelden bij Kralingen West via e-mailadres tindetuin@gmail.com.”

Tot slot wens ik Liesbeth veel succes met alle acties; ik hoop dat velen zich als vrijwilliger aanmelden en dat de weergoden ons goed gezind zijn.

Thea van Santen - Kloosterman

Samen wandelen of Rummikub:

Kerkmaatjes gezocht

Het is weer zo ver: de kerkmaatjes worden weer gevraagd, gezocht, gebeld en gekoppeld. Je doet toch zeker ook (weer) mee?!

Wat is het ook al weer:

Kerkmaatjes zijn twee gemeenteleden, die samen deze zomer voor één keer (of vaker, maar dat spreek je samen af) een activiteit doen die beiden leuk vinden.

Bijvoorbeeld samen een spelletje doen, een kopje koffie drinken, een wandeling of fietstocht maken, rummikuppen, naar een museum of samen hardlopen ...

Het ene gemeentelid gaat naar de ander toe:

dus als je je opgeeft wel even aangeven of je gaat of wilt ontvangen.

Geef je op bij:

Hennie van der Linden:

hennie.linden@ziggo.nl | 06 146 437 56

ds Ilse Hogeweg

i.hogeweg@protestantskralingen.nl

(010) 435 41 44 of 06 364 368 78

ds Marianne Bogaard

m.bogaard@protestantskralingen.nl

(010) 737 04 55 of 06 835 321 89

Of – als je één van ons in de kerk ziet – even



aanspreken en opgeven. We willen je naam, adres en telefoonnummer. En geef aan of je naar de ander toegaat of bezocht wilt worden. Heb je goede ervaringen bij vorige gelegenheden: geef het door en maak ook anderen enthousiast. Ken je mensen die thuis zitten en er geen erg in hebben om zich op te geven: maak hen erop attent!

Op zondag 10 juli worden na afloop van de dienst de namen getrokken, en zo combinaties van de 2 kerkmaatjes gemaakt. Je hoort dat tijdens die dienst! (Of snel daarna als je niet aanwezig bent.)

Hennie van der Linden

Na 2 lange coronajaren:

Pniël bewoners weer volop naar de Hoflaankerk

De bewoners – tijdelijk of permanent – van Pniël moesten het geruime tijd stellen zonder fysieke aanwezigheid bij de erediensten in de Hoflaankerk. Voor hen golden de coronabeperkingen gedurende een hele lange tijd misschien nog wel meer dan voor anderen.

Wat een vreugde om hen met Pasen zo weer te kunnen begroeten. De vrijwilligers die hen vanuit Pniël ophaalden, hadden het er maar druk mee. De bewoners moeten zelf aangeven of zij naar de kerkdienst willen. Dan moet het verplegend personeel ervoor zorgen dat de mensen tijdig aangekleed zijn en ontbeten hebben, zodat zij in hun rolstoel of met de rol-

lator door de vrijwilligers opgehaald kunnen worden.

Op paasmorgen sprak ik een aantal van hen. Wat waren ze blij om weer in zo groten getale de kerkdienst te kunnen bijwonen. Een mevrouw verheugde zich vooral op het zingen en de orgelmuziek, want dat had ze erg gemist. Een andere bewoner betreunde het feit dat hij niet meer naar zijn eigen huis kan, maar is juist daarom extra blij met deze service. Verder was er een dame die mij gewoon glimlachend aankeek en tevreden en bevestigend knikte.

Er was trouwens ook een rolstoelganger die

zelfstandig vanuit zijn eigen huis naar de kerk komt en daar volop van geniet.

Kortom, uit deze ‘rondgang’ bleek weer eens te meer hoe belangrijk het voor de mensen is om fysiek in de kerk aanwezig te kunnen zijn. Daarom is het ook van cruciaal belang dat er steeds voldoende vrijwilligers zijn om deze mensen 1 x per veertien dagen te vervoeren. De coördinator Hiddo Oosterhuis is nu weer druk vrijwilligers aan het werven. Mede omdat een aantal oudere vrijwilligers is gestopt.

Hopelijk gaat dat vast lukken en anders zult u zeker van hem horen.

Thea van Santen - Kloosterman

Meiwandeling



Meiwandeling in het bos

Ook dit jaar willen we rond 4 en 14 mei gedenken door samen te wandelen. We gaan in groepen van drie op pad en delen wat deze dagen bij ons oproepen. Hoe leefde de oorlog in jouw familie? Welke verhalen zijn jou doorgegeven? We lezen een tekst die tot nadenken stemt.

Dinsdag 10 mei, 20.00-21.00 uur. Verzamelen bij het bruggetje voorbij de molens aan de Plaszoom. Wil je meedoen? Meld je dan uiterlijk dinsdagmorgen via de app of de mail bij ds Marianne Bogaard: 06 835 321 89 of m.bogaard@protestantskralingen.nl.

Wandelroute door Kralingen

Het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940, richtte grote verwoestingen aan in Kralingen. Vorig jaar werd in onze gemeente een route samengesteld langs plekken die ons herinneren aan de oorlog en de afschuwelijke gevolgen daarvan voor weggevoerde Joodse medeburgers, omgekomen verzetsstrijders en Kralingers die getroffen werden.

De route start bij de Steen van de miljoenen tranen tegenover Pro Rege en kan aangevraagd worden bij ds Marianne Bogaard: 06 835 321 89 of m.bogaard@protestantskralingen.nl.

De Duurzaamheidsgroep

Wandelen op het Eiland van Brieneoord?

Onder de bekendste brug van Nederland ligt een groene oase, waar je voor even kunt ontsnappen aan de hectiek van de stad. Dwalend over het eiland passeer je verwilderde bosschages, volkstuinten, een natuurspeeltuin, een oude bouwput en een getijdenpark waar het Maaswater twee keer per dag binnenstroomt. Extra verrassingen zijn de weidse uitzichten op de Van Brieneoordbrug en de markante skyline van de stad. Eigenaar en beheerder van dit eiland is de gemeente Rotterdam.

De Duurzaamheidsgroep nodigt alle liefhebbers uit voor een bezoek aan het Eiland op woensdag 11 mei 2022. De nieuwe Ben Schopbrug is gemakkelijk begaanbaar voor fietsers en voetgangers, maar ook voor mensen die wat moeilijker ter been zijn. De fiets kan direct voorbij de brug gestald worden.

Wie die dag niet voor de fiets kiest, kan zich aansluiten voor de – korte – busreis vanaf Kralingse Zoom. De busreizigers verzamelen om 10.45 uur boven bij station Kralingse Zoom, de fietsers ontmoeten elkaar om 10.45 uur beneden bij de parkeerplaats.

Tip: Aangezien de eetgelegenheden op werkdagen niet open is, adviseren wij om een eigen lunchpakket mee te nemen.

Wij hopen op mooi weer en verzoeken u aan te melden bij Riny Torn, t. (010) 235 54 48, e-mail: rinytorn@hetnet.nl

Euthanasie: een goede dood?

We komen het tegen in het pastoraat: de wens om waardig te sterven, op een zelfgekozen moment. Het gesprek daarover wordt steeds vanzelfsprekender in onze samenleving, sinds de start van de euthanasiediscussie eind jaren zestig. Hoe spreekt ons geloof daarin mee?

In 1986 kwamen zowel de Gereformeerde Kerken in Nederland als de Nederlandse Hervormde Kerk met het rapport ‘Euthanasie en pastoraat’. We kijken hoe de kerken instapten in de euthanasiediscussie, en hoe die discussie zich verbreedde van ernstig lijden naar levensmoeheid. En we stellen met elkaar niet alleen de vraag wat waardig sterven is, maar ook wat waardig leven is vanuit geloofsperspectief.

Deze avond is allereerst bedoeld voor pastorale medewerkers en contactpersonen, maar ook andere gemeenteleden zijn uitdrukkelijk welkom!

Donderdagavond 12 mei, 20.00 uur, Hoflaankerk.
Ds Marianne Bogaard leidt de avond



Pastoralia



Verspenen

Als je bloemzaad of moestuintjeszaad gezaaid hebt, is het prachtig om de kiemplantjes te zien opkomen. Maar er komt altijd een moment dat je zult moeten beginnen aan het geduldwerkje van verspenen. Anders groeien de plantjes te dicht op elkaar, en is er niet genoeg ruimte, licht en voedsel. Zo gaat het ook met het geloof van mensen: wat gezaaid wordt, komt op, maar wat in ons groeit, heeft lucht, licht, ruimte en voedsel nodig. We zullen telkens opnieuw moeten zoeken naar wat ons geloof kan voeden. Zo mogen we groeien als mens, groeien door de tijd, groeien in volwassenheid van geloof. Door alle hoofdstukken van ons leven heen – de moeilijke hoofdstukken vragen ander voedsel dan de mooie. Laten wij in deze paastijd ons bezinnen en blijven vragen: op welke plek vinden wij lucht en voedsel? Van wie kunnen we meer leren, wie reikt ons een nieuw licht aan? Laten wij telkens verder zoeken naar wat ons doet groeien tot een volwassen geloofshouding.

Paaskaarsen

De Paaskaarsen 2021 zijn met ons hartelijk meelevens en onze dank voor hun inzet gebracht bij

De kinderpaaaskaarsen zijn gebracht bij

, omdat zij allebei dit jaar 4 jaar zijn geworden.

Bloemen

In april gingen de bloemen uit de 4 zondagsdiensten achtereenvolgens naar

naar , naar de en

(3 april) werd hartelijk bedankt omdat ze in coronatijd 100x een filmpje voor de kinderen van de kindernevendienst op YouTube heeft gezet. Op die manier konden de kindernevendiensten toch enigszins doorgaan.

, kreeg op 10 april de bloemen omdat ze jarig is geweest, ze is 80 jaar geworden. Op 17 april, Paaszondag, werd in een ouderwets volle kerkdienst de kleine gedoopt. Zijn ouders, kregen de Paasbloemen mee naar huis. en kregen de bloemen toen weer een keer in een dienst voorging in onze gemeente, 24 april. Ook voor omdat zij haar master Gezondheidsrecht heeft behaald.

Meeleven

Watermeterpad 57, is in het ziekenhuis opgenomen geweest met ernsti-

Bedankje van

Hartelijk dank voor de vele kaarten, appjes, mailtjes, telefoontjes, maar ook bezoeken, bloemen en vrolijke voorjaarsplanten, ... tijdens mijn verblijf in het IJssellandziekenhuis en Pniël maar ook nu thuis. Het was en is hartverwarmend. De genezing van de heup gaat voorspoedig, ik hoop binnenkort weer goed te kunnen lopen.
Hartelijke groeten,

ge longklachten. Gelukkig is behandeling goed aangeslagen en kan zij thuis verder herstellen. Wij wensen haar heel veel sterkte.

heeft het gelukkige bericht ontvangen dat zij gezond is verklaard. Wij zijn dankbaar met haar en haar gezin.

(Kralingseweg) heeft goede berichten ontvangen en hoeft pas over een half jaar weer terug te komen voor controle.

Afscheid en dank

Tot een paar jaar terug zijn er heel wat kilo's papier verzameld voor de kerk op het grote erf aan de , waar woonden. In hun keuken maakten zij op verzoek soep voor gemeentebijeenkomsten, zoals de adventsmaaltijd. De gemeente Rotterdam wil de grond echter voor andere doeleinden gebruiken, zij moesten er weg. In de week na Pasen verhuisden ze naar de Burgemeester . Wij danken hen voor hun betrokkenheid en inzet!

Naar U

*Dit is de eerste schuchtere groei,
een zich ontplooien naar het licht.
Eéns is van liefde en geduld
de tijd vervuld, –
dan staat mijn stille tuin in bloei.
En elk aandachtig bloemgezicht
is toegericht
naar u.*

Ida Gerhardt

*Uw pastores ds Marianne en ds Ilse Hogeweg
groeten u hartelijk!*

(ds Ilse Hogeweg is afwezig van 1-9 mei)

Samen eten in Pro Rege
HARTIGE TAARTEN
toetje door Tineke van der Ziel

inschrijven:
vrijdag 13 mei 17.30 uur ontvangst 18.00 uur eten | € 6,-
zondag 8 mei of bel Nico van Veen: t (010) 452 68 72

Ouders, kinderen, allemaal



Tijdens de Paasdienst op 1e Paasdag zijn zowel de nieuwe grote kaars als de speciale kinderkaars ontstoken. Verder zijn de kinderpaaskaarsen van afgelopen jaar bij Nienke van der Meer en bij Tine Marquart gebracht, omdat zij allebei dit jaar 4 jaar zijn geworden.

100 filmpjes

Alle kinderen en de kindernevendienstleiding zijn natuurlijk erg trots op onze Annemarie! Honderd filmpjes heeft zij gemaakt voor de kinderen, elke week, door de hele coronatijd heen. Zo konden alle kinderen tóch met eigen leiding het bijbelverhaal horen. Of Annemarie nu op vakantie was, of zelf corona had: ze bleef filmpjes opnemen, almaar door. Om haar te bedanken maakten de kinderen op 3 april een mooie oorkonde voor 100 inspirerende verhalen. Mét een prachtige tekening van Annemarie in haar caravan, terwijl ze filmpjes opneemt. Nu is het mooi geweest, en gelukkig kan er weer gewoon kindernevendienst zijn. Alle filmpjes zijn er nog, dus wie wil kan alle mooie verhalen nog zien – zelfs bingewachten. Annemarie, hartelijk dank en wat zijn we trots op je!



Heel veel NPRS in de Hoflaankerk!

Mogelijk dat u onlangs in de Hoflaankerk een velletje papier heeft aangetroffen met een groot zwart vraagteken erop geprint, of een uitroepteken. Drie dagen lang zijn die in grote aantallen in de kerk gebruikt. Dat komt zo: de Nieuwe Park Rozenburgschool is op bezoek geweest. Nadat door corona de schoolkerkdienst twee jaar achter elkaar niet kon doorgaan, is gekozen voor een ander kennismakingsplan. De Hoflaankerk is twee weken voor Pasen bezocht door alle groepen van de NPRS. Dat zijn

echt héél véél kinderen. Per bezoek 80 kinderen, misschien nog wel meer, en dat dan 8 keer. Iedere keer hetzelfde stramien: “Kinderen, kijk eens rustig om je heen, zie je dingen waarvan je niet weet wat het is, leg er – als je een teken krijgt – een vraagteken bij. Zie je dingen die je mooi vindt, of interessant, leg er een uitroepteken bij. En daar gingen ze. Allemaal de preekstoel in. En tientallen vraagtekens en enkele uitroeptekens bij het doopvont. Nou ja, eigenlijk overal lagen in de kerk vraagtekens

en uitroeptekens. En ds Ilse Hogeweg legde daarna dan van alles uit over wat er gebeurde rond het doopvont, of in de preekstoel, en bij al die andere plekken waar vraagtekens en uitroeptekens waren gelegd.

Daarna het verhaal van Jozef, op de beamer en verteld. En tot slot een lied dat de kinderen al met de klas hadden ingestudeerd. Zelden heb ik kinderen zo hard en met zo veel overtuiging horen zingen in de Hoflaankerk. Het was mooi om het allemaal mee te maken. (LdV)

La Sonrisa Naranja in de Prinsenlandkring



Het was al weer even geleden dat de mensen van de Prinsenlandkring iets hoorden over de stichting La Sonrisa Naranja, die vanuit Protestants Kralingen gesponsord wordt. Maar nu Els van der Linden zelf in Nederland was, kon haar bezoek aan Prinsenland natuurlijk niet uitblijven en vertelde ze haar verhaal over haar werk in Guayaquil. Al 15 jaar bevlogen en

gepassioneerd, samen met haar man Gonzalo. Ook zij zijn door een diep dal gegaan in coronatijd en ook daar was het virus niet alleen een aanslag op lichamelijke klachten, maar ook financieel, sociaal en psychisch. Het drugsgebruik, de prostitutie en criminaliteit zijn enorm toegenomen, wat een aanslag is op de veiligheid in de wijk. Maar dat weerhoudt Els, Gonzalo en hun team er niet van om dapper door te gaan en zelfs te zoeken naar verbeteringen ter bevordering van de gezondheidszorg van de mensen in de wijk daar.

Er zijn nieuwe plannen om hun team te vergroten door het aantrekken van een fysiotherapeut en een voedingsdeskundige. En in hun dromen denken ze aan het aanschaffen van een röntgenapparaat! Heel kostbaar maar wellicht haalbaar door sponsoring en de eerste bijdrage werd daar al overhandigd. Daarvoor dank!

Hennie van der Linden

Studiedagen Liedboek

Veel nascholing voor predikanten is uitgesteld vanwege corona. Er is een inhaalslag – dus in de loop van dit jaar zullen vele collega's weer goed getraind, met up-to-date inzichten en geïnspireerd verder gaan met hun werk. Ook mijn geplande studiedagen over de theologie van het Liedboek werden 2 jaar uitgesteld naar deze maand mei. Ik volg een zgn. 'cluster': 3 x 2 studiedagen over 3 thema's. Eerst over de psalmen. Ons huidige Liedboek heeft integraal de vertrouwde berijmde psalmen op 'Geneefse melodieën' overgenomen. Daarnaast staan er bewerkingen van psalmen in (zoals 23a, 23b enz.). Dit jaar komt er een uitbreiding uit van de psalmbewerkingen. De eerste cursus stelt de spannende vraag: in hoeverre doen we de psalmen recht in de manier waarop we ze nu zingen? De tweede cursus gaat over de theologie van het Pinksterlied. De verschillende Pinksterliederen in het Liedboek tonen ons de evenzovele dimensies van de heilige Geest: als adem, als taal, als Geest aanwezig bij de schepping, als vrouwelijk, als verbindend én zegend. De derde cursus gaat over 'veelkleurig zingen', over de oneindige mogelijkheden van Taizé tot jazz, vespers uit de kloosters tot popsongs. Maar ook over: hoe hangen muziek, ervaring en geloofsbeleving met elkaar samen? Ik kijk er naar uit! Het betekent voor de maand mei dat ik 1 week 1-7 mei vakantie heb, daarna 8-9, 16-17 en 30-31 mei de studiedagen. Tussendoor ben ik gewoon aanwezig en aan het



werk. Ds Marianne Bogaard is deze weken steeds aanwezig. Na de komende studiedagen kunt u mij dan ook weer goed getraind, met up-to-date inzichten en geïnspireerd terugzien! *ds Ilse Hogeweg*



We hebben in Kralingen feestelijk 25 jaar Kerkplein gevierd met de deelnemers van Kerkplein in Pro Rege op zaterdagmiddag 2 april. Het thema was Vriendschap. In allerlei workshops en met een jubileumlied hebben we het thema uitgewerkt. We hebben genoten van een geslaagd feest.

Annie van Hoof, namens Edith, Monique en Tanja van de Werkgroep Kerkplein Kralingen



Een inkijsje in de nieuwste Bijbel | NBV21 Goed, beter, best?

De Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 (NBV) is vernieuwd: de NBV21. In oktober vorig jaar kreeg onze koning het eerste exemplaar overhandigd. Inmiddels wordt de NBV21 al in veel kerken gebruikt. Maar wat houdt het precies in? Duizenden kleine verbeteringen in de vertaling én een aantal opvallende, grote veranderingen. Doet Job boete of vindt hij troost? Is Prediker wel echt zo vrouwonvriendelijk als altijd werd gedacht? En laat God de kinderen boeten als ouders Hem ontrouw zijn, of ...

Prof. dr. Matthijs de Jong, projectleider van de herziening van de NBV21, biedt een kijkje achter de schermen. Waarom deze nieuwe versie? Welke discussies speelden er achter de schermen? Wat zijn de grote veranderingen? En wat levert de NBV21 op voor de gemiddelde bijbel-lezer? Kom luisteren naar het verhaal achter de NBV21. Er is ruimte voor vragen, discussie en gesprek. Iedereen is welkom.

Woensdagavond 18 mei van 20.00-21.30 uur in Het Steiger, Hang 18 te Rotterdam.

De toegang is gratis, maar om zicht te krijgen op hoeveel mensen we kunnen verwachten, verzoeken we u aan te melden vóór 4 mei a.s. op info@laurenspastoraat.nl

ds Harold Schorren

Veel reacties op de enquête

De vragen over Caleidoscoop, de website en de Nieuwsbrief beantwoordde u ruimhartig. Zowel tijdens de koffiesessies in de Hoflaankerk en Pro Rege als via internet of mail gaf u uw reactie op de interne communicatie. Het was een enorme hoeveelheid aan meningen, suggesties en ervaringen die u met ons deelde.

Binnen de redactie hebben we de tientallen ingeleverde formulieren gelezen en er onderstaande samenvatting over geschreven. Dit betreft dus uitsluitend uw input. In de komende tijd gaat de redactie zich hierover buigen en zullen we nog voor de zomer terugkoppelen wat er gerealiseerd kan worden, welke suggesties we gaan uitwerken of hoe we een en ander al dan niet kunnen aanpassen. Vooralsnog eerst de samenvatting van hetgeen u ons berichtte.

Vraag 1: 1e reactie op ontwikkelingen Caleidoscoop, website en Nieuwsbrief. Wat ziet u als voordeel of nadeel?

Vrijwel iedereen betreurt het ten zeerste dat de papieren Caleidoscoop gaat verdwijnen en een groot aantal mensen vindt het straks een gemis en adviseert om het niet te doen. De kreet jammer, jammer, jammer en ik vind het niet leuk lezen we telkens terug. Zij lezen liever van papier dan van een scherm en vinden het prettig dat Caleidoscoop gewoon door de brievenbus komt. De mensen die geen computer hebben willen het liefst alles op papier. Anderen die wel over een computer beschikken melden dat digitaal kerknieuws wat hapsnapperig kan overkomen en langere artikelen worden wellicht minder intensief gelezen. Je moet ook altijd eerst de computer opstarten en voor Pastoralia is het nodig om apart in te loggen. Veel mensen zijn van mening dat de website en de nieuwsbrief een grote vooruitgang zijn. Ziet er goed uit, is niet afhankelijk van deadlines, verbruikt geen papier (tenzij je print).

Al met al is het een logische stap, die ook milieutechnisch verantwoord is. Met digitaal nieuws kun je natuurlijk ook veel actueler zijn, meer kleur brengen en via links doorverwijzen. De website ziet er mooi uit en is sterk verbeterd. Wel belangrijk om tijdig te evalueren.

Vraag 2: Ontvangt u wekelijks de Nieuwsbrief en zo nee, wilt u hem wel ontvangen? Wat is goed en minder en wat vindt u van de verschijningsfrequentie?

Vanaf corona was de verschijning van de Nieuwsbrief een logische stap. De meerderheid ontvangt de Nieuwsbrief wekelijks en is hier zeer tevreden over. Sommigen vinden

de artikelen soms te lang en niet passen binnen een Nieuwsbrief, want een Nieuwsbrief is naar hun mening puur voor korte noodzakelijke info zoals kerkdiensten, agenda e.d. Zeker wanneer de website meer is ingeburgerd zal de scheiding tussen nieuws en artikelen beter tot uiting kunnen komen. Nieuwsbrief prima, maar houd het kort. Dan is er natuurlijk nog een groep – overigens ook onder de gemeenteleden die wel over een computer beschikken, maar niets met mail doen – die alles op papier wil ontvangen. In beperkte vorm ontvangen sommige mensen de papieren nieuwsbrief omdat een gemeentelid een geprinte versie bezorgt. Toch zijn er ook reacties van mensen die de nieuwsbrief niet ontvangen, maar dit wel graag willen, terwijl er ook gemeenteleden zijn die wel ontvangen maar er zelden op kijken, mede omdat bijvoorbeeld de computer zich in een andere kamer bevindt. Bij een voordeel van de nieuwsbrief wordt benoemd dat deze automatisch binnenkomt, terwijl je voor de website zelf in actie moet komen. Op termijn zou de frequentie eventueel naar 1 x per 14 dagen kunnen, maar het vaste tijdstip in de week wordt erg gewaardeerd.

Vraag 3: Bezoekt u regelmatig de website en wat vindt u goed en minder goed? Heeft u zich aangemeld voor het besloten deel en zo nee, waarom niet?

Veel mensen bezoeken regelmatig de website, waarvan ook meerderen zich hebben aangemeld voor het besloten deel. Overigens is men hier nog niet altijd actief mee. Men geeft als reden aan dat – zolang Caleidoscoop verschijnt – de noodzaak er niet zo is. Website is ideaal om de diensten on line te volgen c.q. te kunnen terugkijken. Het is anno 2022 een natuurlijk proces om alles te digitaliseren. Wel zijn er opmerkingen over het zogeheten ‘smoelenboek’ gemaakt. Die is verre van compleet. Men vindt het over het algemeen belangrijk om het besloten deel inderdaad goed af te scherpen. Zaken als pastoralia, verslagen van vergaderingen etc. mogen niet in de openbaarheid worden gebracht. Een belangrijke tip kwam uit de reacties: Let op zorgvuldig onderhoud van de website, want dat is van cruciaal belang. Zorg voor een goede redactie, zowel technisch als redactioneel. Over de website kregen we echter ook het antwoord dat men niets met de computer doet, het niet lukt met de website of dat men überhaupt niet over internet beschikt. Wel blijken er gemeenteleden te zijn die door sommige mensen via de ‘brievenbus’ op de hoogte worden gehouden.



Vraag 4: Een aantal mensen heeft geen internet. Hoe kunnen we hen – nu Caleidoscoop gaat verdwijnen – goed informeren. Heeft u suggesties of alternatieven?

De bereidwilligheid om hierbij te helpen is groot. Door alle formulieren heen klonk toch een cri de coeur om iets op papier te fabriceren. Voor wat betreft de nieuwsbrief kun je denken om geprinte versies in de kerk neer te leggen of bij een uitgiftepunt te deponeren waar mensen het kunnen ophalen. Wellicht 1 x per maand een wat uitgebreidere nieuwsbrief zonder stichtelijk woord, maar met relevante informatie. Gemeenteleden zijn ook bereid om een deel te bezorgen. Dit zou in beginsel eveneens voor delen van de – straks digitale – Caleidoscoop kunnen gelden. Veel reacties lezen we in de trant van “oh wat een gemis, Caleidoscoop ligt hier altijd op de fruitschaal, tafel, binnen handbereik. We lezen hem vaak in fases en bewaren ze altijd.” Voor een kleine groep is het verdwijnen eigenlijk niet bespreekbaar en zij stelt voor het hele proces professioneel uit te besteden. Ook gaf men aan een beperkte oplage ‘in de lucht’ te houden en die per post te versturen.

Andere tip: Ga jongeren aan ouderen koppelen zodat zij – mits een computer aanwezig – de ouderen goed wegwijs kunnen maken met de digitale nieuwsvoorziening.

Slotconclusie blijft dat er behoefte is aan een soort papieren ‘bewaarexemplaar’ dat b.v. bij de startzondag of rond de kerst verschijnt.

Met meer verdiepende artikelen, interviews, terugblik en vooruitblik. Die zouden hier prima in passen en zijn niet strikt gebonden aan kopijsluiting.

Bovendien voorziet zo’n ‘bewaarexemplaar’ misschien wel in een behoefte voor iedereen. Mede omdat het met de instroom van de abonnementsgelden anders zal gaan lopen kwam ook de suggestie om – hoewel tot nu toe nooit toegepast – toch gebruik te gaan maken van de mogelijkheden om advertenties te plaatsen. Op die manier wordt er geld genereerd.

Over het vervolg houden we u uiteraard de komende tijd op de hoogte.

*Namens de redactie,
Thea van Santen - Kloosterman en
Hennie van der Linden*

Muzikaal onthaal

Bevrijdingsconcerten in Pro Rege

Het idee om de “7 letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze” van Joseph Haydn uit te voeren kwam van de altviolist Ron Ephrat. Hij wilde het werk tijdens een kerkdienst uitvoeren. Dat bleek binnen het rooster erg moeilijk en voordat we het konden realiseren, overleed de beminlijke musicus. In overleg met de predikanten hebben we het werk op stille zaterdag, 16 april jl. uitgevoerd. Het Daniel Kwartet leverde de meeste musici. Gil Sharon, de primarius, was afkomstig van het Fine Arts Quartet. Het was zijn eerste optreden bij ons. We misten nog al wat vaste bezoekers: zij hadden de keus gemaakt voor de uitvoering van de Matteüs Passion in De Doelen of de uitvoering van de Johannes Passion in de Prinsenkerk. Toch waren er meer dan 50 bezoekers. Het werk van Haydn is aangrijpend en de bezoekers waren duidelijk onder de indruk. Na afloop van het concert vroegen heel wat bezoekers of we geen jaarlijkse traditie van deze uitvoering konden maken. Zeker het overwegen waard!

Er staan inmiddels 3 programma's gepland met het thema 'bevrijding': een prachtig vervolg op het Paasconcert.

Het eerste concert is op **zaterdag 7 mei** en het wordt uitgevoerd door het Gruppman Ensemble, dat bestaat uit musici afkomstig uit Rusland en Oekraïne. In 2014 traden ze op in het herdenkingsconcert MH 17.

Het tweede bevrijdingsconcert is op **vrijdag 13 mei** en heeft als thema: vrijheid van denken en doen. Arjan Erkel was medewerker van Artsen zonder Grenzen en werd in Dagestan (Rusland) gevangen genomen door rebellen. Muziek was voor Arjan belangrijk om te overleven. Er was vooral één nummer van de band Normaal dat hij voortdurend neuriede: “Oerend Hard”. Op een gegeven moment begonnen de bewakers het nummer mee te neurien. De laatste gitarist van Normaal, Jan Willem Tolcamp, begeleidt Arjan tijdens zijn optreden met muziek en zang. Een heel bijzonder muzikaal verhaal.

De datum van het laatste concert in de serie

Bevrijdingsconcerten is nog niet bekend. Het thema is in ieder geval: bevrijding van Oekraïne. Mike Boddé, bekend van podium Witteman op tv, speelt ten bate van Oekraïne. Er worden Oekraïense vluchtelingen uitgenodigd en de bedoeling is dat er zo veel mogelijk geld naar giro 555 kan worden overgemaakt. De gemeente Rotterdam heeft Pro Rege gevraagd om mee te doen met de open monumentendagen van 28 mei t/m 3 juni. Het concert van Mike Boddé zal daarom na 3 juni plaatsvinden. U hoort er nog van! Er zit veel muziek in Pro Rege.

*Namens Muzikc,
Anne Gercama*

Collectes maart 2022

In maart is er tenminste € 449,90 gecollecteerd t.b.v. de kerk. Maar nog niet alle tellingen zijn compleet. De Hoflaankerk moet deels nog geadministreerd worden. Volgende maand meer!

De diaconie kreeg van u:

8 maart	Kerk in actie – Rwanda	€ 309,75
13 maart	Stichting Eboo – Kenia	€ 269,40
20 maart	Ver. Prot. Gemeente Curaçao	€ 262,55
27 maart	Open Huis Crooswijk	€ 221,70

Alle gevers hartelijk dank!

Namens de diaconie, *Johan Louwerse*



Coördinator pionieren en kerkvernieuwing

In Rotterdam zijn er vele pioniersplekken en werken veel kerken met vallen en opstaan aan vernieuwing. Met inzet, creativiteit, soms in eenzaamheid, maar altijd met hoop, liefde en geloof zijn pioniers, predikanten en kerkelijke werkers bezig om nieuwe kerkvormen te zoeken en te ontwikkelen. Er zijn wijken in onze stad waar geen kerkelijke presentie (meer) is en waar een pionier naar nieuwe mogelijkheden zou kunnen zoeken. Daarnaast is het mogelijk om de pioniersplekken te verbreden in werkwijze en vormgeving om te komen tot meer kleuren en meer smaken in het Rotterdamse pionierswerk.

Vorig jaar is om een bijdrage gevraagd voor het onderzoek of een Rotterdamse pionier-coördinator/aanjager gewenst en/of mogelijk zou zijn. Dit onderzoek is inmiddels uitgevoerd door Nico van Splunter. We zijn blij u te kunnen uitnodigen voor de presentatie van de uitkomsten van het onderzoek op 19 mei van 17-20

uur in de Hoflaankerk. Op grond van de presentatie kunnen we samen nadenken over wat er te winnen is in het ontwikkelen van nieuwe vormen van kerkelijke aanwezigheid in Rotterdam. Enerzijds door wat bestaat te vernieuwen, anderzijds door op plaatsen weer eens helemaal opnieuw te beginnen. Wat kan en moet een coördinator pionieren en kerkvernieuwing daarin betekenen? Wat voor winst zou deze 'makelaar in visie, middelen en mensen' ons kunnen brengen? Wat is er nodig vanuit de kerken van Rotterdam?

We ontmoeten en spreken elkaar bij een eenvoudige maaltijd. Nico van Splunter zal ons meenemen in zijn onderzoek en in de mogelijkheden van een Rotterdamse coördinator in de toekomst. Kom met mensen van uw kerk en kerkenraad! De aanwezigheid van de kerk in Rotterdam onder mensen, in welke vorm ook, gaat ons allen aan.

De Werkgemeenschap van predikanten

COLOFON CALEIDOSCOOP

Caleidoscoop is een uitgave van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen.

Redactie:

ds M.M. (Marianne) Bogaard, ds I.D. (Ilse) Hogeweg, mw H. (Hennie) van der Linden, mw D. (Thea) van Santen, dhr L.A. (Leonard) de Vos.

Adresadministratie:

Mw M. (Marina) Mekking (Kerkelijk bureau), postadres: Postbus 4326, 3006 AH Rotterdam; e: mekking@hervormdkralingen.com, t: 06 387 808 30.

Financiële administratie:

Dhr J.C. (Hans) Buitelaar, Beelstraat 72, 3066 TL Rotterdam; e: admin-G@protestantskralingen.nl. Caleidoscoop bankrekeningnummer: NL29 RABO 0373 7239 46 tnv Kerkblad Caleidoscoop te Rotterdam.

Eerstvolgende nummers:

Het juninummer moet uitkomen op zaterdag 4 juni, kopij-sluiting maandag 23 mei. Het zomernummer – laatste nummer! – komt uit op zaterdag 2 juli, kopij-sluiting 20 juni.

Redactie- en kopij-adres:

Leendert Butterstraat 44, 3062 XN
e: kopij@protestantskralingen.nl | t: (010) 453 16 90

Erediensten in mei

Vieringen worden live uitgezonden via kerkroep.nl en op protestantskralingen.nl/vieringen.



Protestantse Kerk



Khrystina Kvyk, Oekraïne; "I am the light of the world"

Paastijd

Zeven zondagen tellen we van Pasen tot Pinksteren. Die hele periode kennen we als de Paastijd. Eerste Paasdag is de 1e zondag van Pasen, de week daarna de 2e... zo tellen we tot zeven. De kleur is wit en we zingen het gloria weer, het feest van Pasen straalt door in de diensten. Nu vieren we natuurlijk iedere zondag dat de Heer is opgestaan, maar in de Paastijd wordt dat extra benadrukt. We laten de boodschap van hoop en opstanding landen in ons leven hier en nu.

Dat is niet vanzelfsprekend. Er is veel in dat hier en nu dat in groot contrast staat met de overwinning van het leven op de dood. In mei zal de herinnering aan de verwoesting van Rotterdam ons misschien nog intenser verbinden met de oorlog in Oekraïne die levens afbreekt. Daar gaan we niet aan voorbij. Maar door Pasen te blijven vieren zeggen we óók dat wij er niet in willen berusten dat dat nou eenmaal de realiteit is. Wij zijn niet bestemd om te doden, maar om te leven in Gods Licht.

Zondag 1 mei



3de zondag van Pasen • lezingen: Jesaja 61: 1-3 en Johannes 21: 1-14 • 2de collecte: Compassion4Humanity

Hoflaankerk, 10 uur: ds Marianne Bogaard

Niets vangen. Alsof het allemaal tevergeefs is geweest, dat geloof in Christus. En dan op een wonderlijke manier ervaren dat Hij er tóch is, en dat het werk van onze handen vruchtbaar kan zijn. Daarover vertelt Johannes als het Pasen is geweest.

Zondag 8 mei

4de zondag van Pasen • lezingen: Numeri 27: 12-23 en Johannes 10: 22-30 • 2de collecte: Kerk in Actie: Nigeria

Pro Rege, 10 uur: ds Marianne Bogaard

Als in de Bijbel over leiderschap wordt gesproken wordt vaak het beeld van de herder gebruikt. Als Mozes afscheid moet nemen van het volk vraagt hij God een nieuwe leider aan te stellen, zodat het niet wordt als een kudde zonder herder. Jezus spreekt over de schapen die luisteren naar zijn stem. Kunnen wij daar iets van leren voor vandaag?

Pro Rege, 20 uur: Taizéviering

Zondag 15 mei



5de zondag van Pasen • lezingen: Deuteronomium 6: 1-9 en Johannes 13: 31-35 • 2de collecte: Diaconaal havenwerk

Hoflaankerk, 10 uur: ds Marianne Bogaard

Doop van Rosie Heemskerk • m.m.v. de cantorij o.l.v. Mirjam van den Hoek

Hoe geef je de geboden door aan je kinderen? Houd ze in gedachten, spreek erover, lezen we. Jezus voegt er een gebod aan toe dat alles samenvat: Heb elkaar lief. Dat klinkt eenvoudig, maar het is een opdracht voor het leven. Op deze zondag wordt Rosie Elisa Heemskerk gedoopt, dochter van Rudi Heemskerk en Anne Duindam.

Dinsdag 17 mei

lezing: II Korintiërs 3: 17

Hoflaankerk, 19.30 uur: de Idahot vespers

Our Bodies, Our Lives, Our Rights

Op dinsdag 17 mei is het International Day Against Homophobia and Transphobia, IDAHOT. Deze dag is in het leven geroepen om aandacht te vragen voor het verschijnsel homo-, bi- en transgenderhaat en de sociale onwenselijkheid daarvan. De Roze Vieringen Rotterdam organiseert samen met Protestants Kralingen op dinsdagavond 17 mei de IDAHOT vespers. Er is deze avond ruimte voor verhalen, muziek en bezinning.

Zondag 22 mei

6de zondag van Pasen • lezingen: Joël 2:21-27, Openbaring 21: 10-12 en 22-27 en Johannes 14: 23-29 • 2de collecte: SKIN-Rotterdam

Pro Rege, 10.00 uur: ds Ilse Hogeweg

Drie beloftevolle teksten, vol troost en uitzicht, bereiden ons alle drie op eigen toon voor op het grote, nabije Pinksterfeest.

Donderdag 26 mei, Hemelvaart



lezingen: Psalm 47 en Lucas 24:49-53 • 2de collecte: nader te bepalen

Hoflaankerk, 10.00 uur: ds Ilse Hogeweg

Klap in je handen! Zo begint de Hemelvaartspsalmsalm 47. Maak muziek en zing! Dat zullen wij zéker doen, op deze dag. Tijd en ruimte kunnen Jezus niet vasthouden. Jezus geeft kracht uit de hemel, zegen en vreugde.

Zondag 29 mei



7de zondag van Pasen • lezingen: Ruth 1 en Johannes 14: 15-21 • 2de collecte: Hospice de Regenboog

Hoflaankerk, 10.00 uur: ds Ilse Hogeweg

Ik zal jullie niet als wezen achterlaten: deze tekst uit Johannes geeft de naam aan deze zondag. Het is de Pinksterbelofte én het is wat met Ruth gebeurt: wij beginnen te lezen in het boek waarin zij een nieuwe toekomst vindt.

Zondag 5 juni, Pinksteren

lezingen: Ruth 2 en Handelingen 2: 1-6 • 2de collecte: kinderdorp Kiwangala in Oeganda

Pro Rege, 10.00 uur: ds Marianne Bogaard

Maaltijd van de Heer

In de Joodse traditie is Pinksteren een oogstfeest. We horen hoe in het boek Ruth de oogst wordt binnengehaald. Wat wordt er geoogst op óns Pinksterfeest?